

Editie 05 | Jaargang 8 | juli, augustus 2017

# samenloop

Parochiemagazine van Parochie De Goede Herder Hengelo



05

Thema:  
Vakantie

Uitgelicht:  
Kennismaking met een  
andere cultuur  
Interview met Hans Burgman

En verder:  
Канікули

Over Leven na het verlies  
van een dierbare

InPace DELA



...vertrouwde  
uitvaartverzorging  
in uw regio

**Tevredenheid van nabestaanden staat voorop**

**Vestigingen in Hengelo**

- Deurningerstraat 262 | 7557 HM Hengelo | t 074 29195 08
- Boerhaavelaan 71 | 7555 BB Hengelo | t 074 290 54 45  
e info@inpace.nl | www.dela.nl

InPace DELA

# Ingrid's Keuken

*Wat fijn om weer lekker te eten  
met de smaken van vroeger.  
Uw maaltijden thuis gebracht.*

074 - 277 81 88  
[www.ingrids-keuken.nl](http://www.ingrids-keuken.nl)



*Gewoon... goed en lekker eten.*

## Een afscheid dat bij ú past



Je staat er niet altijd bij stil, maar als het je overkomt wil je graag iemand die je de zorg uit handen neemt.

Bel bij een overlijden: 074 3030290  
(24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)

**Hw** Hans Wachtmeester  
Uitvaartverzorging

Wij verzorgen ook het afhandelen van uw uitvaart-  
verzekeringen, ongeacht waar u verzekerd bent.

Hamerstraat 10, 7556 MZ Hengelo  
Mobiel: 06 22012019  
info@hanswachtmeester.nl  
hanswachtmeester.nl



**GERRY  
LEFERINK & WENNINK**  
UITVAARTZORG



074 - 25 05 379 • 06 - 51170704

[www.uitvaarthengelo.nl](http://www.uitvaarthengelo.nl) • Turbinestraat 63, 7556 RB Hengelo



*Een verstandige keuze!*

**Des Huizes**   
MAKELAARS

Des Huizes Makelaars  
Bornsestraat 66  
7556 BH Hengelo  
Tel.: 074-2505555  
hengelo@deshuizes.nl  
www.deshuizes.nl

## Inhoudsopgave



|   |    |
|---|----|
| Каникули (Vakantie)                                   | 4  |
| Over Leven na het verlies van een dierbare - Column   | 5  |
| Uit het parochiebestuur:                              |    |
| Dicht bij de mensen                                   | 6  |
| Pastorale bijdrage:                                   |    |
| Reizen met een pas op de plaats                       | 7  |
| Katholiek worden: de ervaringen van Marie-Louise      | 8  |
| Berichten uit het pastoraal team                      | 8  |
| Kerkpagina's  | 9  |
| Informatie uit de geloofsgemeenschappen               |    |
| Kennismaking met een andere cultuur                   |    |
| Interview met Hans Burgman, missionaris van Mill Hill | 13 |
| Mededelingen, agenda en acties                        | 14 |
| Vieringenkalender juli en augustus                    | 16 |
| Overzicht van alle vieringen                          |    |
| Diakenwijding van Mauricio Menesis                    | 18 |
| Jonge kerk  |    |
| Vakantie  | 19 |
| Candle Night  | 20 |

### Op de voorpagina:

Oekraïense kinderen vermaken zich in Pretpark de Waarbeek tijdens hun vakantie in Hengelo.  
Foto: Rob van Veen.

## Verrijk je wereld

De vakantie is nu echt in zicht. De voorbereidingen zijn vaak al de helft van de lol. Inmiddels gaan onze kinderen ieder zelf op pad. De plannen zijn gemaakt, tips van anderen gekregen en vooraf genieten ze al van wat ze nog te wachten staat. En toch wordt het altijd weer anders... dat is denk ik het leuke van vakantie. Of je nu in Nederland blijft of naar het buitenland gaat, vooral de contacten met de mensen verrijken je wereld. Omdat juist dan de verschillen in cultuur zichtbaar worden en je even een andere kijk op het leven krijgt. Hiermee kennismaken, je hieraan aanpassen, hoe klein de verschillen ook zijn, het verrijkt ons. Leest u maar het interview met missionaris Hans Burgman en het verhaal over de Oekraïense kinderen die al voor het 10e jaar op vakantie komen in Hengelo.

En mocht u dit jaar niet op vakantie gaan, dan hopen we dat deze verhalen u verrijken. Net als de rest van deze Samenloop. Inmiddels het tweede nummer in deze nieuwe vorm. We zijn heel benieuwd wat u ervan vindt. Mailt u het ons?! (samenloop@degoedeherderhengelo.nl).

Wij wensen u veel leesplezier en een fijne vakantietijd!

**José Cornel**



## Vakantie: leeg worden voor...

Bij 'vakantie' schiet me vaak het moment van lang geleden te binnen. Half liggend voor mijn tentje aan de oever van een klein riviertje in Frankrijk. Een glas wijn in de hand starend naar de prachtig heldere sterrenhemel. Een moment, dat al het gedoe van me afglijdt, en ik me dankbaar thuis voel op dit bolletje tussen de sterren. Met Gods glimlach op mijn eigen mond om mezelf met al mijn gedoetjes en gepruts soms, stond ik op om mijn glas bij te vullen. Ik struikelde over een steen en onhandig zocht ik naar de glasscherven tussen het gras en kreeg daarbij een diepe snee in mijn duim. Maar de glimlach om mijn mond bleef: Zweef je even tussen de sterren, sta je gelijk weer met twee benen op de grond.

Ik wens ieder, met of zonder vakantie, in vreugde of in verdriet, deze momenten toe. Momenten, waarin zorgen en drukte van alledag even van u af mogen glijden en er even een leegte, stilte mag zijn, waarin u, in al uw eigenheid, zich geliefd mag weten bij de Schepper, als een trouwe Vader nabij. Momenten, waar je ruimte voor moet maken of, nog mooier, om die een ander te gunnen door zelf als een liefdevol mens nabij te zijn.

**Pastor Henk Ogink**



## Colofon

### Centraal secretariaat De Goede Herder Parochie

O.L. Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo

T 074-2592332

E secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

W www.degoedeherderhengelo.nl

ANBI-nummer: RSIN 821 507 114

### Bereikbaar:

maandag t/m vrijdag: 09.30-12.00 u.

### Noodnummer:

uitsluitend voor pastorale zorg en ziekenzalving:

06 - 232 54 488

### Redactie:

Ria Wolbers (St. Lambertus)

Han Coonen (Raphaël-Exodus)

Ben Oude Egberink (O.L.Vrouw)

Bernard Korbeld (Moeder Teresa)

Erna Wolberink (Thabor)

Carin Timmerman (Pastoresteam)

Lory Wagenaar (algemeen)

Jessieca Goossens (algemeen)

Kirsten van den Berg (algemeen)

**Eindredactie:** Jan Schage (Bestuur)

José Cornel

**Fotografie:** Eduard Meester

**Vormgeving en opmaak:** Twentse Storm, Delden

**Drukwerk:** Van Marle Grafische Bedrijven, Hengelo

### Verschijningsdata 2017:

Nummer 6: 29 augustus

Nummer 7: 10 oktober

Nummer 8: 28 november

### Uiterlijke kopijdatum:

Nummer 6: 14 augustus

Nummer 7: 25 september

Nummer 8: 13 november

### Algemene kopij naar:

samenloop@degoedeherderhengelo.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen. De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.



De volgende Samenloop verschijnt op 29 augustus

# Канікули



Oftewel vakantie in het Oekraïens. Inmiddels tien jaar komen de kinderen van het kinderniaaht uit Krakovets naar Hengelo voor vakantie. Het is een busreis van 23 uur, maar dat hebben Oksana, Adriana en Roman en vele anderen er graag voor over, omdat er dan voor even niet meer gedacht hoeft te worden aan thuis.

Thuis is Krakovets (spreek: Krakowets) een plaatsje in Oekraïne waar de scholing achtergesteld is en veel armoede heerst. Deze kinderen, met o.a. een Grieks katholieke en Pools katholieke achtergrond, voor zover ze geen familie hebben, verblijven een aantal alle dagen



op het internaat. Het zijn kinderen met een verhaal. Ze groeien op zonder ouder(s) of één ouder en komen uit sociaal ontwrichte gezinnen. De meesten hebben een (geestelijke) beperking waardoor ze niet thuis kunnen wonen, omdat de ouders deze zorg niet kunnen dragen. Het internaat biedt houvast en levert dagelijkse structuur, scholing en regelmaat.

## Even een ander leven

Één keer per jaar, voor een periode van elf dagen ziet hun leven er heel anders uit. Dan bestaat het programma onder andere uit het samen appeltaart bakken bij Nollen, onbeperkt spelen bij pretpark de Waarbeek, een huifkartocht maken door het Borkeld en een spelletjesmiddag. Dit alles onder toezicht en begeleiding van gastouders, coaches, tolken en andere vrijwilligers.

Traditiegetrouw wordt op de eerste zondag na arriveren in de Moeder Teresa Kerk een speciale mis gehouden waar de kinderen in klederdracht ook een paar Oekraïense kerkelijke liederen ten gehore brengen en waarbij het Twents Byzantijns Ensemble de



vaste gezangen verzorgt. Na de viering is het koffiedrinken en ranja met de door de kinderen gebakken appeltaart.

## Tiende jubileum

Dit alles is mogelijk gemaakt door Stichting Onderwijs Twente Oekraïne (SOTO) in samenwerking met de Moeder Teresa Kerk, onderdeel van de Goede Herder parochie. Het laat duidelijk zijn dat dit project, ondanks zijn tiende jubileum, elk jaar weer veel inzet vraagt van alle betrokken partijen. Van de werkgroep Esreinmarkt die de financiële bijdrage levert voor de busreis en de verzekering tot aan de Oekraïense lerares Engels, de dames Nataliia Kulyk en Natalya Frankyv (directrice van het Internaat) die plichtsgetrouw met de kinderen meereist om ze te begeleiden.

## Betrokkenheid en voldoening

“Deze kinderen spreken geen Nederlands en geen Engels, maar met handgebaren en een klein woordenboekje komen we een



heel eind” zegt Jan van Weers, directeur/secretaris van SOTO. “Ze komen per tweetallen, dit vanwege de taal en slapen bij gastouders. Het zijn kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 16 jaar.” Jan is twintig jaar geleden voor het eerst met hulpgoederen samen met enkele oud-collega's naar Oekraïne gereisd en heeft met eigen ogen de armoede aanschouwd. Het jaar erop stopte hij met werken en sindsdien haalt hij voldoening uit de werkzaamheden voor de Stichting waaronder het regelen en organiseren van de jaarlijkse reis naar Hengelo.

Dit jaar, op 27 juli 2017 arriveert de bus en staat de mis op zondag 30 juli 2017 in de Moeder Teresa Kerk om 11.00 uur in het teken van deze speciale kinderen. U bent bij deze van harte uitgenodigd!

Er is nog een wens voor een extra gastgezin. Mocht u zich geroepen voelen een bijdrage te willen leveren, meldt u zich bij Jan van Weers via [j.van.weers1@kpnplanet.nl](mailto:j.van.weers1@kpnplanet.nl) (06-12 12 26 57)

## Jessica Goossens



# Over Leven na het verlies van een dierbare



Mensen vragen zich vaak af waarom hun geliefde man of vrouw, broer of zus, prachtige kindje, hun ouder of vriend(in) moest sterven; waarom de dierbare dat fatale ongeluk kreeg, of ziek werd en het drama van een lijdensweg moest meemaken. In onze maatschappij waarin alles maakbaar en verklaarbaar lijkt, is dit een begrijpelijke vraag.

## De waarom-vraag

Echter, als je bedenkt dat een verklaring – zo die er al is en welke het ook is - niets verandert aan de intensiteit van het verdriet, dan wordt duidelijk dat het trachten te beantwoorden van de waarom-vraag niet zo zinvol is. Het brengt je niets verder. Sterker nog, het belemmert je om het verlies dat je geleden hebt te verwerken: zo lang je met de waarom-vraag bezig bent, kun je de confrontatie met het keiharde gegeven dat je dierbare er niet meer (in het hier en nu) is, uitstellen en behoeft je het verdriet nog niet in volle omvang onder ogen te zien. Je kunt de waarom-vraag maar beter loslaten.

## God die beschikt?

Bij gelovigen krijgt de waarom-vraag vaak een extra dimensie: was het Gods wil dat de dierbare stierf? Kan het zijn dat God het leven van jouw dierbare volbracht achtte, of misschien jou of je dierbare wilde straffen? Antwoorden op deze vragen worden sterk bepaald door de accenten die je in je geloof legt. Toch mogen we er misschien van uitgaan dat wanneer God voor 'wijsheid en vrede' staat, of inderdaad 'liefde' is, Hij onmogelijk een leven voltooid kan vinden of mensen wil straffen. De uitleg dat God een leven als voltooid beschouwt of mensen wil straffen lijkt een te menselijke, simplistische benadering.

## God lijdt met je mee

Onze God is niet een God die actief ingrijpt, wikt en vervolgens beschikt. Als iemand zijn been breekt, denken we ook niet in termen van 'het was Gods wil'. Waarom zouden we dit wel doen als cellen gaan woekeren of een mooi, warm hart plotseling stopt te kloppen? Het gebeurde was niet Gods hand, maar een jammerlijk toeval en jouw God lijdt met je mee, zoals een goede vriend dat doet. Hij draagt je. God kan de ramp niet voorkomen, maar geeft je wel de kracht en volharding om die te doorstaan. Hij zorgt ervoor dat je – al lijkt dat onmogelijk - de kracht vindt om vol te houden en om op zoek te gaan naar manieren om je levensweg te kunnen vervolgen.

Zoals Christoffel Christus droeg,  
zo wordt jij door God gedragen.

## Lory Wagenaar-Feringa



# Dicht bij de mensen

## Feest!

De feestelijke diploma-uitreiking van de school waar ik werk, Instituut Blankestijn in Utrecht, vindt traditiegetrouw plaats in de parochiekerk waarvan onze directeur koster is. Als koster kent hij de voorschriften, dus de Godslamp wordt gedooft, het Allerheiligste uit het tabernakel gehaald. De deuren van het tabernakel blijven open.

De Dominicuskerk stroomt vol met de geslaagden en hun familie, in een vrolijke uitbundigheid, die we allemaal nog kennen uit onze eigen examentijd. Van het feit dat ze zich in een kerk bevinden, geven de meesten zich geen rekening; de Kerk is voor hen een schim uit een verleden.

## Stilte

Opeens komt de directeur naar voren: hij steekt alle kaarsen op het priesterkoor aan. Vervolgens loopt hij naar het Mariaaltaar. De laatste kaars steekt hij hier op. Het wordt opeens stil in de kerk. Het rumoer verstomt. Er is aandacht, afwachting, spanning. Is het de H. Geest, die waait waar Hij wil?



## Herdenken

Dezelfde aandacht, spanning, mystieke rust voelde ik tijdens de Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Lambertusbasiliek. Ik liep mee in de stille tocht. Bij de kranslegging vroeg ik me af hoeveel mensen mee zouden gaan naar de kerk. Hoewel de bijeenkomst duidelijk als niet-religieus geafficheerd stond, weet ik uit ervaring hoe hoog de drempel voor velen kan zijn.

## Vuur en liefde

Mijn mond viel open van verbazing. De kerk was vol. Met ons allen luisterden we naar de Burgemeester, de Koorschool en de cabaretière Nathalie Baartman. Ook hier bespeurde ik iets wonderlijks: diezelfde aandacht, spanning en intense beleving. Ook hier voelde ik de werking van de H. Geest.

De Kerk is niet ván de wereld, maar staat wel in de wereld. Als wij ons openstellen voor die wereld, stellen we de H. Geest in staat om Zijn werk te doen.

Jan Schage



Foto's: Eduard Meesters



# Reizen met een pas op de plaats

In de Bijbel staan vele verhalen over reizen. Abraham trok met zijn gezelschap van zijn stad Ur, naar het Beloofde Land; Mozes leidde zijn volk uit Egypte en trok veertig jaar door de woestijn; Maria ging op weg naar haar nicht Elisabeth en trok met Jozef naar Egypte. En wat te denken van Jezus die eigenlijk continue onderweg is. En na de dood en verrijzenis van Jezus, gingen zijn leerlingen onderweg: Paulus, Petrus om twee apostelen te noemen. En ook in onze streken werd het verhaal van Jezus bekend door reizende mannen als Willibrord en Bonifatius. Niet voor niets worden christenen "mensen van de weg" genoemd.

## Vertrekken of thuisblijven

Reizen zit de mens in het bloed. In deze zomermaanden trekken we er weer massaal op uit. In vliegtuigen, met auto's en volgeladen caravans, anderen op de fiets met een tentje en weer anderen lopen zelfs hele afstanden. We gaan weg uit onze eigen vertrouwde omgeving om iets nieuws te ontdekken of om in den vreemde tot rust te komen. Er zijn zoveel redenen om te gaan en ook heel veel redenen om niet te gaan. Want er zijn genoeg mensen die niet de financiële middelen hebben om te reizen en weer anderen moeten er niet aan denken om de vertrouwde omgeving te verlaten en zijn prima in staat om thuis hun vakantie te vieren.

## Met een bestemming

In de Bijbel hebben de reizigers vaak een doel voor ogen. Ze willen iets bereiken, het Beloofde Land bijvoorbeeld of ze hebben voor ogen om het verhaal van Jezus bekend te maken bij anderen. Bijna niemand verlaat zijn vertrouwde omgeving zomaar. De veiligheid van het vertrouwde geef je niet op voor het onzekere. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. Nieuwe wegen bewandel je als je de bestemming weet of als je overtuigd bent dat je weer op je vertrouwde plek terugkeert. In die zin is de reis die wij als christenen door ons leven afleggen, best onzeker. We vertrouwen op een belofte. Een belofte

is niet een zekerheid, je vertrouwt op degene die de belofte heeft gedaan. In ons geval is dat Jezus die ons beloofd heeft dat wij een bestemming hebben in Hem, in Zijn Liefde in huis van Zijn Vader waar plaats is voor velen. Dat is de grote belofte die ons in beweging brengt. Dat is voor velen van ons de motivatie voor onze levensreis. Een groot avontuur. De levensreis is er één van vallen en opstaan, van incasseren, presteren, falen, slagen, teleurstelling en vreugde. De kunst is het, om door te gaan. De moed opgeven ligt soms voor de hand, is soms heel aantrekkelijk, maar daarmee geef je de kans om te kijken achter de volgende horizon op.

## Alsmaar doorgaan

Doorgaan, verdergaan, het klinkt eenvoudig. "Wij zullen doorgaan!", het lied is u vast bekend. Het is ook een valkuil. Er zijn mensen die maar door blijven gaan, die geen moment stil staan, voor ze verder gaan. Als je dat doet, zie je geen enkele horizon, dan zie je geen mogelijkheden om het leven mooier te maken, aangener, inhoudsvoller en plezieriger. Een pas op de plaats is dus niet verkeerd.

## Pas op de plaats

Velen van u gaan tijdens die vakantie, tijd nemen om een pas op de plaats te maken. Een periode van rust en dingen doen, waarvoor je de rest van het jaar minder tijd hebt. Ik wens u dan ook een goede vakantieperiode toe. Neem de tijd. Neem tijd voor bezinning, voor uw gezin, voor uw familie of voor anderen die u lief en dierbaar zijn. Ontdek het moois dat Gods schepping te bieden heeft, kijk uw ogen uit naar alles wat mensenheden in het verleden hebben gebouwd: kerken, kathedralen, kastelen, prachtige dorpen en steden en noem maar op. Maar kijk ook naar uzelf: u bent immers ook een schepsel van God. Zorg goed voor uzelf en kom behouden thuis.

## Fijne vakantie!

Marc Oortman, pastoor



## Katholiek worden: de ervaringen van Marie-Louise



Katholiek worden lijkt een hele stap. Toch zijn er elk jaar volwassenen die zich aangetrokken voelen tot de Rooms Katholieke Kerk. Het pastorale team biedt een catechumenentraject aan voor mensen, die zich willen verdiepen in het Rooms Katholieke geloof. Een voorbereiding op het sacrament van de Doop, de Eucharistie en het Heilig Vormsel. Marie-Louise Meuris beschrijft hier haar ervaringen.

Op 15 april jl. was het eindelijk zover. Tijdens de Paaswake werd ik gedoopt. Ik ging toetreden tot de katholieke kerk en mijn leven kreeg een nieuw begin.

Samen met twee anderen had ik het catechumenentraject gevolgd, onder leiding van pastoraal werker Hélène van den Bemt en pastoor Oortman. Alle drie een andere achtergrond, maar eenzelfde interesse in de katholieke kerk en de wens om het geloof een plek te geven in ons leven.

Het was mooi dat de kerk zo vol met mensen zat tijdens de Paaswake en fijn dat er ook plaats was voor mijn familie en vrienden die me zo goed hebben gesteund tijdens dit traject. Bij deze mooie en indrukwekkende viering van het feest van het licht leek het of er extra licht scheen over ons allemaal. Met knikkende knieën, maar in volle overtuiging dat dit de juiste beslissing was, liep ik naar

voren. Samen met de andere twee catechumenen, die hun vormsel zouden ontvangen, en onze getuigen, stonden we voor het altaar. Met zenuwen, maar intens gelukkig. Een soort geluk dat ik eerder nog niet kende. Mijn Heilig Vormsel ontving ik tijdens de viering van 1e Pinksterdag. Het moment dat ik er klaar voor was om mijn geloof naar buiten te gaan richten.

Ik ben nog steeds wie ik was en mag binnen de kerk zijn wie ik ben, maar ik draag nu de liefde met me mee die God mij heeft laten zien. Mijn wens is anderen te helpen vanuit deze liefde en anderen te inspireren goed te zijn voor elkaar.

Ik kijk terug op een prachtig traject, waarbij ik de antwoorden heb gekregen waar ik naar op zoek was en alles als vanzelf op z'n plek viel. Het mooiste cadeau dat ik kon krijgen.

**Hélène van den Bemt**

## Berichten uit het pastorale team



Ondanks de relatief rustiger zomermaanden of zoals we het ook wel eens duiden: met de liturgische kleur groen is er kerkelijk niets bijzonders te doen, blijven we bezig en vieren we, want wist u...

- Dat per 1 juli 'onze' diaken Mauricio gaat werken in de parochies in Baarn e.o. en dat hij op 11 november Deo Volente in de Catharinakathedraal in Utrecht tot priester gewijd zal worden.
- Dat op 18 juni Kardinaal Simonis zijn 60 jarig priesterfeest vierde in dezelfde kathedraal.
- Dat we vreugdevol terugkijken op de vele communie- en vormselvieringen waarin opnieuw vele jongeren een volgende stapje in geloof hebben gezet...

- Dat we een nieuw beleid hebben gepresenteerd voor deze trajecten en dat we met nieuwe projectboeken nog nauwer gaan samenwerken in onze drie parochies...
- Dat we bezig zijn met de jongeren om antwoorden te formuleren op de vraag wat zij met de kerk hebben of waarnaar zij verlangen...
- Dat er in juli weer een jongeren kampeerbeveert naar Lourdes gaat waarvoor je je kunt aanmelden op nummer 06 2246 9405.
- Dat we in mei 2018 weer een bisdom bedevaart organiseren naar Lourdes.



### GROOT PASTORAAL TEAM De Goede Herder - H. Geest - HH. Jacobus & Johannes- parochie

Secretariaat Pastoraal Team: Langestraat 78, 7491 AJ, Delden. Mevr B. Horck, tel: 074-3492212, [contact@pastoraalteam.nl](mailto:contact@pastoraalteam.nl)

**Mr. M.J.A. Oortman**  
Pastoor  
06 - 20 45 37 13  
[mjaortman@kpnmail.nl](mailto:mjaortman@kpnmail.nl)

**Mw. C.A.M. Roetgerink**  
Pastoraal werker  
06 - 22 46 94 05  
[pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com](mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com)

**Mw. R. Doornbusch**  
Pastoraal werker  
06 - 14 40 69 55  
[pastordoornbusch@gmail.com](mailto:pastordoornbusch@gmail.com)

**Mw. drs. H.Th.Y.M. van den Bemt**  
Pastoraal werker  
06 - 13 60 92 93  
[htymvandenbemt@gmail.com](mailto:htymvandenbemt@gmail.com)

**Drs. H.Ogink**  
Pastoraal werker  
06 - 21 48 35 12  
[hogink@heiligegeestparochie.nl](mailto:hogink@heiligegeestparochie.nl)

**Mw. C.E.J.M. Timmerman**  
Pastoraal werker  
06 - 25 09 13 77  
[carin.timmerman@gmail.com](mailto:carin.timmerman@gmail.com)

**Z.P. Nowara**  
Parochievicaris  
06 - 22 46 92 20  
[z.nowara@gmail.com](mailto:z.nowara@gmail.com)





**MOEDER TERESAKERK**

Meijersweg 10, 7553 AZ (074 291 30 09)

**Kerk en secretariaat open:**

ma. t/m vr. 9.30 – 11.30 en 14.00 – 16.00 u.

**Redactie Samenloop:**

Reymond Wekking, Bernard Korbeld

**Website:** www.moederteresakerk.nl,**Email:** info@moederteresakerk.nl,**Facebook:** www.facebook.com/moederteresakerk**Kerkbalans:** NL25 ABNA 0592 1060 55 en NL18 INGB 0001 6300 72,**Misintenties:** NL80 RBRB 0979 7045 10

Kopij voor locatiepagina inleveren

vóór zondag 6 augustus aan

redactiemt@gmail.com

**Verwacht u iets van de Moeder Teresa?**

Bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname of wilt u bezoek als u in een zorginstelling bent opgenomen dan kunt u bellen met het secretariaat (074) 2913009.

Bij pastorale nood of ziekenzalving kunt u bellen: 06-23254488.

Bij een overlijden kunt u de uitvaarttelefoon bellen van onze kerk: 06-57119253

**Vieringen door de week:**

Elke dinsdag is er om 09.30 uur een viering in de kapel.

**Agenda:**

30 aug. 09.00 uur Samenloop

Verder: zie onze website

**Overleden:**

Op 19 april is **Jan Weustink** op de leeftijd van 85 jaar overleden. In de viering in het crematorium in Usselo op maandag 24 april hebben we afscheid genomen van een lieve bezorgde man, vader en opa. Een man die genoot van de natuur en daarin zijn geloof kon vinden in God en de schepping. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zullen verder moeten met dit grote verlies. Wat ons bindt is de saamhorigheid en de hoop dat de dood niet het einde is.

**Christien Koster - Keemers** is op 3 mei overleden. Christien heeft enorm veel betekend in de voormalige Pius X en later binnen de moeder Teresa. Zij was zorgzaam, bereid in te springen en had een groot sociaal hart. Samen met haar echtgenoot, Marinus, heeft ze veel werk verzet en een grote bijdrage geleverd aan de revalidatie van pastor vd Wurff. Haar geloof stond 'als een huis op stevige bodem' (Lc 6, 46-49). Marinus en haar kinderen verliezen in haar een liefdevolle vrouw en moeder.

**Karel Heinemeijer** geboren 7 maart 1947 – gestorven 4 mei 2017. Op 10 mei was 's avonds de afscheidsviering van Karel in onze kerk. De volgende dag hebben we hem begeleid naar Usselo. We vonden in Prediker: "Alles heeft zijn tijd" overeenkomsten met het leven van Karel. Veel heeft hij gegeven, veel mocht hij ontvangen. Klaarstaan voor anderen was zijn levensmotto. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken. Zijn leven ging niet enkel over rozen, maar klagen dat paste niet bij hem. Hij die altijd geïnteresseerd bleef in de 2de wereldoorlog, is te midden van zijn dierbaren op de dag van de dodenherdenking vredig ingeslapen. Van nu af hebben de vlaggen halfstok een tweede betekenis gekregen.

Op vrijdag 19 mei is **Thea Leus** overleden op de leeftijd van 78 jaar. Op 26 mei hebben we samen met de familie haar uitgeleide gedaan vanuit de Moeder Teresa kerk naar het crematorium in Usselo. Haar man, kinderen en kleinkinderen hadden een tekst uitgekozen met de woorden: 'Dankbaar voor alle mooie momenten die we samen met jou hebben mogen doormaken'. Ondanks haar handicap is Thea altijd een positieve vrouw gebleven die er niet van hield om achterom te kijken, maar te leven in het hier en nu. De tekst op de rouwkaart was dan ook zo toepasselijk: 'tevreden was ik met mijn leven. Dankbaar voor alles wat het heeft gebracht'. We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe.

**Samen Oplopen****Moeder Teresa geloofsgemeenschap**

*Het idee van Samen Oplopen is het elkaar blijven ont(-)moeten in en buiten de vieringen van de Moeder Teresa geloofsgemeenschap. Voel je welkom om bij ons aan te sluiten.*

**Mariakapellentocht 20 mei 2017**

We verzamelen bij het retraitehuis 'de Zwanenhof' in Zenderen: 14 personen met dezelfde interesse maar die elkaar niet allemaal kennen. We beginnen met een voorstellingsronde onder het genot van een kop koffie met iets lekkers. In de tuin van de Zwanenhof gaan we op zoek naar de eerste Mariakapel: de Lourdesgrot. Bij deze grot bidden we 3 weesgegroetjes en vragen Maria ons te begeleiden op onze tocht van vandaag. Daarna fietsen we naar het kapelletje op de Zenderense Esch en zingen

een Marialied. Bij het Karmelietessenklooster in Zenderen bezoeken we het kerkje waar zojuist een viertal zusters aan het bidden zijn. Bij de kruisweg die aan de kloostermuur hangt hoort een bijzonder verhaal. Een vrijwilligster die we tijdens haar werk zomaar even treffen weet ons bijzondere dingen te vertellen. Wij worden hier wel even stil van. In de kerk van Hertme treffen we een vrijwilligster aan waardoor we niet alleen toegang hebben tot de Mariakapel, direct bij de ingang, maar ook de kerk in kunnen. Bij het Mariakapelletje aan de boom aan de Lodieklenden, die we daarna aandoen, staat wéér een vrouw die onder andere weet te vertellen dat het kapelletje, dat is geplaatst in 1938, een paar meter is verplaatst zodat het behouden is gebleven. De schitterende Mariakapel in Oud Borne was het eindpunt. De ontmoeting met de drie vrouwen, die precies op het goede moment ons pad kruisen en wat toevoegen aan onze toch al bijzondere tocht met 12 Mariakapellen en landkruisen. Is dat toeval of heeft Maria ons daadwerkelijk begeleid?

**Op donderdag 6 juli sluiten we het seizoen 2016/17 af**

We ontmoeten elkaar deze avond in de Moeder Teresakerk om 20.00 uur tijdens een high tea, ook blikken we vooruit op het volgende seizoen. Het thema voor volgend seizoen is 'Op Pelgrimstocht' **Opgave voor vrijdag 30 juni** via de mail of via de lijst in het secretariaat van de Moeder Teresakerk. Voel je welkom!

**ONZE LIEVE VROUWEKERK**

**O.L. VROUWEKERK**  
Onze Lieve Vrouwestraat 6 - 7557 HX

Hengelo - (074 - 2 91 26 28)

**Pastorie open:** ma. t/m do. 09.00-12.00;

13.30 -16.00 en 18.30-20.30 uur

vr. alleen 's ochtends.

**Website:** www.olvrouwekerk.nl

**Email:** pastorie@olvrouwekerk.nl

**IBAN:** NL62 RABO 0327 5474 72

**Voor kerkbijdragen/actie kerkbalans:**

NL35 ABNA 0590 0345 37

NL60 INGB 0000 9697 16

Inleveren kopij kerkpagina voor de periode 2 september t/m 13 oktober

vóór 12 augustus aan

pastorie@olvrouwekerk.nl



## > UERVOLG O.L. VROUWEEKERK

### Doordeweekse vieringen

Elke woensdagmorgen is er om 9.00 uur in onze kerk een Woord- en Communieviering of een Eucharistieviering.

### Vieringen in de kapel van Backenhagen

Zaterdagvieringen:

- 15 juli, 16.00 uur, mw. M. Jolij
- 5 aug, 16.00 uur, mw. M. Jolij
- 19 aug, 16.00 uur, pastor Nowara (Eucharistieviering)

De vieringen zijn op de eerste en derde zaterdag van de maand om 16.00 uur en zijn voor bewoners en belangstellenden. Per twee maanden is er één Eucharistieviering.

### Gedoopt

Op zondag 28 mei is in onze geloofsgemeenschap gedoopt: A-Jay Albers. Wij feliciteren hem en zijn familie van harte en heten hem welkom in onze geloofsgemeenschap.

### In de Heer overleden

In de afgelopen periode hebben we in onze geloofsgemeenschap afscheid genomen van:

- Ine Hilgerink-Meckelenkamp, overleden op woensdag 10 mei op de leeftijd van 89 jaar
- Robert Leusenkamp, overleden op maandag 15 mei op de leeftijd van 23 jaar
- Riek Rutenfrans-Schrooten, overleden op zaterdag 20 mei op de leeftijd van 90 jaar
- Elly Oltwater-Pipers, overleden op maandag 22 mei op de leeftijd van 59 jaar
- Jan Krabbe, overleden op dinsdag 23 mei op de leeftijd van 79 jaar
- Lies Lansink-Morshuis, overleden op woensdag 24 mei op de leeftijd van 88 jaar
- Angelo Spinosa, overleden op zaterdag 21 mei op de leeftijd van 71 jaar
- Henk Sloot, overleden op vrijdag 8 juni op de leeftijd van 94 jaar

### Misintenties

Vorige periode:

Henk te Marvelde (17 juni); Johan ten Dam (18 juni); Minie Geerdink (24 juni); ouders J. Aalders-Coppens en familie (1-2 juli)

Komende periode:

- 8-14 juli: Geen
- 15-21 juli: Dini Kuipers-Nijland; Fien Arendsen; Pastor van Hal (wijdingsdag); Mieke Wellenberg-Arkink
- 22-28 juli: Joke Schothuis-Riekert (jarig); Marietje Oude Aarninkhof-Welberg; Pastor Sloot (wijdingsdag)
- 29 juli-4 aug: Geen
- 5-11 aug: Maria Sprakel-Linnenbaum; Pastor van Hal (jarig);
- 12-18 aug: Dini Kuipers-Nijland
- 19-25 aug: Herman en Annie Grimberg (namens de buurt); Robert Rödel; Willy Nijland (jarig)
- 26 aug-1 sept: Mieke Wellenberg-Arkink; Marietje Oude Aarninkhof-Welberg; Familie Bronswijk-Deems

### Jaargedachtenissen

Vorige periode:

Ouders ter Horst-Weghorst (10 juni)

Komende periode:

- 8-14 juli: Mien Spaltman-te Rietmole; Riek Derkink-Kamers
- 15-21 juli: Johan Leyng; Gerrit Oude Aarninkhof; ouders Sasse-Cornelissen
- 22-28 juli: Bernard Derkink
- 29 juli-4 aug: Wim Geerdink; Ben Veltman
- 5-11 aug: Mieke Wellenberg-Arkink; Johan Kuipers; ouders J. Aalders-Coppens en familie
- 12-18 aug: Ouders Scheuten-Csik; Bernardus Kuipers; Ben Butzelaar
- 19-25 aug: Marinus Rödel; Jan Hottenhuis
- 26 aug-1 sept: Geen

Misintenties en jaargedachtenissen voor de periode van 2 sept. t/m 13 okt. kunt u opgeven t/m zondag 13 augustus. Vermeldingen die hier niet meer geplaatst kunnen worden, staan wel op onze website [www.olvrouwekerk.nl](http://www.olvrouwekerk.nl). Deze is altijd actueel. Ook worden ze in de vieringen afgekondigd.

### Cursus iconschilderen

Hennie Oude Middendorp, vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap en een bewaam iconschilder, gaat weer een cursus iconschilderen geven. Het schilderen gaat in principe op de eeuwenoude traditionele manier met eveneens het gebruik van de originele materialen. Deze cursus wordt gehouden in de pastorie van de O.L.Vrouwekerk. Ze start in september en wordt gegeven op de woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.30 uur. De duur van de cursus is ongeveer 16 middagen. U hoeft zelf niet voor verf en dergelijke te zorgen.

De kosten, voornamelijk voor de gebruikte materialen, zijn € 150,-. Dit is exclusief het plankje. Omdat het aantal cursusplaatsen beperkt is, is het verstandig u tijdig aan te melden.



Voor meer informatie of om u al op te geven kunt u terecht bij Hennie Oude Middendorp:  
• [hennieo.middendorp@ziggo.nl](mailto:hennieo.middendorp@ziggo.nl)  
• Tel. 074-242 19 86

### Ook vakantie voor de gastvrouwen

Gedurende de periode van maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september, hebben ook onze gastvrouwen vakantie.

Liever gezegd: gedeeltelijk, want 's morgens van 8.30 tot 12 uur zijn ze er wel. Dan kunt u dus berichten doorgeven. 's Middags en 's avonds is de pastorie dicht.

## RAPHAËL/EXODUSKERK

Mozartlaan 139a - 7557 DN Hengelo tel. 074 - 2 91 79 00

Secretariaat open: di. t/m vr. 09.30-12.00.

Redactie Samenloop: Han Coonen

Website: [www.raphael-exodus.nl](http://www.raphael-exodus.nl)

Email: [raphex@hetnet.nl](mailto:raphex@hetnet.nl)

IBAN: NL85 RABO 0327 5171 82 en NL34 INGB 0000 9944 34

Inleveren kopij kerkpagina voor de periode van 2 september t/m 13 oktober vóór donderdag 10 augustus naar [raphex@hetnet.nl](mailto:raphex@hetnet.nl)

### Vieringen in 't Swafert en in Humanitas

In juli en augustus zijn er géén vieringen. De eerstvolgende viering in 't Swafert: 2 sept. 16.00 u. voorganger R. v. Bommel

### Vieringen in 't Gerbrand:

vrijdag 28 juli en 25 augustus: 10.30 u.

### Overleden

Op 13 mei is Femke Heuschen overleden. Zij is 58 jaar geworden. Bidden we voor haar en voor hen die haar moeten missen.

### Jaargedachtenis

- 8 juli: David Kerstens + 9 juli 2016
- 5 augustus: Nan Weijers-van Diemen + 5 augustus 2016



- 19 augustus: Marietje Wissink † 22 augustus 2016

### Bijzonderheden bij de vieringen

Op het rooster in deze Samenloop vindt u een overzicht van alle vieringen.

### • 8 Juli 18.30 u. Woord- en Communieviering met ExRa-koor. Themaviering: "Mijn juk is zacht en mijn last is licht"

Jesus belooft rust, maar Hijzelf is zijn leven lang in onrust geweest. Hoe kan Hij, die geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen, anderen rust beloven? Wat houdt die rust dan in? We leven in een enorme turbulente tijd vol onrust, aanslagen en angst voor aanslagen. We hebben voortdurend te maken met economische onrust, politieke onrust, en sociaal-maatschappelijke onrust. Laten we ons als gelovigen meeslepen in angst en onrust, of kunnen we als een rots in de branding een houvast zijn voor de mensen om ons heen? U bent van harte welkom om hier samen met ons bij stil te staan, en hopen dat we een beetje kunnen bijdragen aan die innerlijke rust waar we allemaal zo naar verlangen.

### Miva-collecte 2017: brommers voor Burkina Faso

Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang.

### Aanpassingen in de vakantieperiode

In juli en augustus:

- Zijn er géén vieringen in 't Swafert, de eerstvolgende viering is weer op 2 september.
  - Hebben de koren vakantie. We weten dat we bij de Samenzang op u kunnen rekenen.
  - Is het secretariaat geopend van 10.00-12.00 uur.
- Buiten die tijden voor noodgevallen: tel. 06 27360956.

### Ziekenbezoek

De leden van de werkgroep ziekenbezoek gaan regelmatig op bezoek bij zieken van onze geloofsgemeenschap. Wekelijks gaan ze langs als bekend is dat er iemand in het ziekenhuis ligt, in Hengelo en ook in Almelo.

Mensen in verpleeginstellingen ontvangen regelmatig bezoek vanuit onze geloofsgemeenschap en natuurlijk worden ook de zieken thuis bezocht. Nog te vaak horen we echter bij toeval, dat er iemand ziek is, of in het ziekenhuis gelegen heeft. Achteraf blijkt dan, dat niemand er aan gedacht heeft om het door te geven, terwijl bezoek vanuit de geloofsgemeenschap wel gewenst was. Vaak denken familieleden niet aan deze mogelijkheid. Wij zouden het daarom erg fijn vinden als u aan het secretariaat zou willen doorgeven als er iemand ziek is. Beter een bericht teveel dan een bezoek te weinig!

Ook graag bericht als iemand in een andere instelling is opgenomen. tel. 2917900, di. t/m vr. 10.00-12.00u.

### De werkgroep Ziekenbezoek Raphaël/Exodus.

### Vakantie voor iedereen?

Alleen of met elkaar, rust of samenzijn. Iedereen vult de vakantieperiode op z'n eigen manier in en niet iedereen heeft de mogelijkheid om er even tussenuit te gaan. Meer tijd nemen voor jezelf of meer tijd voor de mensen die je dierbaar zijn is belangrijk. Sommigen mensen kiezen voor rust, dichtbij of ver weg en anderen juist voor meer activiteiten. Belangrijk is dat je probeert om even 'die knop om te zetten'. Er zijn mensen die verre excursiereizen maken, anderen zorgen liefdevol voor de plantjes en de huisdieren van de burens. Jonge mensen gaan met vrienden kamperen of naar een appartement in een warm land. Mensen lopen langeafstandswandelingen in Europa of gaan samen fietsen door het Twentse land, weer anderen gaan met de hele familie naar een camping of een vakantiepark, of gaan met een busreis mee. We wensen iedereen, naast de aandacht en de zorg voor mensen die hen dierbaar zijn ook een heel ontspannen vakantie toe. En natuurlijk ook een veilige en gezonde thuiskomst.

### Agenda:

- 4 juli 19.30 u. Liturgisch beraad
- 11 juli 10.30 u. voorber. Taizéviering
- 11 juli 19.30 u. Pastoraatsgroep/Locatieraad
- 3 aug. 10.30 u. voorber. Taizéviering

## ST. LAMBERTUS

## ST. LAMBERTUSBASILIEK

Enschedesestraat 1 - 7551 EE Hengelo;  
koster 074-243 55 14

**Secretariaat:** ma. t/m vr. 10.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00

**Telefoon:** 074 - 243 55 14

**Website:** [www.sintlambertushengelo.nl](http://www.sintlambertushengelo.nl)

**Email:** [lambertushengelo@hetnet.nl](mailto:lambertushengelo@hetnet.nl)

**IBAN:** NL09 RABO 0110 9710 94 en NL28 INGB 0000 9120 92

**Restauratie:** NL16RABO 0327509597

**Kerkbijdrage:** NL20INGB 0002465788 of NL08ABNA 0230961975

Kopij en jaargedachtenissen kerkpagina voor Samenloop 6 2017 aanleveren

vóór 8 augustus 2017;

[lambertushengelo@hetnet.nl](mailto:lambertushengelo@hetnet.nl) of

telefoon 074-243 55 14

### Vieringenrooster door de week

- ma: Geen Eucharistieviering
- di: 12.00 uur Angelus en rozenkransgebed  
18.30 uur Eucharistieviering
- wo: 9.00 uur Eucharistieviering
- do: 18.30 uur Eucharistieviering met aansluitend uitstelling van het Allerheiligste
- vr: 8.30 uur Gezongen getijdengebed  
9.00 uur Eucharistieviering
- za: 12.00 uur Eucharistieviering, aansluitend uitstelling van het Allerheiligste en biechtgelegenheid

### Gedoopt:

- 7 mei: Emma Elbertse, Thijs Elbertse, Lieke Wielens, Thomas Maatman Oonk, Jolie Colard.

### Eerste H. Communie:

- 9 juni: Faye Holtkamp, Noa Schreijer, Emma Venhuis, Eva Serti, Maikel Fidan, Guus Wolters, Fenne Wielens, Marly Michorius, Dynand Cleine, Miron Sako, Pepijn Dinkla, Rik Brughuis, Oscar Schuur.

### Gevormd:

- 4 juni: Sjoerd van Beukering, Marie Louise Meuris.

### Jaargedachtenissen:

- 7 juni Nelly van Verhagen-Bok
- 10 juni Gerard Groot Rouwen
- 25 juni Dora Kleinsman-van den Akker
- 16 juli Jo Nieuwenhuis-Kotkamp
- 19 juli Miep Martens-Bennink
- 24 juli Herman Olde Olthof
- 26 juli ouders Lesscher-Heerdink Willemina ten Tije-ter Braak



- 29 juli Hein Tiggelhoven  
Harrie Maatman Oonk
- 3 aug. Suze Groothuis
- 6 aug. Frits Jansen en Maria Jansen-Bosch
- 7 aug. Jan ten Heggeler  
Liesbet Mulder-ten Doeschot  
Maria Johanna Nietsch-Sprakel
- 10 aug. Marie ten Heggeler-Hofsté
- 14 aug. Gini Bolscher-van Marle  
Lenie Laan-Nooteboom  
Annie Tiggelhoven-Egberink
- 15 aug. Ben de Ruyter

#### Overleden:

- 17 mei Tonny Anthony Johannes Maria Eekers, 87 jaar
- 15 juni Marinus Jozef ter Braak, 94 jaar

#### Muziek in de basiliek

Zondag 16 juli om 10.30 uur is er weer een eucharistieviering die rechtstreeks door de KRO wordt uitgezonden op NPO 2. De zang wordt verzorgd door Voices to Heaven en Spirit. Het koor Spirit, dat ook meewerkte aan tv-viering in 2014, bestaat uit vrouwelijke leden afkomstig uit Beckum en St. Isidorushoeve. Naast enkele Nederlandse en Engelse gezangen worden delen uit de Mis Deus Israël ten gehore gebracht. Deze mis werd in 1968 gecomponeerd door pastoor Lesscher. In de vakantieperiode is er tijdens de vieringen van 11.00 uur op de zondagen, samenzang in onze basiliek.

#### Orgelspel na de mis

Louis ten Vregelaar speelt:

- 6 aug. C.Ph.E. Bach Sonate in D
- 13 aug. H. Andriessen Sonate da chiesa
- 20 aug. J.S. Bach Sonate V
- 27 aug. F. Mendelssohn Sonate I

#### Rondleidingen basisscholen

Enkele weken geleden hebben we de groepen 6 en 7 van basisschool 't Schöppert op bezoek gehad voor een rondleiding door de basiliek. De school had daar zelf om gevraagd. Behalve dat de leerlingen over de gewelven van de kerk hebben gelopen en het orgel van heel nabij hebben gezien (en gehoord!), hebben we ook veel samen gedeeld aan de hand van de verschillende voorstellingen in de ramen en de afbeeldingen in het hoofdaltaar en het priesterkoor. Dat waren mooie momenten. Indien er scholen zijn die hun leerlingen deze bijzondere rondleidingen ook willen laten ervaren, dan kan dat te allen

tijde. Als u ons dat laat weten via het mailadres of telefoonnummer, zoals vermeld in de kop van deze mededelingen, dan nemen wij contact met u op.

**Paul Bonenkamp**

#### Einde iconenschool van Willemina Bakkenes

Willemina Bakkenes heeft de Lukas Hodikon iconenschool, die in de parochiezaal van de Lambertusbasiliek werd uitgevoerd per april 2017 gesloten, in verband met een blessure aan de rechterarm. Gedurende 17 jaar heeft zij in de Lambertusbasiliek de iconenschool geleid. Ze kijkt terug op een bijzondere intensieve periode, vooral het delen van de voorafgaande inhoudelijke studie die deel uitmaakte van het schilderproces daaropvolgend. Zij wil alle deelnemers hartelijk danken voor hun aanwezigheid, aandacht en inzet gedurende elk afzonderlijk seizoen. En wij willen Willemina graag bedanken voor de jarenlange inzet van haar vakmanschap.

#### Aanmelding kinderen koorschool Lambertus

Nieuwe kinderen voor de koorschool kunnen worden opgegeven voor na de grote vakantie. Opgave bij Louis ten Vregelaar: louistenvregelaar@gmail.com of 06 36018203. Zie ook pagina 15.



**THABOR**  
Gerrit Peuscherstraat 1 - 7558 BA Hengelo  
Tel. 074 277 07 71

**Secretariaat open:** ma t/m vr. 09.30-11.30 uur

Website: [www.thaborkerk.nl](http://www.thaborkerk.nl)

Email: [secretariaat@thaborkerk.nl](mailto:secretariaat@thaborkerk.nl)

Redactie Samenloop: Erna Wolberink

Bankrekeningen: NL28 ABNA 0590 7164

76 en NL43 INGB 0000 1197 20

Kopij voor kerkepagina voor periode 02-09

/ 13-10-2017 vóór zondag 13 augustus

sturen aan [kopij@thaborkerk.nl](mailto:kopij@thaborkerk.nl)

#### Verwacht u iets van de Thabor?

Bij ernstige ziekte of ziekenhuisopname of wilt u bezoek als u in een zorginstelling bent opgenomen, bel op werkdagen het secretariaat 074-27702771. Bij pastorale nood of ziekenzalving kunt u bellen: 06-23254488. Bij een overlijden, uitvaarttelefoon Thabor 06- 38594766

#### Thuis de viering in onze kerk beluisteren

U logt met uw computer in op Kerkegroep.nl. U tikt de woonplaats Hengelo in en u kiest de Thaborkerk uit, Lees verder op het scherm wat te doen.

#### Vieringen in de kapel

Er is elke donderdagmorgen om 9.30 uur een Eucharistieviering of een woord- en communieviering in de dagkapel. Aansluitend is er in de ontmoetingsruimte koffie en thee en tijd voor een goed gesprek. Let op: donderdag 17 aug gaat de viering niet door wegens een uitstapje.

#### Gedoopt

Op 18 juni is in onze kerk gedoopt: Gabriëlis, zoon van Loreta Savickyte. Marlin Elise, dochter van Riëlle Elferink en Mike Lansink. Wij feliciteren hen van harte en heten hen welkom in onze gemeenschap.

#### Lunches in de Thabor

Op dinsdag 23 mei jongstleden kwamen ca. 25 mensen, vooral ouderen, bij elkaar om samen te lunchen. Dit was een groot succes voor de eerste keer. Op woensdag 26 juli zal er wederom een lunch worden georganiseerd. U kunt zich opgeven tot 21 juli op het secretariaat.

#### Stilte, meditatie en onthaasten in de Thaborkerk

Woensdag 27 september is er in de Ludgerus kapel van 19:15 -19:45 uur een Taizé/stiltemeditatie van plm. een half uur, inloop is vanaf 19:00 uur.

#### Van de pastoraatsgroep

In de hal op het prikbord kunt u een foto zien van de tuinmeubelen die zijn aangeschaft voor de gasten van het inloophuis. Gekocht van de opbrengst van de viooltjesmarkt die afgelopen maart werd gehouden.

#### Vakantietijd | Voor veel mensen een periode

om het wat rustiger aan te doen. Voor velen de kans om er een paar weken tussenuit te gaan maar ook om na te denken. De vakantie is een moment van rust, even niets meer 'moeten'. De vakantie kan ook een tijd van bezinning zijn. Bezinning over wat geweest is en bezinning over wat de toekomst ons brengen zal.

Een goede vakantietijd toegewenst namens

**Locatieraad en Pastoraatsgroep,  
Angelika Oude Wesselink**



# Kennismaking met een andere cultuur

Een interview met Hans Burgman, missionaris van Mill Hill

Hans heeft jarenlang tussen de Luo's, een stam in Kisumu aan het Victoriameer in Kenia gewerkt. Sinds een maand is hij wegens hoge leeftijd terug in het Missiehuis Vrijland in Oosterbeek. Ik bezoek hem met een fles 'Twents kuinat' en vraag hem naar zijn ervaringen.

## Mannen, vrouwen en rollen

"Alles was daar onderverdeeld in mannen- en vrouwenzaken. Dat gold o.a. voor gebruik van meubilair, maar ook voor het voedsel. Zo mocht een vrouw bijvoorbeeld geen eieren en kippen eten. Wat de achtergrond hiervan is, is niet duidelijk. Ik vermoed dat het met de vruchtbaarheidscultuur te maken heeft. Maar dat gaat dan wel duizenden jaren terug, dat is allang uit het zicht verdwenen.

Wat de werkverdeling betrof: grof gezegd kun je stellen dat de mannen voor de jacht en de veiligheid zorgden, de vrouwen werkten op het land, de oude mannen zaten in het bestuur en de oude vrouwen voedden de kinderen op.

Ik ben nu 88 jaar, hier een oude man, maar daar was ik een hele belangrijke persoon want oude mensen zijn er belangrijk. Zij zijn de bewaarders van de wijsheid. 'Als je het verleden niet kent dan kun je de toekomst niet bouwen.' Maar kom je hier, dan vraagt niemand om je opinie. Je hebt hier een andere positie dan in Afrika. Weliswaar wordt er goed voor je gezorgd, maar je hebt geen functie meer.

## Riten en morele wetten

Ze hadden eenvoudige huizen die volgens bepaalde rituelen werden gebouwd. Nog niet zo lang geleden werden er geen kleren gedragen, maar versierselen. Grappig is hoe hieruit misverstanden zijn ontstaan. Honderd jaar geleden, toen de Europeanen kwamen, waren die ervan overtuigd dat deze mensen geen schaamtegevoel hadden, 'wilden' werden ze genoemd, zonder morele wetten. Een totaal misverstand! De mensen zijn juist heel beschroomd, bedachtzaam en nieuwsgierig.

## Metten en weten

Het begrip 'tijd' kennen ze eigenlijk niet en ze meten niets, zo mag je geen mensen tellen, hooguit de kippen en koeien. Onze cultuur is gebaseerd op meten, weten en controle. Maar dat hebben zij niet waardoor zij wetenschappelijk gezien op achterstand staan. Maar in een andere culturele richting liggen ze juist voor op ons.

## Ruimte en ontmoeting

Cultuurverschillen gaan diep. Ik heb daarover nagedacht en ik denk dat het verschil tussen Europeanen en Afrikanen vooral te vinden is in de manier waarop men met ruimte omgaat. Het merendeel van ons leven speelt zich af binnen 4 muren. Binnenhuisruimte moet je delen met anderen, alles moet zijn plaats hebben. Afrikanen zijn meestal buiten, ze zitten, praten en eten buiten. De Afrikaan zit buiten en wacht vol vertrouwen af wat er om de hoek komt. Hij zegt: "Ha welkom dat

je er bent, ga zitten en eet en drink wat mee." Ontmoeting is hun grote kracht.

## Kunnen Afrikanen wat voor ons betekenen, zijn ze niet te arm voor ons?

Pas op, de Paus zegt: "De armen zijn jullie leraren." Maar bovenal hebben zij talenten die wij missen, op het vlak van ontmoeting. Bij mijn afscheidsdienst in Afrika heb ik ze beloofd om hun missionaris te zijn in Europa en dat ik ze op de hoogte zal houden. Het is een nieuw idee voor ze dat zij meewerken aan de ontwikkeling van Europa. Er wordt gauw gedacht bij priesters uit Afrika: o, die kunnen hier de kerkdiensten doen. Maar daar gaat het niet om. Ze moeten de vragen kunnen beantwoorden die hier leven onder de mensen. En daar zijn zij nog niet aan toe."

## Erna Wolberink

### Jaarlijkse ontmoetingsdag Stichting Vrienden van Pandipieri

- 9 september a.s. in Missiehuis Vrijland, Johannahoeve 4, Oosterbeek.
- Samen zijn, verbinding en inspiratie. Naast een lezing van Hans is er een borrel, muziek en een Keniaanse maaltijd.
- Voor meer info: [www.pandipieri.nl](http://www.pandipieri.nl) of mail Kirsten van den Berg ([mjmkvandenber@gmail.com](mailto:mjmkvandenber@gmail.com))



## Programma Concerten in 2017 (vervolg)



In Samenloop no. 4 stonden concerten van de Stichting Orgelconcerten Hengelo in 2017. Jaarlijks worden er in de zomermaanden op zaterdagmiddagen, telkens om 15.00 uur, concerten op het grote Lambertusorgel gegeven.

De concerten 'op de zaterdagmiddag' van 24 juni (Rudolf Innig) en van 1 juli (Louis ten Vregelaar met een septet van blazers + paukenist uit het Concertgebouworkest) zijn achter de rug. Op zaterdag 8 juli concerteert Wouter van Belle uit Utrecht.

De verdere concerten van de zaterdagse zomerserie zijn:

- Op 15 juli Geerten Liefing uit Woerden.
- Op 22 juli Aart de Kort uit Rotterdam.
- Op 29 juli Even Bogerd uit Hasselt.
- En als laatste op 5 augustus ons bestuurslid Gerrit Kommers.

Er vinden dit jaar nog twee bijzondere manifestaties plaats.

- De eerste is de herdenking van 500 jaar Hervormingsdag. Niet op 31 oktober, de eigenlijke Hervormingsdag, maar op zaterdagavond 4 november vindt er een concert plaats in de Kristalkerk met muziek van Joh. Seb. Bach in het teken van zijn Lutheraanse muziekpraktijk in Leipzig.
  - De tweede manifestatie is een concert gewijd aan muziek voor koor en orgel van twee grote Nederlandse componisten en organisten, Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. Dit concert vindt plaats op zaterdag 18 november in de Lambertusbasiliek.
- Op een later moment zullen wij in Samenloop op deze twee bijzondere concerten terugkomen.

**Hans van Dam, voorzitter,  
bestuur Stichting Orgelconcerten  
Hengelo**

## Bedevaart naar Lourdes 2017

Van 14 t/m 21 oktober zal parochie De Goede Herder met een eigen groep vanuit Hengelo deelnemen aan de bedevaart naar Lourdes.

Wij hopen, net als voorgaande jaren, op een grote groep pelgrims vanuit Hengelo e.o.!

Achter in de kerk liggen deelnameformulieren. Mocht u eerst meer informatie willen hebben dan kunt u contact opnemen met Mw. Riet Keizers tel. 074-2422303 of 06-18365403.

## Vakantie voor gastvrouwen O.L.Vrouw

Onze gastvrouwen hebben van 24 juli tot 1 september vakantie. Kijk voor beperkte openingstijden op pagina 10.

## Cursus icoonschilderen

Deze start in september. Kijk voor meer informatie de kerkpagina van de O.L. Vrouw (pagina 10)

## DEMMEER

advocatenkantoor sinds 1952

alimentatie, bijstandsuitkeringen, echtscheidingen, gezag, omgang, strafzaken en toeslagen

Bornsestraat 156 | 7556 BL Hengelo

T (074) 291 33 85 | F (074) 25 00 510 | E mr.demmer@planet.nl



ICT solutions  
Document solutions  
Consultancy  
Services

Wij werken met PASSIE  
aan ieder ICT project

Lintelerweg 60 • Hengelo  
(074) 7 630 610 • info@iplinq.nl  
www.iplinq.nl



Wonen | Slapen | Textiel

Brok Interieur Drienerstraat / de Wetstraat Hengelo  
T: 074-291 31 26 | www.brokinterieur.nl | info@brokinterieur.nl

**VAN MARLE**  
grafische bedrijven

www.vanmarle.nl

t 074 - 30 30 600  
@ info@vanmarle.nl

**UW  
SUCCES  
ONS  
DOEL**



## Kleutergroep koorschool Lambertus van start gegaan

In februari is de Koorschool Lambertus gestart met een kleutergroep. Inmiddels bestaat de groep uit elf enthousiaste kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar. Spelenderwijs wordt gewerkt aan de muzikale ontwikkeling van de kinderen en de eerste resultaten konden ze laten horen in een prachtig optreden tijdens de korendag op 10 juni in Hengelo. De lessen worden gegeven in het parochie-huis van de Lambertusbasiliek. De leiding is

in handen van Louis ten Vregelaar. Nieuwe kinderen zijn van harte welkom in alle groepen van de Koorschool.

- Woensdag 16.00-16.40 uur Kleutergroep (4-6 jaar)
- Woensdag 16.45-17.30 uur Groep B (7-9 jaar)
- Vrijdag 16.30-17.30 uur Groep A (vanaf 10 jaar)

Voor verdere informatie louistenvregelaar@gmail.com (0636018203)



## Twentsche Processie naar Kevelaer zaterdag 2 september 2017

De Twentsche Processie naar Kevelaer zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 2 september a.s. Hopelijk gaan -evenals vorig jaar- weer velen met ons mee om daar, in dat eenvoudige bedevaartsplaatsje, zijn of haar eigen intentie te brengen naar Maria. Samen op weg naar die ene plek, naar dat kleine kapelletje, naar Maria Consolatrix Afflictorum, de Troosteres van de Bedroefden, zoals zij in Kevelaer wordt aangeroepen. Een dag die wij biddend, vierend doorbrengen, maar ook de gezelligheid mag daarbij natuurlijk niet ontbreken.

We vertrekken 's morgens tussen 07.00 uur en 8.00 uur per touringcar uit verschillende plaatsen ( Hengelo – Hengelo Noord – Borne – Hertme – Saasveld – Deurningen – Delden – Goor). 's Avonds rond 22.00 uur zijn we weer terug.

Reiskosten bedragen dit jaar € 27,50 per persoon, graag bij opgave te voldoen. U kunt zich opgeven tot 19 augustus via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of de bekende adressen.

## Gaat u ook met ons mee naar Banneux?

Banneux is een piepklein dorpje in de Belgische Ardennen en ligt op ongeveer 25 km onder Luik. Dit kleine dorpje trekt jaarlijks honderdduizenden pelgrims. Waarom? Omdat even buiten het dorpje ooit de fam. Becó, woonde, een groot gezin dat het ook met de godsdienst niet te nauw nam. Toch was het daar waar Maria op 15 jan.1933 voor het eerst verscheen aan de oudste dochter Mariëtte Becó. Vanuit Overijssel is er een 2-daagse bedevaart. U stapt dicht bij huis in een van de bussen van ter Beek Reizen. Wij beginnen deze bedevaart met een Heilige Mis in Wijthmen, waarna we een kopkoffie drinken. In de buurt van Venray maken wij een pitstop, en reizen daarna door naar Valkenburg, waar we overnachten. Na het diner is er om 20.00 uur een avondgebed bij de Grot van Lourdes. Zondag na ontbijt vertrek naar Banneux voor een Internationale

Hoogmis om 10.30 uur, Na de Kruisweg (13.30) en een plechtige ziekenzegening (15.00 uur), vertrekken we weer huiswaarts. In het plaatsje Zeeland maken we de laatste stop.



### De twee daagse bedevaart is op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017

Kosten met twee personen op 1 kamer: € 135,00 p.p. Alleen op een kamer kost € 160,00 per persoon. Een annuleringsverzekering is mogelijk, De schnitzel op de terugreis met koffie en brood kost € 10,00 p.p. Opgave en of inlichtingen t/m 15 september bij: Dhr. B. Elferink (074 - 73 70 100) en b.g.g. Dhr. G. van Osnabrugge (0548 – 363 452)

## Twentse secretariaten praten bij in Hengelo

1 x per jaar komen de secretariaten een dagdeel bij elkaar voor ontmoeting en 'bijpraten' van de laatste ontwikkelingen binnen de verschillende parochies van Twente. Ontstaan in de periode dat het samenwerken en -gaan van kerken tot één parochie aan de orde was/is. Grootste doel was het uitwisselen van ervaringen en elkaar voorzien van tips en tops op het gebied van organisatie van- en uitvoering op de centrale secretariaten. Inmiddels heeft elk centraal secretariaat haar draai gevonden en heeft de bijeenkomst een agenda van ontmoeten, koffie met wat lekkers, een rondje wel en wee en afsluiten met een lunch. De secretariaten rouleren als gastgever. Dit jaar mocht Parochie De Goede Herder de dames ontvangen. Er was nog tijd voor een rondleiding van Jan Kogelman in en rondom de O.L. Vrouwekerk en de uitstekende lunch werd verzorgd door een 3-tal gastvrouwen van het OLV. Waarvoor hartelijk dank!

Sonja Tielenburg-Heyneman



# Uieringen- kalender juli & augustus

Doordeweekse uieringen:

## Moeder Teresa

Meijersweg 10  
7553 AZ Hengelo  
T 074 291 30 09  
dinsdagmorgen 9.30 uur

## O.L. Vrouwekerk

woensdagmorgen 9.00 uur

## Raphaël-Exodus

## St. Lambertus

dinsdagavond 18.30 uur  
woensdagmorgen 9.00 uur  
donderdagavond 18.30 uur  
vrijdagmorgen 9.00 uur  
zaterdagmiddag 12.00 uur

## Thabor

donderdagmorgen 9.30 uur



Moeder Teresa



O.L. Vrouwekerk

|   |  |   |
|---|--|---|
| Zaterdag 8 juli<br>en zondag 9 juli           | Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Dameskoor<br>voorganger: werkgroep  | Zat. 18:30 Eucharistieviering<br>m.m.v. Caeciliakoar<br>voorganger: Z. Nowara, pr             |
| Zaterdag 15 juli<br>en zondag 16 juli         | Zon. 11:00 Eucharistieviering<br>m.m.v. Liturgiekoar<br>voorganger: Z. Nowara, pr  | Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Caeciliakoar<br>voorganger: mw. M. Kroeze      |
| Zaterdag 22 juli<br>en zondag 23 juli         | Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Dameskoor<br>voorganger: werkgroep  | Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Caeciliakoar<br>voorganger: H. Ogink, pw       |
| Zaterdag 29 juli<br>en zondag 30 juli         | Zon. 11:00 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Gelegenheidskoar / gastkinderen<br>uit Oekraïne<br>voorganger: H. Ogink, pw | Zat. 18:30 Eucharistieviering<br>m.m.v. Caeciliakoar<br>voorganger: H. Zegger, pr             |
| Zaterdag 5 augustus<br>en zondag 6 augustus   | Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Herenkoar<br>voorganger: werkgroep  | Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Caeciliakoar<br>voorganger: B. Wennink         |
| Zaterdag 12 augustus<br>en zondag 13 augustus | Zon. 11:00 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Dameskoor<br>voorganger: werkgroep  | Zat. 18:30 Eucharistieviering<br>m.m.v. Caeciliakoar<br>voorganger: H. Zegger, pw             |
| Zaterdag 19 augustus<br>en zondag 20 augustus | Zat. 18:30 Eucharistieviering<br>m.m.v. Herenkoar<br>voorganger: M. Oortman, pr  | Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Caeciliakoar<br>voorganger: H. Oude Middendorp |
| Zaterdag 26 augustus<br>en zondag 27 augustus | Zon. 11:00 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Dameskoor<br>voorganger: werkgroep  | Zat. 18:30 Eucharistieviering<br>m.m.v. Caeciliakoar<br>voorganger: H. Zegger, pw             |



Parochie  
De Goede Herder  
Hengelo





## Raphaël-Exodus



## St. Lambertus



## Thabor

|  |  |  |
|--|--|--|
| Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. EXTRA-koor<br>voorganger: mw. R. Bruens | Zon. 9:30 Latijnse Hoogmis<br>m.m.v. Schola Cantorum<br>voorganger: Z. Nowara, pr<br><br>zon. 11:00 Eucharistieviering met samenzang<br>voorganger: Z. Nowara, pr<br>Tevens kinderwoorddienst en crèche                  |  |
| Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>met samenzang<br>voorganger: Th. Bruens, pw    | TV - uitzending via NPO 2<br>Zon. 10:30 Eucharistieviering<br>m.m.v. Voices to Heaven en Spirit<br>voorganger: M. Oortman, pr<br>Tevens kinderwoorddienst en crèche.<br>Na de viering is er voor iedereen koffie of thee | Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Cantoresgroep o.l.v. Brigit Huiskes<br>voorganger: Werkgroep Stromend Water |
| Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>met samenzang<br>voorganger: mw. G. Gosens, pw | Zon. 9:30 Latijnse Hoogmis<br>m.m.v. Schola Cantorum<br>voorganger: Z. Nowara, pr<br><br>Zon. 11:00 Eucharistieviering met samenzang<br>voorganger: Z. Nowara, pr<br>Tevens kinderwoorddienst en crèche                  | Zon. 11:00 Gebedsviering<br>in de Ludgeruskapel<br>voorganger: werkgroep   |
| Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>met samenzang<br>voorganger: H. Ogink          | Zon. 11:00 Eucharistieviering<br>met samenzang<br>voorganger: M. Oortman, pr<br>Tevens kinderwoorddienst en crèche   | Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Cantor<br>voorganger: R. Doornbusch, pw                                     |
| Zat. 18:30 Eucharistieviering<br>met samenzang<br>voorganger: Z. Nowara, pr            | Zon. 11:00 Eucharistieviering<br>met samenzang<br>voorganger: Z. Nowara, pr<br>Tevens kinderwoorddienst en crèche  | Zon. 11:00 Eucharistieviering<br>m.m.v. Cantor<br>voorganger: M. Oortman, pr   |
| Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>met samenzang<br>voorganger: mw. G. Gosen, pw  | Zon. 9:30 Latijnse Hoogmis<br>m.m.v. Schola Cantorum<br>voorganger: M. Oortman, pr<br><br>Zon. 11:00 Eucharistieviering met samenzang<br>voorganger: M. Oortman, pr<br>Tevens kinderwoorddienst en crèche                |  |
| Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>met samenzang<br>voorganger: Th. Bruens, pw    | Zon. 11:00 Eucharistieviering<br>met samenzang<br>voorganger: Z. Nowara, pr<br>Tevens kinderwoorddienst en crèche  | Zon. 11:00 Woord- en Communieviering<br>m.m.v. Cantoresgroep<br>voorganger: Werkgroep Stromend Water                       |
| Zat. 18:30 Woord- en Communieviering<br>met samenzang<br>voorganger: mw. A. Platvoet   | Zon. 11:00 Eucharistieviering<br>met samenzang<br>voorganger: M. Oortman, pr<br>Tevens kinderwoorddienst en crèche   | Zon. 11:00 Gebedsviering<br>in de Ludgeruskapel<br>voorganger: werkgroep   |



# Diakenwijding van Mauricio Menesis

Op zaterdag 6 mei 2017 is een volle Catharinakerk te Utrecht getuige van de diakenwijding van Mauricio Menesis. Mauricio heeft het koor Voices to Heaven uit Hengelo gevraagd deze mis vocaal te begeleiden. Een aantal leden is de avond ervoor al gearriveerd in Utrecht en komen deze zaterdagochtend samen met de andere leden fris en fruitig om 09:00 uur aan in de kerk.

Terwijl om 11:00 uur het openingslied "Wil je opstaan en mij volgen" klinkt komt een indrukwekkende stoet van voorgangers naar voren om allen plaats te nemen op het altaar. Mauricio neemt plaats in de voorste bank. Zijne Eminentie Mgr. Eijk, bedienaar van de wijding, opent de mis. Hij verwelkomt Mauricio bij deze bijzondere mis en geeft aan dat de hele mis rechtstreeks wordt uitgezonden via Facebook. Dit zodat zijn familie in Colombia alles rechtstreeks kan volgen.

Na het zingen van o.a. Kyrie en Gloria van Missa Brevis in C van Mozart en de wijding met de daarbij behorende beloften krijgt Mauricio de stola en dalmatiek aangetrokken. Hij genoot zichtbaar van alle felicitaties die hij hierna mocht ontvangen.

Bij het uitreiken van de Communie zingt het koor o.a. het nummer "Pueblo de Reyes" op speciaal verzoek van Mauricio. Hij zingt dit lied dan ook uit volle borst mee.

Iedereen verlaat de kerk onder gezang van "U zij de Glorie" begeleid met trompet. Na afloop van de mis worden alle aanwezigen uitgenodigd voor een goed verzorgde lunch in het nabij gelegen Catharinaconvent. Wij als koor hebben die zaterdag nog genoten van een heerlijke dag in Utrecht met een boottocht en eten aan de gracht.

**Namens het koor Voices to Heaven,  
Ceciel Scholten/ Merlin van Kimmenade**

Foto's: Jos Emaus - 2e deel zijn de foto's van de eerste viering van Mauricio Menesis als diaken in de St. Lambertusbasiliek Hengelo.

# Vakantie voor de kinderen

Daarom zei Jezus tegen hen: "Kom mee, jullie moeten ook eens naar een eenzame plaats waar je alleen bent en wat uit kunt rusten".  
(Marcus 6:31)

Het stukje hierboven staat in de Bijbel.  
Vakantie hebben we allemaal nodig om tot rust te komen, even niks dat moet, geen school, geen werk.  
Fijn samen genieten van de vrije tijd.  
Misschien ga je wel kamperen, of met een vliegtuig naar een ander land!  
Waar je ook heen gaat, dichtbij of ver weg, God is overal!

## En wist je dat niet alleen mensen reizigers zijn?

Heel veel vogels trekken in de herfst naar warmere streken. Ze overwinteren en komen in de lente weer terug. Je hebt ze vast wel eens gezien, zo'n grote zwerm vogels in de lucht. Maar er zijn ook vlinders die verre reizen maken. En wolven en sprinkhanen reizen soms honderden kilometers op zoek naar eten.

Maar ook zaden van planten maken vaak een reis, om ergens anders uit te groeien tot plant. Denk maar eens aan de paardenbloem, de pluïsjes worden meegenomen door de wind, en kunnen zo heel ver komen. Of de zaden uit vruchten, die gegeten worden door de vogels, en later ergens anders worden uitgepoept. Een vogel is dus een soort vliegtuig voor de zaden.

Zo zie je maar weer, God heeft met zijn schepping aan alles gedacht.



^ Welke 4 landen kun je in de rebus vinden?

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_



## Gezinnen in Roemenië blij met schoenendozen

Het vastenproject 'Kinderen geven aan Kinderen' in de Lambertusgelofsgemeenschap was een groot succes. Er zijn door de Lambertuskinderen ruim 60 schoenendozen vol knutselspulletjes ingezameld en deze waren, in overleg met de stichting 'De Kleine Kracht', bestemd voor een groep gehandicapte kinderen in het armste deel van Roemeens-Moldavië. Inmiddels hebben de dozen hun bestemming bereikt. Hoe mooi is het dan om foto's te ontvangen en met eigen ogen te kunnen zien waar de dozen terecht gekomen zijn en hoe hard ze nodig waren. Mede namens 'De Kleine Kracht' dank aan iedereen die aan deze actie heeft meegewerkt.

**Werkgroep Kinderwoorddienst Lambertus**



# Candle Night

Vrijdag 2 juni jl., tijdens de Nacht van Hengelo, stond de Sint Lambertusbasiliek weer in vuur en vlam vanwege CandleNight. Een event dat twee keer per jaar wordt georganiseerd door de jongerenraad. De basiliek opent hierbij zijn deuren tussen 19.30 - 00.30 uur om aan het publiek de gelegenheid te bieden een kaarsje aan te steken. Hetzij voor het herdenken van (overleden) dierbaren, voor het vragen om kracht en steun of om de bijzondere, mystieke

sfeer te mogen ervaren die kenmerkend is aan deze avond. De jongerenraad heeft deze avond ruim 2000 kaarsjes uitgedeeld. Pastoor Marc Oortman en diaken Jesús Mauricio Meneses Santiago waren aanwezig om de mensen te verwelkomen en de muzikale begeleiding was van Louis ten Vregelaar en de leden van het koor Voices to Heaven. Kortom tevredenheid alom vindt ook Jos Emaus, koster van de Sint Lambertusbasiliek. "Het enthousiasme en de samen-

werking binnen de groep is zo overweldigend dat zij dit elke keer weer tot een succes weten te brengen". Intussen maakt de jongerenraad zich weer op voor de volgende CandleNight, die gepland staat in september tijdens de Sint Lambertuskermis. Foto's van 2 juni 2017 zijn te bewonderen via Facebook ([www.facebook.com/candlenighthengelo](http://www.facebook.com/candlenighthengelo)).

**Jessica Goossens**



Foto's: Eduard Meester