

Editie 07 | Jaargang 8 | okt. - nov. 2017

samenloop

Parochiemagazine van Parochie De Goede Herder Hengelo



07

Thema:
Allerzielen

Uitgelicht:
We gaan dood...
allemaal!

En verder:
Moeder Maria

Ouderen-ontmoetings-
middag

InPace DELA



...vertrouwde
uitvaartverzorging
in uw regio

Tevredenheid van nabestaanden staat voorop

Vestigingen in Hengelo

- Deurningerstraat 262 | 7557 HM Hengelo | t 074 29195 08
- Boerhaavelaan 71 | 7555 BB Hengelo | t 074 290 54 45
e info@inpace.nl | www.dela.nl

InPace DELA

Ingrid's Keuken

*Wat fijn om weer lekker te eten
met de smaken van vroeger.
Uw maaltijden thuis gebracht.*

074 - 277 81 88
www.ingrids-keuken.nl



Gewoon... goed en lekker eten.

DEMMEER

advocatenkantoor sinds 1952

alimentatie, bijstandsuitkeringen, echtscheidingen, gezag,
omgang, strafzaken en toeslagen

Bornsestraat 156 | 7556 BL Hengelo

T (074) 291 33 85 | F (074) 25 00 510 | E mr.demmer@planet.nl



Wonen | Slapen | Textiel

Brok Interieur Drienerstraat / de Wetstraat Hengelo
T: 074-291 31 26 | www.brokinterieur.nl | info@brokinterieur.nl



ICT solutions
Document solutions
Consultancy
Services

Wij werken met PASSIE
aan ieder ICT project

Lintelerweg 60 • Hengelo
(074) 7 630 610 • info@iplinq.nl
www.iplinq.nl



Een verstandige keuze!

Des Huizes 
MAKELAARS

Des Huizes Makelaars
Bornsestraat 66
7556 BH Hengelo
Tel.: 074-2505555
hengelo@deshuizes.nl
www.deshuizes.nl

'T is de tijd van het jaar

Komt u nog vaak bij het graf van uw ouders? Ik eerlijk gezegd niet zo vaak, 2 of 3 keer per jaar. Nou liggen ze wel begraven in Schaarsbergen, net ten noorden van Arnhem, dus dat kan ik opvoeren als excuus. En echt, ik vind het heel fijn hoor om te zorgen dat het graf er weer netjes bij ligt, een vers bloemetje erop, alsof je postuum nog voor ze kan zorgen. Maar eerlijk gezegd is de behoefte ook duidelijk minder geworden. Het is inmiddels 10 jaar geleden dat mijn moeder als laatste van de twee is overleden. Tijd leert je leven met het gemis. Maar rond Allerzielen breng ik altijd een bezoekje en denk ik terug aan hen, die mij het leven hebben voorgeleefd. In alle facetten en zeker ook in het geloof.

In deze Samenloop blikt ook Marinus van Rooijen, archivaris van de VGO, beheerder van de Algemene Begraafplaats terug. Ook is er weer een mooie column van Lory Wagenaar over leven na het verlies van een dierbare. Ach ja, 't is de tijd van het jaar. Zo ook een artikel over Moeder Maria. Oktober is immers de tweede Mariamaand. We hopen u weer te inspireren. Leest u zelf maar!

José Cornel

Op de voorpagina | Oude Algemene Begraafplaats Hengelo. Foto: Eduard Meester.

Colofon

Centraal secretariaat De Goede Herder Parochie

O.L. Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo

T 074-2592332

E secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

W www.degoedeherderhengelo.nl

ANBI-nummer: RSIN 821 507 114

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag: 09.30-12.00 u.

Noodnummer: uitsluitend voor pastorale zorg en ziekenzalving: 06 - 232 54 488

Dopen en Huwelijk: Aanmelden bij secretariaat

pastorale team: contact@pastoraalteam.nl

of 074 - 349 22 12

Redactie: Ria Wolbers (St. Lambertus)

Han Coonen (Raphaël-Exodus)

Ben Oude Egberink (O.L.Vrouw)

Bernard Korbeld (Moeder Teresa)

Erna Wolberink (Thabor)

Carin Timmerman (Pastoresteam)

Lory Wagenaar (algemeen)

Jessieca Goossens (algemeen)

Kirsten van den Berg (algemeen)



Zoekend en tastend het geloof doorgeven

Soms denk je weleens dat we vergeten zijn, wie we zijn en voor wat we geroepen zijn om te doen als kerk? Zovelen ook binnen onze kerken kennen Jezus niet persoonlijk en verlangen dus ook niet naar Hem. Daar ligt een sleutel? Moeten we Christus opnieuw voorstellen en mensen helpen om opnieuw apostelen van Jezus te worden? Hij is dezelfde door alle tijden heen. Nadenkend over de voortgang van ons geloof, komen we ook de pijnpunten tegen die de huidige omstandigheden in onze kerken kenmerken.

Veranderingen ontstaan meestal pas echt, wanneer de situatie daadwerkelijk daar is. Maar we proberen ook in te spelen op dit gegeven. Geen gemakkelijke opdracht, wel een die geldt voor iedere katholiek. Dan komen er vragen op zoals: geven we prioriteit aan het weekend, gastvrijheid, hartverwarmende muziek, goede overwe-

gingen, een betrokken gemeenschap, het samenbrengen van kleine groepen mensen en een uitnodigende parochie. Zoekende en tastende komt dit aan het licht... De vieringen rondom Allerheiligen, Allerzielen en heel bijzonder ook Sint Maarten geven ons prachtige gelegenheden om het mooie, inspirerende en hoopvolle van ons 'katholiek zijn' te delen en door te geven aan de volgende generaties!

Carla Roetgerink,
pastoraal werkster

Wat er mis ging | In het artikel 'Viering Oekraïense kinderen' in Samenloop 6 op pagina 15 staat foutief vermeld dat er koffie werd gedronken met zelfgemaakte muffins, door de kinderen gebakken bij Bakkerij Oonk. Dit moet zijn Bakkerij Nollen.

Inhoudsopgave



Moeder Maria;	
in gesprek met Marcel Klieverik	4
Over leven na het verlies van een dierbare	5
Van de bestuursafdeling:	
Samenloop, gratis maar niet goedkoop	6
Kermismis in beeld	6
Vanuit het pastoraal team	7
Het grootste museum van Nederland	7
Pastorale bijdrage: Allerheiligen vieren is waardevol	8
Kerkgpagina's	9
Informatie uit de geloofsgemeenschappen	
We gaan dood...allemaal!	
Interview met Marinus van Rooijen	13
Mededelingen, agenda en acties	14
Vieringenkalender oktober en november	16
Overzicht van alle vieringen	
Jonge kerk	18
Kinderen bidden voor vrede	
Ouderen-ontmoetingsmiddag	19
Pauken in de Basiliek	20

Eindredactie: Jan Schage (Bestuur)

José Cornel

Fotografie: Eduard Meester

Vormgeving en opmaak: Twentse Storm, Delden

Drukwerk: Van Marle Grafische Bedrijven, Hengelo

Verschijningsdata 2017:

Nummer 8: 28 november

Nummer 1: 10 januari

Nummer 2: 14 februari

Uiterlijke kopijdatum:

Nummer 8: 13 november

Nummer 1: 18 december

Nummer 2: 29 januari

Algemene kopij naar:

samenloop@degoedeherderhengelo.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen. De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.



De volgende Samenloop verschijnt op 28 november

Moeder Maria

Een mooie zomerdag in juli. We fietsen van Hertme naar Borne. Een bordje: Mariakapel. We gaan kijken. Twee kinderen op een skelter racen ons voorbij, stoppen pal voor de ingang van de kapel en beginnen in grote ernst een aantal kaarsjes op te steken. Nog voor wij weggaan, arriveert iemand die ook kaarsjes op gaat steken. Er branden er al een heleboel.

De kerken lopen leeg maar de Maria-devotie neemt toe. Is dat waar, of beeld ik me dat in? Ik vraag het aan iemand die wel wat heeft met Maria: Marcel Klieverik.

Marcel: Het beeld dat we van Maria hebben is in de loop van ons leven soms sterk veranderd. Was ze vroeger in de katholieke traditie vooral de Onbevleete Maagd die ons als voorbeeld werd gesteld, nu zien we haar meer als zorgzame moeder, of vriendin, waar we terecht kunnen met onze zorgen en ons verdriet. Voor protestanten was Maria meer op de achtergrond aanwezig, maar ook daar bezinnen vrouwen zich op hun verhouding tot haar en neemt de interesse toe.

Is het niet verwonderlijk dat overal in het land kerken worden gesloten en afgebroken, maar dat er de laatste jaren, ook in Twente, steeds meer nieuwe Mariakapellen worden gebouwd? Ook de bedevaarten naar Mariaheiligdommen, zoals Lourdes en Fatima, blijven in de belangstelling en het aantal bedevaartgangers neemt weer toe. De kracht en reikwijdte van Maria zijn ongekend. Eeuwenlang speelde zij een belangrijke rol als bemiddelaar binnen de Katholieke kerk. Tegenwoordig hebben velen de traditionele kerk verruild voor eigen vormen van geloof en zingeving, maar de rol van Maria groeit alleen maar. Haar impact is enorm en veelzijdig. Ze is troosteres en oermoeder. Als vrouw en moeder is ze een rolmodel. Ze vormt voor kunstenaars en vormgevers een inspiratiebron. Zelfs jongeren hebben haar beeltenis geadopteerd.

Wat hebt jij met Maria?

Moeder Maria is voor mij zoals hierboven omschreven een zorgzame moeder, een troosteres. Zij is rijk aan geestelijke vruchten, en geeft mij een gevoel van geluk en troost. Omdat Maria immers terecht beschouwd kan worden als de weg, die ons na tot Christus brengt, is elke ontmoeting met haar uit zichzelf ook een ontmoeting met Christus. Want wat anders doen wij in ons voortdurend gebed tot Maria dan het zoeken Christus, onze Verlosser, in haar armen, in haar, door haar en met haar.

Soms kun je iets meer doen dan alleen bidden tot Maria. Op een repetitieavond van mijn koor Wladimir kwam de dirigent met het project "Twentse Mariakapellen" in en rondom Vasse. In dit project kregen we gelegenheid om op een andere manier tot Maria te

bidden. We mochten een bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat de mensen Moeder Maria niet vergeten. We hebben het mogelijk gemaakt dat in een van de kapellen een Mariabeeld kon worden geplaatst. Hiermee hebben we niet alleen zichtbaar willen maken welke betekenis Maria in ons leven heeft, maar we wilden ook andere mensen de gelegenheid geven, tijdens hun fiets- of wandeltochten hun gebeden aan Maria toe te vertrouwen.



Wat is het verschil tussen de meimaand en de oktobermaand?

Meimaand Mariamaand.

De koppeling van de maand mei en Maria is al gemaakt in de tijd van de Romeinen. Zij vereerden de Griekse godin Maria zodat zij dingen in de natuur zou laten groeien en noemden deze maand in het voorjaar naar haar. In Italië ontstond in de Middeleeuwen het gebruik om de maand mei te wijden aan Mara, moeder van God.

De eigenlijke Mariadevotie is van barokke oorsprong. De Jezuïeten oefenden er in de 18de eeuw grote invloed op uit, waardoor de devotie tot een volksdevotie uitgroeide.

Oktober Maand van Maria van de Rozenkrans

Oktober wordt beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. Paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Naast de 7e oktober kwam er na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag voor Maria-vereerders bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zogenoemde Zonnewonder van Fatima, dat plaatsvond op 13 oktober 1917.



Marcel, hartelijk dank voor je tijd.

De kapel waarover Marcel spreekt (onderste foto) ligt aan de weg van Reutum naar Vasse (Beekzijde). De Kapel in Borne (bovenste foto) ligt aan de Koppelsbrink tussen fietsknooppunt 13 en 14.

Marcel Klieverik was in zijn werkzame leven controller in de gezondheidszorg en later als consultant werkzaam in gezondheidszorg en bij de overheid. Hij heeft als kerkbestuurder meegewerkt aan de opbouw van De Goede Herder en is actief als voorganger en koster in de Moeder Teresa.

Bernard Korbeld

Foto's: Bernard Korbeld

Over Leven na het verlies van een dierbare



*I did not die
Do not stand at my grave and weep:
I am not here, I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn's rain.
When you awaken in the morning's hush,
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;
I am not there, I did not die.*

Mary Frye, 1932

Vragen

Als je dierbare verloren hebt, is het begrijpelijk dat je je op enig moment gaat afvragen waar je dierbare is. Leeft hij of zij inderdaad voort? En als er een leven na de dood is, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Is mijn dierbare bij God? Hoe zou het daar zijn? In wat voor staat ben je dan? Wat is de dimensie? En, zal ik hem of haar ooit nog terug zien?

Het zijn vragen waar we allemaal in het verleden weleens over nagedacht hebben. Maar ook al had je misschien bevredigende antwoorden, met het verlies van je dierbare zijn de vragen plotseling weer opportuun geworden en worden je antwoorden beproefd.

Handvatten

Natuurlijk biedt ons geloof handvatten en

antwoorden, maar door iemand die een verlies heeft geleden worden ze soms als abstract ervaren – te abstract in het licht van de pijn van het verlies en het intense gevoel van verlatenheid. We weten wel dat er met de dood niet een punt achter het leven wordt gezet, maar een komma. En we geloven dat ons aardse leven eindigt, maar niet het leven zelf. We vermoeden en willen echt geloven dat de dierbare voortleeft, maar we zijn maar mensen en willen weten waar en hoe. We willen de dimensie van onze dierbare verstaan.

Naar menselijke maat

In haar populaire boek *Eat Pray Love* beschrijft Elizabeth Gilbert het sterven en 'zijn' van een dierbare, vrij vertaald, als volgt: Toen je dierbare stierf, maakte hij of zij zich eerst los van het lichaam en daarna van de

wereld waarin hij of zij leefde. Vervolgens liet je dierbare de aarde achter zich en tot slot liet hij of zij ook de tijd los. Je geliefde dierbare stapte als het ware door de tijd heen en trad op die manier het Rijk van Wijsheid en Vrede binnen. Daar maakt jouw dierbare niet alleen deel uit van de wijsheid en vrede, maar is hij of zij ook wijsheid en vrede. Hij of zij is deel van God en is daarmee God.

Deze formulering waarbij het verliezen van je dierbare is teruggebracht naar een menselijke maat, laat extra duidelijk zien dat de dierbare je niet is ontvallen en ver van je weg is, maar je juist heel nabij is. Als we ons daar aan vast houden, vervolgen we ons pad niet zonder, maar samen met onze dierbare.

Lory Wagenaar-Feringa

Kermismis in Hengelo



Dat de Kerk daar moet zijn waar mensen samenkomen, bewees zondagmorgen 24 september de Goede Herderparochie met een Eucharistieviering in de Stardrive op de Lambertuskermis. Een experiment dat geslaagd genoemd kan worden, dankzij de inzet van velen. Onder een stralende hemel vertrok de processie om 10.45 uur van de kerk naar de botsauto's. Stoeltjes moesten worden bijgezet. De sfeer was devoot, maar ook ontspannen. Na de mis was er koffie, broodjes én oliebolletjes, een geschenk van één van de exploitanten, op het bordes voor de Basiliek. Een prachtige afsluiting van de feestweek ter ere van de patroon van de Basiliek en onze stad.

Jan Schage

Foto's: Eduard Meester

Samenloop: gratis, maar niet goedkoop

De Pers

Treinforsen onder u zullen zich nog wel Dagblad De Pers herinneren, een gratis krant op tabloidformaat, die naast de Spits en de Metro in bakken bij de ingang van de stations lag. De krant afficheerde zich als een kwaliteitskrant, gratis, maar niet goedkoop, met bijdragen van journalisten als Kustaw Bessems, Jeroen Smit, Arnold Karskens en Marcia Luyten. Ik las hem graag.

De Nieuwe Pers

Omdat niets in deze wereld gratis is, poogde De Pers door inkomsten uit advertenties uit de kosten te komen. Ondanks alle mogelijke kunstgrepen wist de uitgever de krant nimmer winstgevend te maken. Vrijdag 30 maart 2012 verscheen het laatste fysieke nummer. Artikelen verschenen nog wel online. Door de actie Red De Pers werd een doorstart opgezet, met een digitale versie en een gratis en een betaalde app. Begin 2013 werd De Nieuwe Pers gelanceerd. In datzelfde jaar fuseerde het blad echter met ThePostOnline tot TPO Magazine. Eind 2015 veranderde het magazine weer van naam, het ging Reporters Online heten.

Parabel

Stel: u vervangt De Pers door Samenloop; zou dit dan de toekomst van ons parochie-magazine kunnen zijn? Eerst Samenloop online, via een gratis en een betalende app, om uiteindelijk op te gaan in een fusieblad van alle Twentse parochies? Ik hoop van niet. De redactie, bestaande uit een team van enthousiaste vrijwilligers, wil graag verder, met u. Onze redacteuren werken pro Deo, maar er zijn opmaak- en drukkosten waar we niet omheen kunnen.

Vrijwillige bijdrage

Hoewel Samenloop gratis bij u op de mat blijft vallen, willen we u vragen om een vrijwillige bijdrage. Als elk huisadres Samenloop gaat sponsoren met minstens € 5,00 per jaar, zijn we waar we wezen moeten. Hoe dat moet en kan leest u in de brief die bij dit nummer gaat. Alvast hartelijk dank.

Jan Schage





Berichten uit het pastoraal team

Marialof in de St. Lambertusbasiliek.

De hele maand oktober zal er een Marialof worden gehouden op zondagen om 18.00 uur. Het pastoraal team nodigt u hiervoor van harte uit om samen te komen rondom ons aller Moeder.

Eerste Heilige Communie

De voorbereidingstrajecten zijn meer geclusterd dan voorheen en opgave is centraal nog mogelijk door een verzoek tot deelname per mail te sturen aan secretariaat@pastoraalteam.nl

Priesterwijding diakens Mauricio Meneses Santiago en Ronald den Hartog

Dit zal plaatsvinden op zaterdag 11 november in de St. Catharinakathedraal in Utrecht (Lange Nieuwstraat 36). Aanvangstijd van de viering is 11.00 uur. Iedereen is van harte welkom dit bijzondere moment mee te vieren en om de wijdelingen te feliciteren. Zijn eerste Heilige Mis zal Mauricio de volgende dag opdragen in de St. Lambertusbasiliek Hengelo om 11.00 uur. Ook daar bent u van harte welkom.



Heilig Vormsel

Er zijn twee hernieuwde voorbereidingstrajecten gestart voor onze drie parochies.

- Vormselviering in de Heilige Geestparochie: zaterdag 18 november in H. Blasiuskerk Delden.
- Vormselviering in de H.H. Jacobus en Johannesparochie / Goede Herder Parochie: zondag 26 november 11.00 uur in de St. Lambertusbasiliek.

Bisdombedevaart naar Lourdes in meivakantie 2018

Na de succesvolle eerste reis (sinds het aantreden van kardinaal Eijk als aartsbisschop van Utrecht) in 2009 met ruim 1.000 deelnemers, wordt deze pelgrimage opnieuw voor de vierde keer op rij aangeboden in samenwerking met de bedevaart organisatie VNB van 28 april tot en met 5 mei 2018. Het pastoraal team steunt dit initiatief van harte, door gezamenlijk met de drie parochies naar Lourdes te gaan. Contacten gaan tijdens een bisdom bedevaart vaak over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan de bedevaart. Samen naar Lourdes reizen is een ervaring van betekenis. Houdt u het volgende parochieblad in de gaten voor meer info en aanmelden.

Namens het pastoraal team,
Z.P. Nowara, parochievicaris

Het grootste museum van Nederland

In de vakantiemaanden stonden er grote posters langs de weg met daar op "het grootste museum van Nederland". Een zoektocht op internet maakte duidelijk dat dit bericht afkomstig was van het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Ga eens een kerk in Nederland binnen, is de boodschap. Want zij herbergen de prachtigste kunstvoorwerpen, gemaakt door de beste kunstenaars en opgenomen in magistrale decors. Met elkaar vormen onze kerken het grootste museum van Nederland.

Ook in Hengelo

Ga ook eens één van de katholieke kerken in Hengelo binnen en ontdek de bijzondere architectuur. Bijvoorbeeld van de Raphaël-Exoduskerk en de Onze Lieve Vrouwekerk. Dit is weer heel anders in de Moeder Teresakerk met haar bijzondere kruisweg. Ervaar het Thabor glas-in-loodraam in de gelijknamige kerk, dat de mensen in de kerk kleur geeft als de zon schijnt of loop de Lambertusbasiliek eens in. Zo leer je opnieuw onze katholieke traditie kennen, door je te verdiepen in de schatten van ons geloof, in de betekenis van de ramen, de kruisweg, de beelden van Maria en de heiligen. In onze kerken in Hengelo zijn er rondleidingen, schoolbezoeken, bezoeken aan kerststallen en talloze andere gelegenheden, waarvoor we de deuren van de kerken openen. Mensen, jong en oud, leren opnieuw over ons geloof aan de hand van religieuze architectuur en kunst.

Indrukwekkende ervaring

Nooit zal ik vergeten, hoe ik vanuit de drukte van de kermis de Lambertuskerk binnen kwam, die prachtig verlicht was. Talloze mensen liepen naar voren, soms ontroerd, om hun kaarsje aan te steken. De stilte, rust en sfeer van CandleNight waren een groot contrast met het lawaai van de kermis. Een indrukwekkende ervaring.

Ook het bezoek met kinderen aan de koorzolder van deze kerk was bijzonder. Heel in de verte kijken we naar het licht van de Godslamp en naar het tabernakel, waar we het Allerheiligste bewaren. Kort duiden we de betekenis, die vanaf die plek voor zich spreekt. Een Licht dat altijd brandt.

Pastor Héléne van den Bemt





Allerheiligen vieren is waardevol

Het is een prachtig schilderij. Ik heb er een hele tijd naar staan kijken. "De Voorlopers van Christus en de Heiligen en Martelaren", zo heet het. Het is geschilderd door Fra Angelico (1387-1455) en het hangt in de National Gallery in London.

Voorsprekers

Deze afbeelding is een detail. Minutieus geschilderd, met aandacht voor detail, schitterende kleuren, vooral het blauw springt er echt uit als je het schilderij in het echt ziet. Alle heiligen: mannen, vrouwen, jong oud, vaak met een attribuut waaraan ze te herkennen zijn. De H. Agnes met een lam, de H. Barbara met een toren, H. Antonius met een varken en ga zo maar door. Heiligen in soorten en maten en de Kerk kent er een heleboel. Vele mannen en vrouwen die heilig verklaard zijn. De Kerk is er bij een heiligverklaring van overtuigd, dat die persoon nu reeds deelgenoot is van de heerlijkheid van God de Heer. Het zijn meestal mensen met een bijzondere geschiedenis, een bijzonder verhaal dat getuigt van een groot geloof en vertrouwen in God. De eerste onder alle heiligen is Maria, de Moeder Gods, die door haar vertrouwen in God, Moeder van Zijn Zoon is geworden. Zij is een voorspreekster, zoals alle heiligen dat zijn: wij kunnen hen in gebed aanroepen en vragen om voor ons te bidden bij God.

Naamdagen vieren

Door het jaar heen vieren wij de feesten van heiligen. Op 29 september vieren wij de HH. Aartsengelen Gabriël, Michaël en Rafaël; 7 november H. Willibrord; 31 december H. Sylvester en op 25 april de H. Marcus, de heilige naar wie ik vernoemd ben. Op die dag zou ik mijn naamdag kunnen vieren. In sommige landen is het gebruikelijk die dag te vieren en niet je verjaardag. De vieringen van de heiligen zijn een soort van lint dat door het jaar gaat. In vroegere tijden werd vaak de tijdsaanduiding verbonden met de heiligendagen. In sommige akten komt je tegen: "op de woensdag na H. Bartholomeus in 1471", om maar iets te verzinnen. De viering van de naamdagen van de heiligen bestaat nog steeds, maar is wat naar de achtergrond gedrongen. Heiligen zijn er niet alleen uit het verleden, maar ook uit het heden. Velen kennen het verhaal en de televisiebeelden van bijvoorbeeld de H. Moeder Teresa

van Calcutta. Zij is een 'moderne' heilige.

Bekende én onbekende heiligen

Het Hoogfeest van Allerheiligen, dat wordt gevierd op 1 november, heeft een bijzondere oorsprong. De Kerk heeft altijd het besef gehad dat er naast de bekende heiligen die wij op de dagen door het jaar heen, gedenken en aanroepen, er ook onbekende heiligen zijn. Al hebben wij bij een groot aantal mensen met een voorbeeldig leven het uitgesproken vermoeden dat zij heilig zijn, uiteindelijk is het God die het oordeel geeft. Daarom zijn er naar de overtuiging van de Kerk vele heiligen die wij niet kennen, die een heilig leven hebben geleid maar die niet bij ons bekend zijn, maar wel bij God. Het hoogfeest van Allerheiligen gedenkt alle heiligen, de bekende, maar juist ook de onbekende. Het feest is daarom ook direct verbonden met de gedachtenis van alle overledenen op 2 november. Op die dag gedenken we niet alleen de overledenen die wij kennen bij name en aan wie wij nog levende herinneringen hebben, maar juist ook al degenen van wie niemand meer weet wie zij waren, maar die wel door God gekend zijn.

Heel de kerk viert

De Kerk is meer dan wat wij zichtbaar kunnen waarnemen. Christenen vormen hier op aarde de Kerk, het Lichaam van Christus, maar het is niet alleen dat. De Kerk omvat ook hen die er eens waren en nu overleden zijn. De Kerk bestaat dus uit Christus die haar Hoofd is, levenden en doden, heiligen en zaligen – bekend en onbekend, van het verleden, nu en in de toekomst. Als wij de Eucharistie vieren, viert de hele Kerk, niet alleen een deeltje, maar het geheel.

Allerheiligen is dus een feest met betekenis. Een feest dat ons duidelijk wil maken dat wij allen geroepen zijn tot heiligheid, tot een leven dat Christus heiligt.

Allerheiligen is een hoogfeest dat het vieren waard is.

Marc Oortman, pastoor

GROOT PASTORAAL TEAM De Goede Herder - H. Geest - HH. Jacobus & Johannes- parochie

Secretariaat Pastoraal Team: Langestraat 78, 7491 AJ, Delden. Mevr. B. Horck, tel: 074-3492212, contact@pastoraalteam.nl

**Noodnummer:
06 - 232 544 88**

Mr. M.J.A. Oortman

Pastoor
06 - 20 45 37 13
mjaortman@kpnmail.nl

Mw. C.A.M. Roetgerink

Pastoraal werker
06 - 22 46 94 05
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Mw. R. Doornbusch

Pastoraal werker
06 - 14 40 69 55
pastordoornbusch@gmail.com

Mw. drs. H.Th.Y.M. van den Bemt

Pastoraal werker
06 - 13 60 92 93
htymvandenbemt@gmail.com

Drs. H.Ogink

Pastoraal werker
06 - 21 48 35 12
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw. C.E.J.M. Timmerman

Pastoraal werker
06 - 25 09 13 77
carin.timmerman@gmail.com

Z.P. Nowara

Parochievicaris
06 - 22 46 92 20
z.nowara@gmail.com





MOEDER TERESA KERK

Meijersweg 10, 7553 AZ (074 291 30 09)

Kerk en secretariaat open:

ma. t/m vr. 9.30 – 11.30 en 14.00 – 16.00 u.

Redactie Samenloop:

Reymond Wekking, Bernard Korbeld

Website: www.moederteresakerk.nl,

Email: info@moederteresakerk.nl,

Facebook: @moederteresakerk

Kerkgalans: NL25 ABNA 0592 1060 55 en
NL18 INGB 0001 6300 72,

Misintenties: NL80 RBRB 0979 7045 10

Kopij voor locatiepagina inleveren

vóór zondag 05 november aan

redactiemt@gmail.com

Vieringen door de week

Elke dinsdag is er om 09.30 uur een viering in de kapel.

Verwacht u iets van de Moeder Teresa?

Bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname of wilt u bezoek als u in een zorginstelling bent opgenomen dan kunt u bellen met het secretariaat: 074 - 2913009.

Bij pastorale nood of ziekenzalving kunt u bellen: 06 - 23254488.

Bij een overlijden kunt u de uitvaarttelefoon bellen van onze kerk: 06 - 57119253.

Agenda

29 nov. 09.00 uur Samenloop. De overige data kunt u vinden op onze website.

Overleden

Na een kort ziekbed, nog net voor haar 79e verjaardag, overleed op 18 augustus **Pina Grosso – Fazio**. Ze trouwde in de jaren 70 van de vorige eeuw met Franco Grasso. En samen verhuisden zij van Sicilië naar Nederland en begonnen in Hengelo een nieuw leven. Gelukkig werd ze hier gesteund door lieve vriendinnen. Ver weg van de familie werden ze na een jaar gezegend met een zoon: Tony. Alle vakanties werden in hun moederland doorgebracht. Met haar kleinkind Luca had ze een bijzondere band. Op 21 augustus hebben we haar met gebeden en Italiaanse muziek, in een kleine kring van familie en vrienden, uitgedragen vanuit onze kerk. Daarna is zij op de Oosterbeegraafplaats bijgezet bij haar man. Wij wensen Tony en Luca en de lieve vriendinnen alle sterkte om het leven weer op te pakken.

19 augustus overleed op 93 jarige leeftijd **Ria Spit – ten Have**. "Haar leven stond in het teken van het welzijn van haar gezin en kleinkinderen," zo vermeldde de kaart. De

afscheidsviering vond plaats in onze kerk, waarna ze in besloten kring de dag er op volgend verenigd is in het graf met haar man. Het geloof speelde in haar leven een grote rol, ze beleefde het uit haar hart. Omdat zowel Maria als Martha in haar terug te vinden was, lazten we uit Lucas 10: 38 – 42. Voor Ria ging een diep geloof en zorg voor de ander samen. Wij mogen er op vertrouwen dat zij nu aan de overkant verder bidt en dat zij daar allen die haar lief zijn aanbeveelt bij de Heer. Zo blijft zij, ook al is ze niet meer onder ons, toch met ons verbonden.

Openingsviering schooljaar Katholieke Basisscholen Hengelo Zuid

Op maandag 18 september 2017 zijn alle 3 basisscholen van Hengelo Zuid in de kerk geweest. In de viering is er gebeden en gezongen om in het nieuwe schooljaar God te vragen om ons te helpen om er dit schooljaar samen een mooie reis van te maken. We willen een vreedzame school zijn, waar we met elkaar zorgen voor een veilige prettige leer-, speel- en leefomgeving. We zullen hele fijne dingen tegenkomen maar ook verdrietige momenten. We mogen dan God vragen om ons te helpen om de goede weg te vinden. Allen een heel fijn schooljaar toegewenst.



Samen Oplopen Moeder Teresa geloofsgemeenschap

Het idee van Samen Oplopen is het elkaar blijven ont(-)moeten in en buiten de vieringen van de Moeder Teresa geloofsgemeenschap. Voel je welkom om bij ons aan te sluiten.

Op 13 september was de gespreksavond met als thema: "Pelgrimeren door ons geloof". We startten met het maken van een persoonlijk tijdspad van je geloofsleven. Bij velen kwam de Eerste H. Communie in gedachten, evenals het dopen van een jongere broer of zusje. We kwamen tot de conclusie dat rituelen ertoe doen, evenals emotie en zintuigelijke waarnemingen zoals de geur van wierook. Ook de wijze

waarop ons geloof gebracht wordt door o.a. voorgangers is belangrijk. Marijke Besteman heeft ons meegenomen in haar betoog over de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Een mooie uitspraak was: Heilige onrust. We zijn allemaal zoekenden, gelijk aan de mensen die pelgrimeren naar bijv. **Santiago di Compostella**. Daar horen we meer over op onze volgende avond, **woensdag 11 oktober**. Aanmelden voor zaterdag 7 oktober.

Vrijdag 17 november draaien we de film **Des Hommes et des Dieux**. Aanmelden voor vrijdag 10 november. Informatie over de bijeenkomsten op Facebook [@moederteresakerk](https://www.facebook.com/moederteresakerk). Opgeven via: samenoplopenmtkerk@gmail.com

We hopen velen te ontmoeten. Mieke Veelders, Patricia Wellen en Elly Klieverik

ONZE LIEVE VROUWEKERK

O.L. VROUWEKERK

Onze Lieve Vrouwestraat 6 - 7557 HX

Hengelo - (074 - 2 91 26 28)

Pastorie open: ma. t/m do. 09.00-12.00;

13.30 -16.00 en 18.30-20.30 uur

vr. alleen 's ochtends.

Website: www.olvrouwekerk.nl

Email: pastorie@olvrouwekerk.nl

IBAN: NL62 RABO 0327 5474 72

Voor kerkbijdragen/actie kerkgalans:

NL35 ABNA 0590 0345 37

NL60 INGB 0000 9697 16

Inleveren kopij kerkpagina voor de

periode 2 dec. t/m 12 jan. vóór 11 nov.

aan pastorie@olvrouwekerk.nl

Doordeweekse vieringen

Elke woensdagmorgen is er om 9.00 uur een Woord- en Communie-viering of een Eucharistieviering.

Vieringen in de kapel van Backenhagen

Vanaf 16 juli is er op zaterdagmiddag geen viering meer in de kapel van Backenhagen. Het aantal bezoekers is de laatste jaren steeds minder geworden. Alleen met Kerstmis en Pasen is er een viering in de recreatiezaal.

Gedoopt

Op zondag 2 september is in onze geloofs-gemeenschap gedoopt:

Eva Stoppel

Wij feliciteren haar en haar ouders van harte en heten haar welkom in onze geloofsgemeenschap.

**In de Heer overleden**

In de afgelopen periode hebben we in onze geloofsgemeenschap afscheid genomen van:

- **René Molenbroek**, overleden op maandag 7 augustus op de leeftijd van 77 jaar
- **Siny Jeursen-Klein Breuking**, overleden op zaterdag 16 september op de leeftijd van 84 jaar
- **Elly Holtkamp-Vollenbroek**, overleden op dinsdag 19 september op de leeftijd van 77 jaar
- **Henk Koenders**, overleden op donderdag 21 september op de leeftijd van 91 jaar

Misintenties

Vorige periode:

Johan Veehof (27 sept. jarig); Johan en Marianne Leferink-Spanjer (7 okt.); Annie Schoolkate-Wissink (16 sept. jarig);

Angelo Spinoza

Komende periode:

- 14-20 okt: Johan Aalderink
- 21-27 okt: Annie Schoolkate-Wissink (jarig); Henk te Marvelde (jarig); Gerrit Oude Aarninkhof (jarig)
- 28 okt -3 nov: Ouders Wensink-Boks; Jan Wissink; Bernard Derkink; Riek Derkink-Kamers; Ria Aalderink-Derkink; Johan Aalderink; overleden fam. leden; Hendrik en Riek ten Brummelhuys; Mieke en Kees Wellenberg; Jan Wissink; Jan Welberg; Herman en Annie Grimberg (namens de buurt); ouders Jansen-Tibben; overleden broers; Gerard Jansen; pastor van Hal; pastor Sloot
- 4-10 nov: Maria Sprakel-Linnenbaum; Dini Kuipers-Nijland; Arie Bronswijk; Riet Knoef-Schwering;
- 11-17 nov: Geen
- 18-24 nov.: Wim en Trees Beltman; Mieke Wellenberg-Arkink
- 25 nov-1 dec.: Marion Perik-Schoolkate (jarig)

Jaargedachtenissen

Vorige periode:

Annie Pigge-Geelen (20 sept.); Johan Veehof (26 sept.)

Komende periode:

- 14-20 okt: Ouders Ensink-Japink; Gerard Franke
- 21-27 okt: Marie Kuipers; Johanna Bronswijk-Deems; Louise Jansink-Winters

- 28 okt -3 nov: Annie Leferink-Kleinsman; Tinus Venus
- 4-10 nov: Ouders Olbertz-Boevink; Cornelis van Kuik; Annie van Kuik
- 11-17nov: Marion Perik-Schoolkate
- 18-24 nov.: Johan Jansink
- 25 nov-1 dec.: Herman de Weerd; Ouders Meijer-Geerdink; An Butzelaar-Bouwhuis

Misintenties en jaargedachtenissen voor de periode van 2 dec. t/m 12 jan. kunt u opgeven t/m zondag 12 november.

Vermeldingen die hier niet meer geplaatst kunnen worden, staan wel op onze website www.olvrouwekerk.nl. Deze is altijd actueel. Ook worden ze in de vieringen afgekon-

Geslaagde vrijwilligersavond

Vrijdag 15 september hadden we weer onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Naast de vrijwilligers waren er leden van ons Pastoraal Team en bestuursleden van De Goede Herder. Ook de Stichting tot Steun aan de O.L. Vrouweparochie en de vaste gebruikers van de pastorie ontbraken niet. "Iedereen" was er en de sfeer was ontspannen en gezellig.

De voorzitter van de locatieraad, Marinus ter Horst, verwelkomde iedereen van harte. Hij dankte de vrijwilligers voor het vele werk dat ze het afgelopen jaar hebben verzet.

Alle lof voor de organisatoren en alle anderen die hebben geholpen om te zorgen voor een vlekkeloos verloop. Heel veel dank! We kijken terug op een zeer geslaagde avond.

Voor actuele activiteiten en mededelingen kijk op onze website www.olvrouwekerk.nl

RAPHAËL/EXODUSKERK

Mozartlaan 139a - 7557 DN Hengelo

tel. 074 - 2 91 79 00

Secretariaat open: di. t/m vr.

09.30-12.00.

Redactie Samenloop: Han Coonen

Website: www.raphael-exodus.nl

Email: secretariaat@raphael-exodus.nl

IBAN: NL85 RABO 0327 5171 82 en

NL34 INGB 0000 9944 34

Inleveren kopij kerkgereguleerder voor de periode van 2 december 2017 t/m 12 januari 2018 vóór donderdag 9 november naar secretariaat@raphael-exodus.nl

Vieringen in 't Swafert

- Elke eerste en derde zaterdag om 16.00 uur
- 21 okt. voorganger Th. Bruens pw.
- 4 nov. voorganger R. v. Bommel
- 18 nov. voorganger Th. Bruens pw.

Vrijdag 27 oktober en 24 november

Viering in 't Gerbrand om 10.30 uur
Viering in Humanitas om 19.00 uur

Overleden

- 21 aug. is **Hans Tanke** overleden. Hij was 80 jaar en was gehuwd met Jo Mulder.
- 22 aug. is **Annie Kruitwagen-ter Steeg** overleden. Zij was 92 jaar.

Jaargedachtenissen

11 nov. Jan Geusendam † 11 nov. 2016

18 nov. Riet Berg-Hofman † 21 nov. 2016

Bijzonderheden bij de vieringen

- **14 okt. 18.30 uur Themaviering met ExRa-koor**

Leden van het ExRa-koor laten zich inspireren door het Evangelie van dit weekend en stellen aan de hand daarvan een themaviering samen. U bent van harte uitgenodigd voor deze Woord- en Communieviering.

- **Donderdag 2 november 19.00 uur Gedachtenisviering van Allerzielen**

Met Allerzielen denken wij aan de mensen die overleden zijn. In de viering van 2 nov. herdenken we in onze kerk met name de overledenen die het afgelopen jaar vanuit onze geloofsgemeenschap naar hun laatste rustplaats zijn begeleid. Onze speciale aandacht gaat uit naar de nabestaanden, die ondanks hun verlies verder moeten met hun leven.

Na de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken en nog wat na te praten. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom.

Werkgr. Avondwake-Uitvaart en Verliezen-Verwerken

- **11 nov. 18.30 uur Sint Maartenviering**
- Stedelijke Gezinsviering in onze kerk. Zie pag. 14 in deze Samenloop

Geloofsgesprek 14 november

Het geloofsgesprek op dinsdag 14 nov. om 19.30 uur gaat over Maarten Luther. Dit naar aanleiding van 500 jaar reformatie.

Zorgen delen rond ziek zijn en afscheid nemen

Praten over ziek zijn en overlijden is niet makkelijk, toch is het belangrijk dat ouders,



kinderen en familieleden weet hebben van de betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap en van wensen rond het overlijden. Als geloofsgemeenschap willen we ook in moeilijke omstandigheden met u meeleven. Mensen die langdurig ziek zijn krijgen bezoek van iemand van de Werkgroep Ziekenbezoek, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis en ook thuis.

Als wij van een uitvaartondernemer horen dat er iemand uit onze geloofsgemeenschap overleden is, wordt er door iemand van de Avondwake/ Uitvaartgroep contact opgenomen om samen met de nabestaanden te overleggen over de plechtigheden die gewenst zijn. Gedurende drie maanden wordt tijdens de viering de naam genoemd bij de gebedsintenties en een jaar lang hangt er in de gedachteniskapel een kruisje met de naam van de overledene. Indien gewenst komt er nog iemand van de werkgroep Verliezen Verwerken op bezoek. Toch is het een paar keer voorgekomen dat we achteraf te horen kregen, dat er iemand overleden was. Hoewel de overledene tijdens de ziekte bezoek kreeg van iemand van onze werkgroep, werd de uitvaart door anderen verzorgd.

Dat is voor de bezoekers niet gemakkelijk en ook de mensen uit de geloofsgemeenschap missen de overledene.

Wijkcontactpersonen bij elkaar

Op 18 sept. was er een bijeenkomst van de Wijkcontactpersonen van onze geloofsgemeenschap. Wijkcontactpersonen zijn belangrijk in het contact tussen de geloofsgemeenschap en de mensen die daarbij betrokken willen zijn. Zoals altijd werden zij op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de geloofsgemeenschap en in De Goede Herderparochie. Er werd gesproken over de Ouderen–Ontmoetingsmiddag, de vrijwilligersavond en ook werden de data van de komende actie Kerkbalans doorgegeven. Na de pauze was er aandacht voor pastor Ria Doornbusch die sprak over: "niet zelfredzaam, jammer dan". In een tijd waarin iedereen 'zichzelf moet redden', zijn eigen krachten moet gebruiken, zijn het met name de zwakken in de samenleving die in de knel komen te zitten. Mensen met weinig opleiding, ouderen, mensen met chronische gezondheidsproblemen en mensen die door allerlei oorzaken in financiële moeilijkheden zijn geraakt missen vaak de energie, de kennis of het netwerk om zaken zelf te kunnen regelen. Pastor Doornbusch vindt dat tegenwoordig de

kerk meer naar de mensen moet gaan, uit het gebouw, de wereld in. Zij vindt het een taak van de kerk om voor die mensen op te komen, ze te herkennen en een gezicht te geven. Ook wij als mensen van de kerk, kunnen problemen signaleren en kunnen leren hoe we daar mee om moeten gaan. Wij kunnen die kerk een sociaal gezicht geven. Duidelijk is te merken dat de aanwezigen zich aangesproken voelen. Tegelijkertijd is er de angst om mensen echt aan te spreken. "Dat kan/durf ik niet" wordt er gezegd. Pastor Doornbusch wil graag terug komen om verder te praten. Een zinvolle en inspirerende bijeenkomst.

ST. LAMBERTUSBASILIEK

Enschedeesestraat 1 - 7551 EE Hengelo;
koster 074-243 55 14

Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 – 12.00
en 14.00 – 16.00

Telefoon: 074 - 243 55 14

Website: www.sintlambertushengelo.nl

Email: lambertushengelo@hetnet.nl

IBAN: NL09 RABO 0110 9710 94 en
NL28 INGB 0000 9120 92

Restauratie: NL16RABO 0327509597

Kerkbijdrage: NL20INGB 0002465788
of NL08ABNA 0230961975

Kopij en jaargedachtenissen kerkpagina
voor Samenloop 8 2017 aanleveren
vóór 6 november 2017 via lambertushengelo@hetnet.nl of telefoon
074-243 55 14

Vieringenrooster door de week

- ma Geen Eucharistieviering
- di 12.00 uur Angelus en rozenkransgebed
18.30 uur Eucharistieviering
- wo 09.00 uur Eucharistieviering
- do 18.30 uur Eucharistieviering met
aansluitend uitstelling van het Allerheiligste
- vr 08.30 uur Gezongen getijdengebed
09.00 uur Eucharistieviering
- za 12.00 uur Eucharistieviering, aansluitend
uitstelling van het Allerheiligste en
biechtgelegenheid

Gedoopt

- 3 september **Sophie Leverink**

Overleden

- 18 augustus **Vincent Martens**, 72 Jaar

Jaargedachtenissen

- 10 sep. Herman Bourgonje
- 08 okt. Eric Kleinsman

- 19 okt. overl.ouders Maatman-Oonk-Bunte
- 22 okt. Agnes Marie van Hijfte-Kaijser
- 24 okt. René ten Doeschot
- 27 okt. Jo Geerdink-Korf
- 30 okt. overl. ouders Ten Asbroek-Vos
- 05 nov. Hennie van Brakel
1e Jrgd. Joke ter Beek
- 07 nov. 1e Jrgd. Tonny ter Beek
- 07 nov. Frederique Oostvogel, Marieke Bökkerink
- 15 nov. Rudy Scholte-Lubberink
- 21 nov. 1e Jrgd. Jan Ottenschot
- 23 nov. overl. ouders Groothuis-Ooink
- 27 nov. Roelof Laan
- 28 nov. 1e Jrgd. Riek Tjihuis-Munster
- 29 nov. Dick Konings
- 30 nov. Joachim Hodes

Muziek in de basiliek

- Zondag 15 oktober 11.00 uur: St. Lambertuskoor, delen uit Cecilia mis G. Lesscher, Maria Mater gratiae Fauré.
- Zondag 22 oktober 11.00 uur: Heren-koor, Vredesmis G. Lesscher, Dostojno jest D. Bortniansky.
- Zondag 5 november 11.00 uur: Koorschoolgroepen A en B.
- Zondag 12 november: St. Lambertuskoor en Voices to Heaven, Mis in C Mozart, Pueblo de Reyes, Wohl mir daß ich Jesum habe Bach.
- Zondag 19 november 11.00 uur: Cantorij Missa secunda H.L. Hassler, Christus vincit Gascoigne.
- Zondag 26 november 11.00 uur: Viering H. Vormsel m.m.v. ExRa-koor en Voices to Heaven.

Orgelspel na de mis

- 15 oktober H. Mulet Carillon-sortie
- 22 oktober D. Buxtehude Preludium Ciaconna en Fuga in C
- 29 oktober J. Rutter Toccata
- 12 november Ch. M. Widor Finale uit Symphonie no.6
- 19 november J. Alain Litanies

Bruidjes Oktoberlof

Het is nog steeds mogelijk kinderen op te geven die als bruidje mee willen doen in het Oktoberlof. Dit lof is gedurende de hele maand oktober elke zondagavond om 18.00 uur. De kinderen moeten om 17.45 uur aanwezig zijn in het parochie-huis. Opgave kan bij Liedeke ten Vregelaar. Tel. 0621950258 of liedeketen-vregelaar@gmail.com



Allerzielen

November, een maand die ons vaak een gevoel geeft van weemoed. Een maand die ons doet ervaren dat alles zo vergankelijk is. De dagen worden korter en de natuur sterft af. Een maand ook waarin we Allerzielen vieren en waarin we heel bijzonder denken aan onze dierbaren die ons door de dood zijn voorgedaan naar onze Schepper.

We voelen het grote gemis, maar kijken ook met dankbaarheid terug op hun leven. Op donderdag 2 november in de H. Mis van 19.00 uur staan we even stil bij al onze dierbare overledenen; voor hen steken we een kaarsje aan. Misschien is er ook een dierbare uit uw familie bij. Voor deze H. Mis nodigen wij U van harte uit om samen te bidden voor troost en hoop in de toekomst.

Diaconie "verliezen verwerken"

Evensong

Op zaterdag 14 oktober om 17.00 uur wordt er in de Lambertusbasiliek een Evensong gehouden. Pastoor Oortman, de Lambertuscantorij en Voices to Heaven werken daaraan mee. Voor verdere informatie zie pag. 15 in dit blad.

Kermismis

Met een goed en dankbaar gevoel kijken we terug op de kermis-mis van zondag 24 september. Het was goed om met zoveel mensen op zo'n bijzondere plek het patroonsfeest van onze basiliek en van onze stad te vieren. En het kan haast niet anders dan dat Sint Lambertus vanuit de hemel met een instemmende knipoog deze viering heeft meebeleefd. Sancte Lamberte, ora pro nobis.

Parochieavond

Zoals u wellicht weet, hebben we tijdens een informatieavond op 11 mei nagedacht over de toekomst van onze geloofsgemeenschap en onze positie binnen het grote verband van parochie De Goede Herder. Zo'n vijftig mensen hebben deze bijeenkomst bezocht. Namens het parochiebestuur was de heer Jan Schage op deze avond aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid stilgestaan bij de twee grote uitdagingen waarvoor we als geloofsgemeenschap Sint Lambertus en parochie De Goede Herder staan: het overbrengen van het geloof aan een volgende generatie en het vinden van een goed financieel funda-

ment voor de toekomst. Wat betreft dat laatste is de positie van onze parochie zonder meer zorgwekkend. Dalende inkomsten zorgen voor een groeiend tekort waarvoor op korte termijn een structurele oplossing moet worden gevonden. Sluiting van kerkgebouwen is daarbij in de ogen van het parochiebestuur geen optie. In de komende jaren moet er fors worden ingezet om de onderlinge band tussen de diverse geloofsgemeenschappen van de Goede Herder te versterken. Voor de Lambertus in het bijzonder zijn er daarbij drie speerpunten aan de orde. Zo zal er meer aandacht worden besteed aan diaconie en het sociale aspect van ons geloof, zal het aanbod van liturgische vieringen worden verrijkt en zal er worden gezocht naar een ruimer gebruik van ons kerkgebouw met zijn unieke locatie in het hart van de stad. Voor een uitgebreid verslag van de parochieavond en de gevoerde discussie verwijzen we u naar onze website: www.sintlambertushengelo.nl

De Basiliekraad



Facebook: @sintlambertusbasiliekhengelo

THABOR

Gerrit Peuscherstraat 1 - 7558 BA Hengelo
Tel. 074 277 07 71

Secretariaat open: ma t/m vr. 09.30-11.30 uur

Website: www.thaborkerk.nl

Email: secretariaat@thaborkerk.nl

Redactie Samenloop: Erna Wolberink

IBAN: NL28 ABNA 0590 7164 76 en

NL43 INGB 0000 1197 20

Kopij voor kerkgpagina voor periode

2-12-2017 / 12-1-2018 vóór zondag

12 nov. sturen aan kopij@thaborkerk.nl

Verwacht u iets van de Thabor?

Bij ernstige ziekte of ziekenhuisopname of wilt u bezoek als u in een zorginstelling bent opgenomen, bel op werkdagen het secretariaat 074-2770277. Bij pastorale nood of ziekenzalving kunt u bellen: 06- 23254488. Bij een overlijden, uitvaart-telefoon Thabor 06- 38594766

Secretariaat

Op woensdagen is het secretariaat niet geopend. Op doordeweekse dagen is het secretariaat geopend van 9.30 - 12.30 uur.

Hoe kunt u thuis de viering in onze kerk mee Luisteren?

U logt met uw computer in op kerkomroep.nl.

U tikt de woonplaats Hengelo in en u kiest de Thaborkerk uit. Lees verder op het scherm wat te doen.

Vieringen in de kapel

Er is elke donderdagmorgen om 9.30 uur een Eucharistieviering of een Woord- en communieviering in de dagkapel. Aansluitend is er in de ontmoetingsruimte koffie en thee en tijd voor een goed gesprek.

Overleden

In de voorbije maand is de uitvaart geweest van:

- **Annie Bruggink-Groothold**, overleden op 1 sept, 97 jaar oud.
- **Mien Eidhof-Wenderman**, overleden op 9 sept, 91 jaar oud.
- **Ria Sluijer-Hagen** overleden op 17 sept, 62 jaar oud.

Dat zij in vrede mogen rusten en wij wensen de nabestaanden kracht en gods nabijheid.

Bijzondere vieringen

Donderdag 2 nov. is er een Allerzielenviering om 19.00 uur. Hierbij worden de overledenen van de afgelopen 2 jaar speciaal herdacht naast al onze andere dierbaren. U bent van harte welkom. Voor de Allerzielenviering op het kerkhof zie elders in Samenloop.

Lunch in de Thabor

Deze vindt weer plaats op donderdag 21 december, gelijk na de viering van 9.30 uur. U kunt u aanmelden via het inschrijfformulier op het mededelingenbord in de hal van de kerk of op het secretariaat. Kosten 3 euro. Iedereen is van harte welkom.

Stilte, meditatie en onthaasten in de Thaborkerk

Woensdag 25 okt. en 29 nov. is er in de Ludgeruskapel van 19.15 -19.45 uur een Taizé/Stiltemeditatie van plm. een half uur, inloop is vanaf 19.00 uur.

Van de pastoraatsgroep

Brongemeente

Op zondag 8 oktober houdt de brongemeente zijn laatste kerkdienst in de Thabor. Vanaf 15 oktober is er één Protestantse Gemeente Hengelo die kerkt in de Waterstaatskerk aan de Deldenerstraat.

De oecumenische vieringen blijven we samen vieren in de Thaborkerk. De eerstvolgende is op Willibrordzondag 5 november om 10.30 uur.



We gaan dood... allemaal!

Voormalig uitvaartleider Marinus van Rooijen blikt terug

Na 45 jaar in dienst te zijn geweest van de HEEMAF, zocht Hengeloër Marinus van Rooijen een nieuwe uitdaging. Zijdellings was hij al betrokken bij de uitvaartbranche, maar nu kreeg hij het verzoek om te kijken of de functie van uitvaartleider iets voor hem zou zijn. Hij volgde cursussen om zich verder te bekwamen en kreeg zo langzamerhand feeling voor dit delicate beroep.

Vereniging Gemeenschappelijk Onderhoud

Op het ogenblik is Marinus archivaris van de Vereniging Gemeenschappelijk Onderhoud, die de Oude Algemene Begraafplaats aan de Bornsestraat beheert. Zijn ervaring als uitvaartleider en zijn nieuwe functie als archivaris maken Marinus bij uitstek de man om je licht bij op te steken waar het gaat over dood en begraven in Twente.

De gelijkmaker

De dood wordt ook wel de grote gelijkmaker genoemd. Dood gaan we immers allemaal, welke rang of stand, eretitel of bezit we ook in het aardse hadden. Toch hebben mensen altijd geprobeerd hun aardse glorie tot over de grenzen van de dood te rekken. We zien dat bij de Oude Algemene begraafplaats. Vroeger hoorde deze bij de kapel van het Huys Hengelo en is een van de oudste begraafplaatsen in Nederland. De adel vond daar haar laatste rustplaats, de Rutenbergens, de Twickelo's, de Ripperda's, maar vanaf de vijftiende eeuw ook de gewone bewoners van het gehucht Hengelo. Arbeiders en boeren waren daar echter niet bij: die werden gewoon ergens onder de grond gestopt.

Gewijde aarde

De groei van het dorp in de negentiende eeuw bracht met zich mee dat het parochiebestuur van de H. Lambertus een stuk grond aan de



^ Begrafenis van Breukers.

Oldenzaalsestraat aankocht voor de aanleg van een R.K. Begraafplaats. Het stuk grond was gelegen aan de T-kruising met de Deurningerstraat. Hier werden de katholieke inwoners van Hengelo ter aarde besteld. De andersdenkenden vonden hun laatste rustplaats op de nieuwe Algemene Begraafplaats verder aan de Oldenzaalsestraat, ontworpen door landschapsarchitect Leonard Springer.

Rouwbeklag

Men rouwde nog openbaar en lang. Meteen na het overlijden gingen de gordijnen dicht. Vervolgens werd er drie dagen en nachten gewaakt, door de mannen. Diepzwart droeg men tot aan de laatste afkondiging, zes tot acht weken na het overlijden. Lichte rouw was tot aan een half jaar na het overlijden niet ongebruikelijk. Onvoorstelbaar in deze tijd, maar de kerk ging na het overlijden van een kostwinner al snel op zoek naar een nieuwe huwelijkspartner. Sociale voorzieningen waren er niet, dus was er alle reden om praktisch te handelen ten behoeve van de arme weduwe.

Booming

Tegenwoordig is de uitvaartbranche booming business. Alles kan en mag, zelfs begraven op eigen erf. Andere culturen en religies laten zich ook in Twente zien. De uitvaartleider moet zich daarom steeds flexibeler opstellen, of het nu Chinezen zijn, die geld verbranden bij de crematie, of Hindoes, die graag het lichaam zelf de oven in willen schuiven. Meekijken mag, maar Marinus verzocht de familie altijd zich af te wenden, wanneer de maag op het punt stond te ontploffen. Medicijnen en maagsappen samen vormen immers een bijzonder explosief mengsel!

Jan Schage

Foto's: Eduard Meester

Sint Maarten



Het feest van Sint Maarten

Op zaterdag 11 november is het feest van Sint Maarten. Als klein kind ging ik al met mijn lampion met lichtje langs de huizen. We zongen het lied van Sint Maarten en kregen bij alle huizen snoep. Toen mijn kinderen nog heel klein waren, maakten we een kleine optocht en wandelden we al zingend met ons lichtje in het donker. Zo vieren we elk jaar het feest van Sint Maarten met kinderen. Graag nodigen we iedereen uit, groot en klein om samen het feest van Sint Maarten te vieren op zaterdag 11 november om 18.30 uur in de Raphaël-Exoduskerk. Natuurlijk is er een optocht voor de kinderen, dus neem een lampion mee.

**Werkgroep en pastor
Hélène van den Bemt**

Meditatielezing van november over Benedictus van Nursia

Donderdag 2 nov. zal Mw. Jorina Vogelezang – De Ridder haar meditatielezing wijden aan de H. Benedictus, patroon van Europa en de vader van het westerse kloosterleven. De Regel van zijn orde is gebaseerd op de gedachte 'ora et labora' (bid en werk). We bekijken dia's die een beeld geven van zijn leven en zijn benedictijnse Regel. U bent van harte welkom. Datum: donderdag 2 november 2017. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: parochiehuus St. Lambertus. Info: 06 26 822 388. Toegang: gratis

Boekje dat ook nog ergens over gaat

Zolang er mensen zijn, hebben ze elkaar verhalen verteld, tot op de dag van vandaag. Een aantal van dit soort verhalen zijn samengebracht in een aantrekkelijk boekje, getiteld "Met andere woorden". Het zijn actuele thema's, ingrijpende gebeurtenissen uit een mensenleven, ze komen aan



Lambertus Academie over Fatima

De volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 14 november a.s. Pastor J.J.M. (Koos) Smits zal spreken over de verschijningen van

Maria in Fatima in 1917, die dit jaar dus precies honderd jaar geleden plaatsvonden. Aanvang 20.00 uur. Entree: vrije gift na afloop. Plaats: de grote zaal Parochiehuus van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat. Informatie: J.N. Hinke, tel. 06 26 822 388, e-mail: jnhinke@gmail.com

de orde op een aantrekkelijke en aansprekende manier en vaak met andere woorden dan we gewend zijn. Het boek is geschreven door Gerard Geurts, emeritus priester en nog actief als voorganger in diverse kerken in onze regio. "Met andere woorden" is te koop voor € 4,95 bij de Read Shop, Markt 2 in Hengelo.

GERRY LEFERINK & WENNINK
UITVAARTZORG

074 - 25 05 379 • 06 - 51170704
www.uitvaarthengelo.nl • Turbinestraat 63, 7556 RB Hengelo

Een afscheid dat bij ú past

Je staat er niet altijd bij stil, maar als het je overkomt wil je graag iemand die je de zorg uit handen neemt.

Bel bij een overlijden: 074 3030290
(24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)

hw Hans Wachtmeester
Uitvaartverzorging

Wij verzorgen ook het afhandelen van uw uitvaartverzekering(en), ongeacht waar u verzekerd bent.

Hamerstraat 10, 7556 MZ Hengelo
Mobiel: 06 22012019
info@hanswachtmeester.nl
hanswachtmeester.nl

VAN MARLE
grafische bedrijven

www.vanmarle.nl
t 074 - 30 30 600
@ info@vanmarle.nl

**UW SUCCES
ONS DOEL**

Twee concerten in november

Op zaterdag 4 november om 20.00 uur in de Kristalkerk.

Onder leiding van Klaas Stok zullen Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble 3 werken van Bach uitvoeren: Cantate BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott; Cantate BWV 137, Lobe den Herrn; en het Magnificat, in het kader van 500 Jaar Reformatie. Kaarten voor het concert ad € 22,50 te verkrijgen bij Schouwburg Hengelo. Koorzangers en donateurs van Orgelconcerten kunnen kaarten ad € 17,50 bestellen bij ondergetekende, uitsluitend per mail: hans.vandam@home.nl. Consensus organiseert van 12.30 tot 17.00 uur een middag voor amateurzangers. Kosten middag: € 27,50. Reservering via kassa Schouwburg 074-255 6789 of www.schouwburghengelo.nl (actiecode zingdag).

18 november om 15.00 uur in de Lambertusbasiliek

De koren "Pro Musica" o.l.v. Rolf Drost en "Collegium Musicum" o.l.v. Henk Ophoff voeren vocale werken uit van de Nederlandse componisten Hendrik Andriessen (1892-1981) en Albert de Klerk (1917-1998). De orgelpartijen zijn in handen van Louis ten Vregelaar. Op het programma staan o.m. de dubbelkorige mis 'Christus Rex' en het Magnificat van Andriessen. Toegang vrij, collecte na afloop.

Hans van Dam, voorzitter Stichting Orgelconcerten Hengelo.

Richting en houvast

Hebben we nog een betrouwbaar kompas?

Kennen we de pijlers die ons persoonlijk leven dragen en ons gelukkig maken? In september start een serie van 8 bijeenkomsten, elke maand één. Om in een groep samen te verkennen wat er toe doet als je open wilt blijven voor de toekomst, voor leven van wat komt. Desmond Tutu, een Anglicaanse aartsbischop uit Zuid-Afrika, en de verbannen boeddhistische monnik de Dalai Lama, zijn een week lang samen geïnterviewd in India. Wat hield hen op de been ondanks tegenslag? En sterker: hoe bleven zij mensen van vreugde en humor? Het werd in 2016 vastgelegd in The book of Joy (Nederlandse vertaling Het boek van vreugde). Acht pijlers van vreugde staan hierin centraal. Daarmee geven wij het programma richting en houvast en wel op onze eigen creatieve manier met beelden,



tekst lied en meditatie. Wijsheden uit het christendom en het boeddhisme gaan met ons mee en geven inspiratie en bezieling. Data van de volgende bijeenkomsten zijn vastgesteld op de volgende dinsdagen: 10 okt., 21 nov. en 19 dec. De andere 4 data in 2018 volgen later.

Diaconaal Platform Hengelo

Donderdag 18 mei kwamen de vertegenwoordigers van kerken en moskee weer bijeen. Er is over het volgende gesproken:

- Op een eigen website, die in de maak is, presenteren we wat de kerken en moskee doen. Daarnaast komen de kerken en de moskee op de website van de gemeente te staan: www.informatiewijzerhengelo.nl.
- Wijkkracht geeft een goede training over signaleren: hoe kunnen we herkennen dat er iets "niet goed" is. Wat kunnen we dan doen?
- De werkgroep Vluchtelingen beraadt zich op haar taak nu de vluchtelingen niet meer in een opvanglocatie wonen.
- Verder werken aan het Diaconaal Noodfonds Hengelo (in oprichting). Er wordt o.a. gewerkt aan de statuten en bestuur, Fondswerving en afspraken over wijze van aanvragen.
- Het overleg met de gemeente Hengelo (2x per jaar). Hoe kan de hulpverlening aan mensen verbeterd worden.

**Hans Blokhuis
Jos Jansen**

Plaats: Pastoraal Centrum, Onze Lieve Vrouwestraat 6 Hengelo.

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Begeleiders:

Karin Reijmer, Gemma Witteman, Jo Nibbelke
Belangstellenden voor deze bijeenkomsten kunnen zich opgeven bij Karin Reijmer: tel. 06-46282480 of e-mail: k.reijmer@home.nl. Zij is ook contactpersoon voor meer informatie.

Choral Evensong in de Sint Lambertus

Op zaterdag 14 oktober 's middags om 17.00 uur wordt er in de Lambertusbasiliek een Evensong gehouden. Twee koren van de kerk verlenen daaraan hun medewerking: De Cantorij van Sint Lambertus en Voices to Heaven. Louis ten Vregelaar is de dirigent van beide ensembles. Aan het orgel zit Gerrit Hoekstra.

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. Heel kenmerkend voor de Anglicaanse Evensong is, dat de psalmen vrijwel altijd meerstemmig gezongen worden. Prachtige melodieën laten de aloude psalmteksten daardoor op een bijzondere wijze landen in de harten van de aanwezigen.

U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment in de Lambertus mee te beleven. De toegang is gratis en er is voor iedereen een tekstboekje beschikbaar.

KBO/PCOB-bijeenkomst in teken van 500 jaar Reformatie

Op dinsdagmiddag 14 november a.s. organiseren de ouderenbonden KBO en PCOB weer een gezamenlijke bijeenkomst. Pastor J.J.M. (Koos) Smits zal dan de persoon van Maarten Luther belichten, onder de titel "Maarten Luther en het Magnificat". Zijn verhaal zal afgewisseld worden met het ten gehore brengen van diverse uitvoeringen van het Magnificat. Plaats: Grote Zaal van het Denksportcentrum aan de Cesar Frankstraat 36 (Klein Driene) Aanvang: 13.30 uur. Introducees zijn van harte welkom. De katholieke en protestantschristelijke ouderenbonden KBO en PCOB zijn op landelijk niveau vorig jaar een fusie aangegaan. Ook in Hengelo worden in toenemende mate gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

Verkoop Gerarduskalender '18 gestart

De enige dagelijkse scheurkalender met een beetje spirit is vanaf nu weer te koop voor € 7,- per stuk. Met de aankoop van deze scheurkalender steunt u het werk van de paters Redemptoristen. De verkoop is vanaf 15 oktober elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur bij Carel Gaalman aan de Lepelaarstraat 28. Voor verdere info kunt u bellen met 074 2918539.

Vieringen- oktober & november

Doordeweekse vieringen:

Moeder Teresa

Meijersweg 10

7553 AZ Hengelo

T 074 291 30 09

dinsdagmorgen 9.30 uur

O.L. Vrouwekerk

woensdagmorgen 9.00 uur

Raphaël-Exodus

geen viering

St. Lambertus

dinsdagavond 18.30 uur

woensdagmorgen 9.00 uur

donderdagavond 18.30 uur

vrijdagmorgen 9.00 uur

zaterdagmiddag 12.00 uur

Thabor

donderdagmorgen 9.30 uur



**Parochie
De Goede Herder
Hengelo**



Moeder Teresa



O.L. Vrouwekerk

Zat. 14 okt. en zon. 15 okt.	Zat. 18:30 Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor voorganger: Z. Nowara, pr	Zat. 18:30 WoCo-viering m.m.v. Caeciliakoar voorganger: mw. E. Gaalman
Zat. 21 okt. en zon. 22 okt.	Zon. 11:00 WoCo-viering m.m.v. Herenkoor voorganger: werkgroep	Zat. 18:30 Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoar voorganger: H. Zegger, pr
Woe. 25 okt.		
Zat. 28 okt. en zon. 29 okt.	Zat. 18:30 Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor voorganger: Z. Nowara, pr	Zat. 18:30 Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoar voorganger: M. Oortman, pr
Woe. 1 nov. Allerheiligen en Don. 2 nov. Allerzielen	Don. 19:00 Gebedsviering m.m.v. Rouwkoor voorganger: werkgroep	Don. 19:00 Gebedsviering m.m.v. Caeciliakoar voorganger: werkgroep
Zat. 4 nov. en zon. 5 nov.	Zon. 11:00 WoCo-viering m.m.v. Herenkoor voorganger: werkgroep Zon. 16:00 Allerzielen kerkhofviering voorgangers: M. Oortman, pr + H. v.d. Bemt, pw R.K. Begraafplaats, Deurningerstraat	Zat. 18:30 WoCo-viering m.m.v. Caeciliakoar voorganger: mw. M. Kroeze Zon. 16:00 Allerzielen kerkhofviering voorgangers: M. Oortman, pr + H. v.d. Bemt, pw R.K. Begraafplaats, Deurningerstraat
Zat. 11 nov. en zon. 12 nov.	Zat. 18:30 WoCo-viering m.m.v. Dameskoor voorganger: werkgroep	Zat. 18:30 Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoar voorganger: H. Zegger, pr
Zat. 18 nov. en zon. 19 nov.	Zon. 11:00 WoCo-viering m.m.v. Liturgiekoor voorganger: H. Ogink, pw	Zat. 18:30 WoCo-viering m.m.v. Caeciliakoar voorganger: H. Oude Middendorp
Zat. 25 nov. en zon. 26 nov.	Zat. 18:30 WoCo-viering m.m.v. Herenkoor voorganger: werkgroep	Zat. 18:30 Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoar voorganger: H. Zegger, pr
Woe. 29 nov.		



<p>Zat. 18:30 WoCo-viering m.m.v. EXTRA-koor voorganger: mw. A. Platvoet</p>	<p>Zat. 17:00 Evensong m.m.v. Cantorij St. Lambertus en Voices to Heaven voorganger: M. Oortman, pr Zon. 11:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Lambertuskoor voorganger: Z. Nowara, pr tevens kinderwoorddienst en crèche Zon. 18:00 Oktoberlof voorganger: Z. Nowara, pr</p>	<p>Zon. 11:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Cantoresgroep voorganger: werkgroep Stromend Water</p>
<p>Zat. 18:30 WoCo-viering met samenzang voorganger: Th. Bruens, pw</p>	<p>Zo. 9:30 Latijnse Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum voorganger: Z. Nowara, pr Zon. 11:00 Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor voorganger: Z. Nowara, pr Tevens kinderwoorddienst en crèche Zon. 18:00 Oktoberlof voorganger: M. Oortman, pr</p>	<p>Zat. 18:30 Gebedsviering in de Ludgeruskapel voorganger: werkgroep</p>
		<p>Woe. 19:15 Taizé / stilteviering in de Ludgeruskapel</p>
<p>Zat. 18:30 Eucharistieviering m.m.v. Drienerkoor voorganger: J. Nibbelke, pr</p>	<p>Zon. 11:00 Eucharistieviering met samenzang voorganger: M. Oortman, pr tevens kinderwoorddienst en crèche Na de mis is er voor iedereen koffie en thee Zon. 18:00 Plechtig Oktoberlof voorganger: M. Oortman, pr + Z. Nowara, pr</p>	<p>Zon. 11:00 Eucharistieviering m.m.v. Edith Steinkoor voorganger: H. Zegger, pr</p>
<p>Don. 19:00 Gebedsviering m.m.v. Dames- en herenkoor voorganger: werkgroep</p>	<p>Woe. 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor voorganger Z. Nowara, pr Don. 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum voorganger Z. Nowara, pr</p>	<p>Don. 19:00 Gebedsviering m.m.v. klein Thaborkoor en Cantoresgroep voorganger: werkgroep Uitvaarten</p>
<p>Zat. 18:30 Eucharistieviering met samenzang voorganger: J. Nibbelke, pr Zon. 16:00 Allerzielen kerkhofviering voorgangers: M. Oortman, pr + H. v.d. Bemt, pw R.K. Begraafplaats, Deurningerstraat</p>	<p>Zon. 11:00 Eucharistieviering m.m.v. de Koorschool voorganger: M. Oortman, pr Zon. 16:00 Allerzielen kerkhofviering voorgangers: M. Oortman, pr + H. v.d. Bemt, pw R.K. Begraafplaats, Deurningerstraat</p>	<p>Zon. 10:30 Oecumenische viering m.m.v. alle koren en Broncantorij voorgangers: H. v.d. Bemt, pw + H. Koetsveld, ds Zon. 16:00 Allerzielen kerkhofviering voorg: M. Oortman, pr + H. v.d. Bemt, pw R.K. Begraafplaats, Deurningerstraat</p>
<p>Zat. 18:30 St. Maartenviering - WoCo-viering voorganger: H. v.d. Bemt, pw</p>	<p>Zon. 11:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Lambertuskoor en Voices to Heaven Neomist: J. Meneses, pr samen met M. Oortman, pr Met kinderwoorddienst en crèche. Na de mis is er gelegenheid om Mauricio te felicitieren.</p>	
<p>Zat. 18:30 WoCo-viering met samenzang voorganger: Th. Bruens, pw</p>	<p>Zon. 11:00 Eucharistieviering m.m.v. Cantorij St. Lambertus en Schola Cantorum voorganger: Z. Nowara, pr Met kinderwoorddienst en crèche.</p>	<p>Zat. 18:30 Woord- en Communieviering m.m.v. Cantoresgroep en Edith Steinkoor voorganger: werkgroep Stromend Water Zon. 11:00 Peuter- kleuterviering voorganger: H. v.d. Bemt, pw</p>
<p>Zat. 18:30 WoCo-viering m.m.v. Drienerkoor voorganger: G. Gosen, pw</p>	<p>Zon. 11:00 Heilig Vormsel Eucharistieviering m.m.v. EXTRA-koor en Voices to Heaven Voorgangers: M. Oortman, pr + H. v.d. Bemt, pw</p>	<p>Zon. 11:00 Gebedsviering in de Ludgeruskapel met samenzang voorganger: werkgroep</p>
		<p>Woe. 19:15 Taizé / stilteviering in de Ludgeruskapel</p>



Telefoonnummer
van God
... 2 x 5 ...
(gevouwen handen)



Bidden voor de kinderen

Wat is bidden nou eigenlijk?

Bidden is praten met God.

We vouwen onze handen, doen onze ogen dicht, denken aan God, en we praten tegen Hem.

We weten dat Hij ons hoort, ook al zien we Hem niet.

Wat zeg je dan?

Je kunt een gebed bidden dat je kent, maar je mag ook zelf iets bedenken. Je kunt hem alles vertellen, God luistert en begrijpt je.

KINDEREN BIDDEN VOOR VREDE

Dit is het thema van het project voor de kinderen tijdens de maand oktober.

Oktober noemen we ook wel de rozenkransmaand. De rozenkrans is vroeger al veel gebruikt om te bidden voor de vrede. Maria, de moeder van Jezus, heeft bij haar verschijningen hier op aarde gevraagd om de rozenkrans te bidden voor de vrede.

Helaas is er nog steeds heel veel oorlog in de wereld en daar zijn ook veel kinderen het slachtoffer van. In de maand oktober bidden we elke zondag tijdens de kinderwoorddienst een Weesgegroet voor alle kinderen die moeten leven in landen waar het oorlog is en in de kerk maken we samen een vredesboom. Daarnaast nodigen we de kinderen uit mee te doen met de processie tijdens het Oktoberlof. Ook dan bidden en zingen we met de kinderen voor de vrede.

Tenslotte zal er wereldwijd op woensdag 18 oktober door meer dan 1 miljoen kinderen gebeden worden voor de vrede.

Van harte welkom in de Lambertusbasiliek.

Elke zondag om 11.00 uur tijdens de kinderwoorddienst

Elke zondag in de maand oktober om 18.00 uur in het Oktoberlof.

Werkgroep kinderwoorddienst Lambertusbasiliek



^ Foto's van bedevaart Kevelaer, 2 september jl.

Foto's: Eduard Meester.

OPLOSSING RAADSEL UIT SAMENLOOP 6:

'IN DE DRAAIMOLEN' De winnaars, Jasper de Ruyter en Jacintha Woldberg, hebben hun prijs al ontvangen (vrijkaartjes voor de kermis). **Gefeliciteerd!**



DOOLHOF





Ouderen-ontmoetingsmiddag op 24 oktober

Het doel van de middag

In de vorige Samenloop heeft u al kunnen lezen dat er plannen zijn voor een gezamenlijke ziekenzalving voor de mensen uit alle geloofsgemeenschappen in Hengelo, gecombineerd met een samenkomen voor gezelligheid en bezinning. Die plannen zijn nu ingevuld. Op 24 oktober is er voor de parochianen van de geloofsgemeenschappen Moeder Teresa, Onze Lieve Vrouw, Raphaël-Exodus, St. Lambertus en Thabor een Ouderen-ontmoetingsmiddag in de Moeder Teresakerk. U ontmoet die middag niet alleen mensen uit uw eigen geloofsgemeenschap, maar ook ouderen uit heel Hengelo.

De ziekenzalving

Tijdens de Eucharistieviering aan het begin van de middag is er gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen. Wij nodigen u van harte uit om, als u daar behoefte aan heeft, hieraan deel te nemen. Het Sacrament van de Zieken is bedoeld om mensen die ziek zijn of op andere manieren hun krachten verliezen, Gods nabijheid te laten ervaren en kracht te geven. U mag dit Sacrament gerust meerdere keren in uw leven ontvangen. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u hieraan wilt deelnemen.

De voorbereiding

Naar aanleiding van de plannen van het pastoraal team is er een bijeenkomst geweest van alle bezoekersgroepen in Hengelo waarbij ook pastor Ria Doornbusch aanwezig was. Bij deze eerste bijeenkomst is er uitgebreid van gedachten gewisseld over de invulling van deze middag en ook over hoe men de doelgroep zou kunnen bereiken. Zo is er afgesproken dat alle parochianen van tachtig jaar en ouder een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden via het secretariaat van hun geloofsgemeenschap.

De organisatie

Er is een stuurgroep gevormd van 3 mensen om samen met Pastor Doornbusch het programma op te stellen en alles te coördineren. Met de mensen van die stuurgroep heb ik een gesprek gehad. Elly Klieverik, Harriët Elias en Anneke Platvoet vertelden enthousiast over de plannen en met name ook over de samenwerking van mensen uit alle geloofsgemeenschappen. Ruim 20 mensen zijn in

allerlei werkgroepjes bezig om er een geslaagde middag van te maken. De viering wordt voorbereid, er zijn mensen bezig met de catering, met de inrichting, met de organisatie van de ontvangst en met de verdere invulling van de middag. Er wordt verteld over de ontvangst die per geloofsgemeenschap georganiseerd zal worden. Aparte kapstokken zorgen er voor dat er geen chaos bij de garderobe zal ontstaan en ook mensen door bekenden worden welkom geheten. Om mensen meer te betrekken bij de viering komt er geen koor, maar is er samenzang met muzikale ondersteuning. Er wordt door heel veel mensen gewerkt om er voor te zorgen dat het een geslaagde middag wordt.

Het programma

- 14.00 uur inloop met koffie en thee
Welkomstwoord
 - 14.30 uur Eucharistieviering met mogelijkheid tot ziekenzalving
Een hapje en een drankje
Gastoptreden
Afsluiting van de middag met soep en een broodje
- De deelname aan deze middag is gratis.

Aanmelden

U kunt deelnemen aan deze ontmoetingsmiddag door het aanmeldingsformulier, waarop tevens een aantal praktische vragen worden gesteld, in te vullen. Het formulier kan **tot 17 oktober** ingeleverd worden bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap.

Waar en wanneer gaat het gebeuren

De middag is gepland op dinsdag 24 oktober 2017 van 14.00-17.30 uur in de Moeder Teresakerk, Meijersweg 10, 7553 AZ Hengelo, tel. 074-2913009. Indien u hier niet op eigen gelegenheid kunt komen, kunt u een beroep doen op vervoer dat door uw eigen geloofsgemeenschap wordt geregeld. Op het aanmeldingsformulier is ruimte om dat aan te geven.

De stuurgroep, de bezoekwerkgroepen uit de geloofsgemeenschappen en het pastoraal team kijken uit naar uw komst!

Han Coonen

AANMELDINGSFORMULIER OUDEREN-ONTMOETINGSMIDDAG DINSDAG 24 OKTOBER 2017

Moeder Teresakerk, Meijersweg 10, 75553 AZ Hengelo

Naam _____ Telefoon _____

Adres _____ E-mail _____

Ik kom met _____ persoon/personen

Wilt u bij de volgende punten aankruisen wat van toepassing is:

Ziekenzalving

Ik wil graag de ziekenzalving ontvangen

Tevens geef ik hierbij door dat ik:

gebruik maak van een eigen rolstoel

gebruik maak van mijn rollator

Dit aanmeldingsformulier graag **uiterlijk 17 oktober** inleveren bij uw eigen geloofsgemeenschap

Naam van partner/begeleider: _____

Vervoer

Ik kom op eigen gelegenheid

Ik doe een beroep op vervoer dat door de eigen geloofsgemeenschap wordt geregeld. Ik ontvang te zijner tijd bericht over het tijdstip en de locatie van ophalen

Dieet _____

Overige bijzonderheden _____





Foto's: Eduard Meester

PAUKEN IN DE BASILIEK

De toenmalig adjunct-directeur van de Muziekschool Hengelo moet zich zowat verslikt hebben in zijn ontbijtje toen hij op de vroege morgen van 13 september 2015 zijn tijdlijn op Facebook doorscrolde. Daar zag hij de prachtige pauken van de muziekschool, bungelend aan een touw. Daags ervoor had ik hem aan de telefoon: "het Twents Jeugd Symfonieorkest geeft zaterdag een concert in de Lambertusbasiliek." Of wij de andere dag de pauken mochten lenen? "We zullen er heel voorzichtig mee zijn."

Donderend geroffel en trompetgeschal klonken die ochtend door de kerk. Het honderdvijftiende jarig jubileum van de Lambertusbasiliek werd gevierd met een gezamenlijke Eucharistieviering met alle Hengelose Geloofsgemeenschappen. Het was de eerste keer dat er

pauken klonken tijdens een misviering in de basiliek.

"Dit moet absoluut nog een keer, maakt me niet uit hoe" luidde het deskundig oordeel van pastoor Oortman na afloop. Nog een keer die pauken naar boven hijsen? "Dat zullen ze vast leuk vinden bij de muziekschool," dacht ik. Na wat excuses en beloftes tot beterschap mochten we een week later dan toch de pauken lenen.

Een nieuw element werd aan de hijsconstructie toegevoegd: een puinzak uit de stroomgoot van het Department of Physical Geography van de Universiteit Utrecht, bedoeld voor sedimenttransport, werd ingevlogen om toekomstige hijsoperaties mogelijk te maken.

Tijdens de slotmis van de jubileumweek in 2015 dreunden de pauken opnieuw langs de gewelven. De slagen van het Lambertuslied bleven echter nagalmen. "Dit zou veel vaker moeten," was de opinie. "Waarom geen pauken in de basiliek?" Verschillende parochianen besloten terstond de portemonnee te trekken en zo begon een zoektocht naar deze majestueuze slagwerkstukken. Een zoektocht die eindigde aan de voet van de Waddenzeedijk. Twee prachtige pauken uit het Groningerland. Ze staan nu op de koorzolder in de basiliek en daveren met ritme en regelmaat tijdens de hoogfeesten, zoals het Lambertusfeest afgelopen maand. Hopelijk nog veel vaker tot vreugde van ons en glorie Gods!

Sebastian Haverkate

