

Editie 02 | Jaargang 9 | Februari 2018

samenloop

Parochiemagazine van Parochie De Goede Herder Hengelo



02

Thema:
Vastenactie 2018:
geef meer door
te minderen

Uitgelicht:
Drienerkoor
bestaat 50 jaar

En verder:
Mag ik even voorstellen: Ceciel
Scholten-ten Thije

Schoenendozenproject
'Kinderen geven aan kinderen'

ChristenUnie

 Geloven in Hengelo



Zorg voor elkaar, een vitale binnenstad,
in een gezond en ondernemend Twente.

21 maart: Geef uw vertrouwen in
Christelijke politiek een stem.
Samen maken wij het verschil. 

www.hengelo.christenunie.nl

DEMMEER

advocatenkantoor sinds 1952

alimentatie, bijstandsuitkeringen, echtscheidingen, gezag,
omgang, strafzaken en toeslagen

Bornsestraat 156 | 7556 BL Hengelo

T (074) 291 33 85 | F (074) 25 00 510 | E mr.demmer@planet.nl



Wonen | Slapen | Textiel

Brok Interieur Drienerstraat / de Wetstraat Hengelo
T: 074-291 31 26 | www.brokinterieur.nl | info@brokinterieur.nl

Een afscheid dat bij ú past

Je staat er niet altijd bij stil, maar als het je overkomt
wil je graag iemand die je de zorg uit handen neemt.

Bel bij een overlijden: 074 3030290
(24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)



Hans Wachtmeester
Uitvaartverzorging

Wij verzorgen ook het afhandelen van uw uitvaart-
verzekeringen, ongeacht waar u verzekerd bent.

Hamerstraat 10, 7556 MZ Hengelo
Mobiel: 06 22012019
info@hanswachtmeester.nl
hanswachtmeester.nl

Ingrid's Keuken

*Wat fijn om weer lekker te eten
met de smaken van vroeger.
Uw maaltijden thuis gebracht.*

074 - 277 81 88
www.ingrids-keuken.nl



Gewoon... goed en lekker eten.



Een verstandige keuze!

Des Huizes  MAKELAARS 

Des Huizes Makelaars
Bornsestraat 66
7556 BH Hengelo
Tel.: 074-2505555
hengelo@deshuizes.nl
www.deshuizes.nl

Iets laten of iets doen

In gesprek met een van mijn kinderen komt het onderwerp op vasten. Eerst mag ik uitleggen wanneer dat ook alweer is en hoelang het ook alweer duurt. 'Toch niet helemaal blijven hangen' - bedenk ik tot mijn schrik. Niet dat we de kinderen echt met vasten hebben opgevoed in de vorm van vastentrommeltjes. Nee dan moeten we een generatie verder terug. Maar de kinderen voorbereiden op het paasfeest gebeurde altijd wel.

Al pratend denken we na wat een goede manier van vasten in de huidige tijd zou zijn. Iets met minder beeldschermen wordt voorzichtig geopperd. Geen Netflix. 's Avonds geen mobiel stel ik voor. Er wordt een beetje moeilijk gekeken en de vraag gesteld: "Wat ga jij dan doen mam?" Ik vertel dat ik erover nadenk om in de komende vastentijd alles met meer aandacht te doen.

Minder vluchtig. Meer aandacht bij mijn werk, bij gesprekken, bij eten en bij eten koken. "Grappig" zegt mijn zoon, "dus dan gaat het eigenlijk om iets doen in plaats van iets laten." We praten nog wat door en concluderen dat het een kwestie is van formuleren. Door in de vastentijd iets te laten kun je ook iets doen voor een ander: '40 dagen Challenge'. Met de vastenactie 2018 'Geef meer door te minderen' helpen we slachtoffers van de hiv/aids-pandemie in Zambia om in hun eigen

levensonderhoud te voorzien. Maar er zijn meer activiteiten in onze parochie: een sobere maaltijd, een sponsorwandeling of een fietstocht. En voor de kinderen het schoenendoosproject, Kinderen geven aan Kinderen in Roemenië. U leest erover op pagina 4 en 19. Mooi! Of u nu in de vastentijd iets laat of niet, u kunt altijd iets doen!

José Cornel



Op de voorpagina | Kinderen in Bant, Roemenië ontvangen een schoenendoos van het vastenproject.

Colofon

Centraal secretariaat De Goede Herder Parochie

O.L. Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo

T 074-2592332

E secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

W www.degoedeherderhengelo.nl

ANBI-nummer: RSIN 821 507 114

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag: 09.30-12.00 u.

Noodnummer: uitsluitend voor pastorale zorg en

ziekenzalving: 06 - 232 54 488

Dopen en Huwelijk: Aanmelden bij secretariaat

pastorale team: contact@pastoraalteam.nl

of 074 - 349 22 12

Redactie: Ria Wolbers (St. Lambertus)

Han Coonen (Raphaël-Exodus)

Ben Oude Egberink (O.L.Vrouw)

Bernard Korbeld (Moeder Teresa)

Erna Wolberink (Thabor)

Carin Timmerman (Pastoresteam)

Lory Wagenaar (algemeen)

Jessieca Goossens (algemeen)

Kirsten van den Berg (algemeen)

Eindredactie: Jan Schage (Bestuur)

José Cornel

Fotografie: Eduard Meester

Vormgeving en opmaak: Twentse Storm, Delden

Drukwerk: Van Marle Grafische Bedrijven, Hengelo

Versrijningsdata:

Nummer 3: 20 maart

Nummer 4: 15 mei

Nummer 5: 3 juli

Uiterlijke kopijdata:

Nummer 3: 5 maart

Nummer 4: 30 april

Nummer 5: 18 juni

Algemene kopij naar:

samenloop@degoedeherderhengelo.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen. De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Inhoudsopgave

Vastenactie 2018: Geef meer door te minderen	4
Over leven na het verlies van een dierbare	5
Marinus ter Horst vertrouwenspersoon	DGH 6
De Goede Herder app	6
Berichten uit het pastoraal team	7
Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren	7
Pastorale Column: Vasten	8
Kerkpagina's	9
Informatie uit de geloofsgemeenschappen	
Mag ik even voorstellen: Ceciel Scholten-ten Thije, nieuw bestuurslid Parochie	
De Goede Herder	13
Mededelingen, agenda en acties	14
Vieringenkalender februari en maart	16
Overzicht van alle vieringen	
Drienerkoor bestaat 50 jaar	18
Jonge kerk	19
Vastenproject Kinderen geven aan Kinderen	
De Baltische kruisheuvels	20



De volgende Samenloop uerschiijnt op 20 maart

Vastenactie 2018: geef meer door te minderen!

“HID”-programma, project van 2018

In 2018 staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere “HID”-programma dat de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia, in 1991 zijn gestart. HID staat voor “Households In Distress”. Met dit programma willen de zusters de impact van HIV en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters banen met hun sociale werk de weg voor de overheid. Ze zetten de hulp op, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een middelbare school. Zodra het kan, dragen ze het project geleidelijk over aan de overheid. Zuster Yvonne Mwaluia (40) is hoofd van het Households in Distress-programma en provinciaal overste van de congregatie.

Doen wat niemand wil doen

Zij gingen als enige de sloppenwijken in. In de jaren negentig kwam HIV en veel mensen overleden.

Zuster Yvonne: “Het is een deel van ons charisma: we doen wat anderen niet willen doen en gaan waar niemand gaat.”

“Wij wilden mensen een waardig einde geven, daarom reageerden we met liefde,” legt zuster Yvonne uit.

Met name de kinderen worden sterk getroffen door de gevolgen van HIV. Zuster Yvonne vertelt: “De familiestructuren zijn door HIV ernstig aangetast. Er is een gat gevallen in veel families. Kinderen verliezen hun ouders en worden bij grootouders ondergebracht. Die overlijden op een bepaald moment ook. Deze kinderen missen de affectie van hun ouders en krijgen al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid. Kinderen die via hun moeder zijn besmet worden vaak niet ouder dan twintig, vijfentwintig jaar.”

Waardigheid teruggeven

Op het platteland leeft zeventig procent van de mensen van het land en van kleine handeltjes. In de stad werken de meeste mensen als dagloners. Via de kerk krijgen ze soms kleding. Veel mensen hebben geen schoenen. In het regenseizoen lekt het in veel huizen. Ze komen bij ons aan de deur om dekens vragen, ze hebben niets. Ruim de helft van de kinderen is ondervoed. De meeste kinderen krijgen maar één keer per dag een maaltijd. Sommigen moeten het doen met slechts twee goede maaltijden per week. Hoewel het basisonderwijs in Zambia gratis is, kunnen veel kinderen niet naar school vanwege de extra kosten voor schooluniform, schriften, potloden en de eigen bijdrage die vaak gevraagd wordt. “Onze hulp geeft mensen hun waardigheid terug,” besluit zuster Yvonne. “We geven ze een steuntje in de rug en dan bloeien ze op.”



40 dagen Challenge

Om de doelstelling te bereiken heeft de Vastenactie een nieuw programma onderdeel ontwikkeld, te weten de ‘40 dagen Challenge’. Wat houdt de ‘40 dagen Challenge’, of uitdaging, precies in en hoe werkt het? Voorafgaand aan de Vastenperiode bedenkt u welke uitdaging u met uzelf tijdens de vastenperiode aan wilt gaan. En welk bedrag u daarvoor gaat doneren aan de Vastenactie. Bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank, of geen extraatjes, of minderen met gebruik van sociale media.

Activiteiten in Hengelo.

De Stedelijke M.O.V benadert weer de katholieke scholen voor dit zinvolle project.

Verder organiseren we **op 7 maart een Sobere maaltijd**, dit keer in de Moeder Teresakerk. Aanmelden kan tot 5 maart bij: Annie Nijhuis tel. 2911721, Anne v. Hoogmoed, tel. 2502408 of Wilma Riesewijk, tel. 2435158.

Op **11 maart** worden er een **sponsorwandeling** en een fietstocht georganiseerd, dit in samenwerking met de Raphaël-Exoduskerk.

Meer informatie hierover vindt u op de kerkpagina's van deze geloofsgemeenschappen. Iedereen is uitgenodigd. Indien men wil doneren aan het vastenactieproject, het nummer is: **IBAN NL21INGB0000005850.**

Wilma Riesewijk,
namens de **M.O.V Hengelo**



Over leven na het verlies van een dierbare

Hoewel hij meer en meer in onbruik raakt, hoorde ik onlangs bij een huwelijksvoltrekking toch weer de uitspraak 'tot de dood jullie scheidt.' Net als zo vele keren daarvoor, had ik er moeite mee. Natuurlijk, de dood verandert de band met je dierbare wezenlijk, maar ze scheidt niet, tenminste, niet als je dat niet wilt.

Twee krachten

Een prachtige gedachte in dit verband is te vinden in Hooglied, hoofdstuk 8, vers 6: 'Sterk als de dood is de liefde.' In de gedachte ligt aan de ene kant een gelijkenis besloten, en aan de andere kant een tegenstelling. De dood is een sterke, machtige kracht: wat we ook doen, welke ingrepen we ook ondergaan en welke middelen we ook gebruiken, ultimo kunnen we niet tegen de dood op. Op enig moment hebben we geen andere keus dan ons over te geven aan de dood. Echter, wat we niet moeten vergeten is dat ook de liefde een kracht is die het altijd wint. Niemand kan de kracht van de liefde weerstaan en niets kan het vuur van de liefde doven¹. In zoverre lijken de dood en de liefde dus op elkaar.

De liefde

Heel hoopgevend en bemoedigend is dat de vergelijking hier niet eindigt. In de gelijkenis ligt namelijk een tegenstelling verborgen. Immers, waar de dood een mens van het leven berooft, is het de liefde die mensen in leven houdt. De liefde geeft ons het leven. Zo lang je je dierbare liefhebt, leeft hij/zij voort. Het is liefde door en over de dood heen.

Kracht

Het vraagt van ons kracht om aan deze gedachte vast te houden. Als we het kunnen, zijn we een sterker en vooral rijker mens.

Lory Wagenaar-Feringa

Dit was de laatste column van Lory Wagenaar-Feringa over het thema 'leven na het verlies van een dierbare'. Als u de columns graag gelezen heeft, dan is wellicht het boek van Lory: 'Voor wie verloren heeft en zoekt' iets voor u. De presentatie van het boek, dat aangeboden wordt aan schrijver Marinus van den Berg, is op donderdag 22 maart a.s. om 20.00 u bij Boekhandel Broekhuis in Hengelo.

¹ Van Bavel T.J.: Veel te laat heb ik jou lief gekregen, leven en werk van Augustinus van Hippo. Heverlee: Augustijns Historisch Instituut.

Marinus ter Horst, vertrouwenspersoon De Goede Herder

In de bestuursvergadering van 14 december 2017 is de heer Marinus A.A.M. ter Horst (Hengelo 1940) benoemd als vertrouwenspersoon voor de Parochie De Goede Herder.

Sociaal bewogen

Marinus is een rasechte Hengeloër en voor velen binnen onze parochie geen onbekende. Na de Mulo trad hij bij de toenmalige IJsselcentrale in dienst als inkooper. Ook nam hij de sociale begeleiding van de medewerkers op zich. Na korte tijd vertrok hij naar de Rabobank. Tijdens zijn dienstverband daar behaalde hij in de avonduren zijn MBA. De IJsselcentrale bleef hem echter trekken, want opnieuw ging hij er werken, ditmaal bij de acquisitie. Hij hield zich ook bezig met Public Relations en, wederom, de sociale begeleiding.

Vertrouwensband

In 1998 maakte Marinus gebruik van de VUT. Dat betekende echter geenszins dat

zijn werkzame leven erop zat. Door de vertrouwensband die hij op het gebied van sociale begeleiding en kredietverlening bij de Centrale had opgebouwd, bleven de mensen naar hem toe komen, nu eens voor een persoonlijk advies, dan weer om hulp bij het invullen van het aangiftebiljet.

Kerkelijk betrokken

Ook op kerkelijk gebied blies Marinus zijn partijtje mee. Een kleine greep uit zijn omvangrijke cv: misdienaar en acoliet bij de Ludgerus en de Pius, actief lid van de Kajotters, bestuurslid van Jongerencentrum De Sjook, voorzitter van het Liturgisch Beraad van de O.L. Vrouweparochie, vicevoorzitter van het parochiebestuur, penningmeester van de fusieparochie De Goede Herder, tot hij in 2016 moest terugtreden wegens het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Nu is Marinus nog locatievoorzitter van de O.L. Vrouwegeloofs-gemeenschap.



Dienstbaar

Marinus is een bescheiden man, de stille kracht op de achtergrond. Dienstbaarheid, persoonlijk contact en discretie staan bij hem hoog in het vaandel. Als vertrouwenspersoon is hij bereikbaar op zijn persoonlijke nummer: 06-12437296. Marinus is getrouwd, heeft een dochter en twee kleinkinderen.

Jan Schage



De Goede Herder app

De Goede Herder parochie heeft binnenkort een eigen app. Rob Legtenberg uit Goor is deze app aan het ontwikkelen en u kunt hem binnenkort downloaden op uw smartphone. Rob legt uit en geeft een update.

Hoe maak je zo'n app?

Ik heb een automatiseringsachtergrond en voor mijn werk houd ik me bezig met het ontwerpen van websites. Na een cursus webdesign afgelopen jaar ben ik hiermee gestart. Eenvoudige apps kan ik nu maken. Mijn eerste app was voor de Heilige Geest parochie. Als webbeheerder van de parochiesite zat ik er helemaal in. Leuk om te doen, maar het kost je wel snel 2 à 3 maanden avonduren en de nodige investeringen. Des te leuker dat ik nu ook voor Parochie De Goede Herder een app kan maken.

Een app voor iedereen?

Nou ja, voor iedereen met een Android-smartphone. Voor smartphones met een iOS besturing, de iPhones, is het nog niet zover. Voor de Google Play store heb ik mijn app goedgekeurd gekregen, bij Apple zijn ze veeleisender. Vanaf nu worden alleen interactieve apps geaccepteerd in hun App Store. Daar moet ik nu nog verder mee aan de slag.

Waarom deze app?

Met een app heb je de informatie altijd dicht bij de hand. Op de site moet je toch

altijd even scrollen en op je mobiel is dat soms lastig. Deze app geeft je kort en bondig op je mobiel de informatie die je nodig hebt: Even kijken waar dit weekend een viering is; een contactadres; het laatste nieuws van de eigen geloofsgemeenschap; de foto's; het parochieblad. Handig, ook bijvoorbeeld voor de momenten dat je even niks te doen hebt in trein of wachtkamer.

Klaar voor de toekomst?

Ja, met de Android-app wel, met de iOS-app moeten we misschien kijken naar grotere verbanden of zoeken naar meer interactieve mogelijkheden. Belangrijk blijft dat je ook als parochie mee gaat met de nieuwe mobiele mogelijkheden. Bijvoorbeeld het collecteren m.b.v. je mobiel, eenvoudige ideal-betalingen voor misintenties of het mobiel inplannen en doorgeven ervan.



José Cornel

Foto's: Eduard Meester



Berichten uit het pastoraal team

Enige tijd geleden hebben we als team iets heel ongewoons gedaan. Op een morgen hebben we een film gezamenlijk bekeken. En dat was niet zomaar. Wij hebben de film "The Way" bekeken die wij graag samen met u willen gaan bekijken op zaterdag 3 maart a.s. tijdens de parochiële bezinningsdag in Denekamp. Een film over een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Het is een indrukwekkende film, waarin veel elementen zitten die ook te maken hebben met de pelgrimstocht van ons leven. Een goede basis om een dag bezinning te hebben met elkaar. Wij hopen dat u met ons deze dag wilt beleven. Een dag die ook een korte pelgrimstocht kan zijn.

In het team zijn we nadrukkelijk bezig met de evaluatie van de projecten rond het Vormsel en de Communie. Wij zoeken een goede manier waarop wij kinderen (en hun ouders) kunnen voorbereiden op het ontvangen van deze sacramenten. Daarnaast ontkomen wij niet aan het bundelen van middelen en mogelijkheden. Dat dit niet altijd gemakkelijk is en dat dit op bezwaren stuit, daarvan is het team zich bewust. Het is 'learning by doing'!

Het team hoopt velen van u tijdens de parochiële bezinningsdag te ontmoeten!

Marc Oortman, pastoor

Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren

Veertig dagen lang krijgen we de tijd om tot rust en inkeer te komen, tot dieper geloven. Veertig dagen lang krijgen we de kans om los te komen van het materiële van deze tijd. Een kans ook om na te denken over hoe wij zelf met de rijkdommen van de aarde omgaan. Een kans om onszelf de vraag te stellen of in onze manier van leven en verbruiken wel genoeg respect zit voor de heelheid van de schepping.

We zijn getekend aan het begin van de veertigdagenperiode. Getekend met as, symbool van onze menselijke beperktheid, maar tegelijk ook teken van hoop, van mogelijkheid tot verandering en tot nieuw leven.

Dat wij in deze periode van inkeer weer mogen weten, dat wij gemaakt zijn, genomen, gevormd, uit stof van de aarde en ons voegen in het werk van Zijn handen.

Het pastoresteam wenst u allen een verstillende en vruchtbare veertigdagenperiode op weg naar de Verrijzenis.

Ria Doornbusch, pastor



GROOT PASTORAAL TEAM De Goede Herder - H. Geest - HH. Jacobus & Johannes- parochie

Secretariaat Pastoraal Team: Langestraat 78, 7491 AJ, Delden. Mevr B. Horck, tel: 074-3492212, contact@pastoraalteam.nl

**Noodnummer:
06 - 232 544 88**

Mr. M.J.A. Oortman

Pastoor
06 - 20 45 37 13
mjaortman@kpnmail.nl

Mw. C.A.M. Roetgerink

Pastoraal werker
06 - 22 46 94 05
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Mw. R. Doornbusch

Pastoraal werker
06 - 14 40 69 55
pastordoornbusch@gmail.com

Mw. drs. H.Th.Y.M. van den Bemt

Pastoraal werker
06 - 13 60 92 93
htymvandenbemt@gmail.com

Drs. H.Ogink

Pastoraal werker
06 - 21 48 35 12
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw. C.E.J.M. Timmerman

Pastoraal werker
06 - 25 09 13 77
carin.timmerman@gmail.com

Z.P. Nowara

Parochievicaris
06 - 22 46 92 20
z.nowara@gmail.com



Vasten

Vroeger werd de veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest "Vastentijd" genoemd. Lag de nadruk toen meer op het "vasten", nu meer op het gebed, de naastenliefde en het vieren van de sacramenten (vgl. prelatie I van de Veertigdagentijd). Wil dat dan zeggen dat we niet meer hoeven te vasten gedurende de veertigdaagse voorbereiding op Pasen?

Vasten vormde vanaf het begin een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op het Paasfeest. Aanvankelijk hield dat één maaltijd 's avonds in, terwijl men gedurende de hele periode afzag van vlees en wijn. Vasten werd gezien als teken van boete, als ondersteuning van het gebed, als strijd tegen de demonen en als voorbereiding op het ontvangen van de Geest. Ook vormde vrijgevigheid een onderdeel van de voorbereiding: wat men uitspaarde door te vasten kon aan de armen worden gegeven.

Vorbereiding op het Paasfeest

In de eerste twee eeuwen vastte men slechts enkele dagen in de Goede Week als voorbereiding op het Paasfeest. Uit een brief van de heilige Ireneüs aan paus Victor (189-198) blijkt, dat er in zijn tijd twist bestond over het vasten. Sommige meenden, dat men één dag, anderen, dat men twee dagen, anderen, dat men drie dagen en weer anderen, dat men veertig uur achter elkaar moest vasten. Deze korte vasten was toen al lang in gebruik en Eusebius rekent haar tot de gebruiken die door de apostelen zijn overgeleverd. In het midden van de derde eeuw zijn veel getuigenissen van een veertigdaagse vasten tot ons gekomen. In de vijfde eeuw had men algemeen 36 vastendagen. In het westen telde de vasten 7, in het oosten 6 weken. De oorzaak van dit verschil was, dat in het westen alleen de zondagen, in het oosten bovendien de zaterdagen (behalve Paaszaterdag) aan de vasten waren onttrokken. In de zevende eeuw werd het begin van de vasten verschoven naar woensdag voor de eerste zondag van de Vastentijd en zo kwamen tot de veertig dagen ter herinnering aan de vasten van Mozes, van Elia en van Christus.

Gebed, naastenliefde en vieren van de sacramenten

De Veertigdaagse Vasten werd zo een tijd waarin men niet alleen de kerkelijke vastenwet moest onderhouden, maar ook en vooral zijn

hartstochten moest versterven, veel moest bidden, het lijden van Jezus moest overwegen, aalmoezen moest geven en andere goede werken moest doen. Nu staan in deze periode het gebed, de naastenliefde en het vieren van de sacramenten centraal. Maar het vasten heeft nog altijd een plaats in het leven van de christen, zeker in de tijd van voorbereiding op het Paasfeest, zeker op een dag als Goede Vrijdag.

Afzien van voedsel of andere geneugten

De vastentijd is weer begonnen: op Aswoensdag 14 februari. Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn nog steeds vasten- en onthoudingsdagen. Vasten is het doelbewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods Liefde. Het is één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk. Maar laat het dan wel een vasten zijn dat de Heer aangenaam is, dat wil zeggen: laat ons datgene wat wij ons lichaam opleggen ook met een oprecht hart beleven.

Richten tot God en daarmee dichter bij onszelf komen

De Vastentijd biedt in het bijzonder de gelegenheid om met jezelf in het reine te komen. En niet alleen met jezelf, maar daarmee ook met je medemensen en met God. Het is een veertigdaags reinigingsritueel – van het lichaam maar vooral van de ziel. Door de wezenlijke zaken van de bijkomstigheden te scheiden. Door afstand te nemen van wat er niet werkelijk toe doet en ons zo meer te richten tot God, komen we dichter bij onszelf bij onze ware identiteit: als mens, als christen.

Zygfryd Nowara, parochievicaris



MOEDER TERESAKERK

Meijersweg 10, 7553 AZ (074 291 30 09)

Kerk en secretariaat open:

ma. t/m vr. 9.30 – 11.30 en 14.00 – 16.00 u.

Redactie Samenloop:

Reymond Wekking, Bernard Korbeld

Website: www.moederteresakerk.nl,

Email: info@moederteresakerk.nl,

Facebook: @moederteresakerk

Kerksalans: NL25 ABNA 0592 1060 55 en NL18 INGB 0001 6300 72,

Misintenties: NL80 RBRB 0979 7045 10

Kopij voor locatiepagina inleveren

vóór zondag 25 februari aan

redactiemt@gmail.com

Vieringen door de week

Elke dinsdag is er om 09.30 uur een viering in de kapel.

Verwacht u iets van de Moeder Teresa?

Bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname of wilt u bezoek als u in een zorginstelling bent opgenomen, dan kunt u bellen met het secretariaat: 074 - 2913009.

Bij pastorale nood of ziekenzalving kunt u bellen: 06 - 23254488.

Bij een overlijden kunt u de uitvaarttelefoon bellen van onze kerk: 06 - 57119253.

Agenda

21 maart 09.00 uur Samenloop. De overige data kunt u vinden op onze website.

Overleden

Trees Groot-Zevert – Jongman overleed op 11 januari jl.. Trees was afkomstig uit een vissersgezin in stad Vollenhove. De warmte in dat gezin én de noodzaak om je steentje bij te dragen heeft haar gevormd. Trees werd de motor in haar gezin, was een echt familie-mens en bleef daarin ook trouw aan haar herkomst. Geleidelijk werd haar gezondheid minder en bood de dagopvang in het Trivium verlichting voor haar trouwe echtgenoot. Ze is vredig in een diepe slaap overleden. In een drukke en warme viering hebben we de 89 jaren van haar leven liefdevol herdacht en afscheid van haar genomen.

BYZANTIJNSE VIERING

Op zondag 28 januari was er bij ons een woord- en communieviering m.m.v. het Byzantijns koor Wladimir o.l.v. J. Smit. Prachtige byzantijnse gezangen werden uitgevoerd in een volle kerk.

Na afloop bij de koffie zeiden de kerkgangers dat ze genoten hadden van de gezangen en gebeden. Voorganger was pastor Niek Nijhuis.

DE SOBERE MAALTIJD

Stedelijke M.O.V. organiseert dit jaar weer een Sobere maaltijd in de vastenperiode op woensdag 7 maart in de Moeder Teresakerk. Inloop 18.00 uur, start maaltijd 18.30 uur. Aanmelden kan via de onderstaande personen:
Annie Nijhuis, tel. 074 - 2911721
Wilma Riesewijk, tel. 074 - 2435158
Anne van Hoogmoed, tel. 074 - 2502408 of 06 - 12497753.

Samen Oplopen Moeder Teresa geloofsgemeenschap



Het idee van Samen Oplopen is het elkaar blijven ont(-)moeten in en buiten de vieringen van de Moeder Teresa geloofsgemeenschap. Voel je welkom om bij ons aan te sluiten. Het thema is dit jaar 'Pelgrimstocht'. Informatie over de bijeenkomsten op Facebook, www.moederteresakerk.nl en in de Samenloop.

Verslag mandala's kleuren op donderdag 24 januari 2018

De resultaten mochten er zijn na afloop van de workshop mandala's maken op woensdag 24 januari! Vanwege de grote belangstelling was er 's middags en 's avonds een sessie gepland, alles onder deskundige leiding van Willemina Bakkenes.

Na een boeiende theoretische uiteenzetting van het verschijnsel mandala, gevolgd door een aantal praktische instructies en een korte meditatie konden de deelnemers aan de slag. Geruime tijd werd er in een weldadige rust naar hartenlust getekend en gekleurd. Als afsluiting werd elkaars werk bekeken en Willemina voorzag elke mandala van positief commentaar. Wederom een geslaagde activiteit van Samen Oplopen.

Informatie over theater/solovoorstelling in de Moeder Teresakerk op vrijdagavond 16 februari 2018

Een bijzonder verhaal van een missiepater in het voormalig Belgisch Congo, gespeeld door Harry Zandjans, één van de coryfeeën van toneelvereniging Ons genoeg uit Diepenheim. Het toneelstuk houdt ons een spiegel voor. Het zet mensen aan het denken. De voorstelling begint om 20.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden. Zie ook interview "Samen Oplopen" in de vorige Samenloop.

Informatie over kruisweg der verstillig

Voor in de paastijd een meditatief moment rondom het verhaal van de kruisweg. Beelden die treffend zijn, doordat het verhaal zich steeds opnieuw in levens en samenlevingen in de huidige wereld afspeelt. Deze kruisweg loopt niet vast in de donkere nacht van Goede vrijdag, maar mondt uit in het licht van de paasmorgen.

Agenda

- Vrijdag 16 februari, 20.00 uur, theatervoorstelling/ monoloog van Harry Zandjans in de Moeder Teresakerk, opgeven niet nodig, entree € 5,-
- Woensdag 21 maart 20.00 uur, Kruisweg der verstillig in de Moeder Teresakerk (vrije gift gaat naar de vastenactie) Opgeven vóór 14 maart via: samenoplopenmtkerk@gmail.com

We hopen weer velen te ontmoeten, Mieke Veelders, Patricia Wellen en Elly Klieverik

ONZE LIEVE VROUWEEKERK

Onze Lieve Vrouwestraat 6 - 7557 HX Hengelo - (074 - 2 91 26 28)

Pastorie open: ma. t/m do. 09.00-12.00; 13.30 -16.00 en 18.30-20.30 uur vr. alleen 's ochtends.

Website: www.olvrouwekerk.nl

Email: pastorie@olvrouwekerk.nl

IBAN: NL62 RABO 0327 5474 72

Voor kerkbijdragen/actie kerksalans:

NL35 ABNA 0590 0345 37

NL60 INGB 0000 9697 16

Inleveren kopij kerkpagina voor de periode 24 maart t/m 18 mei vóór 3 maart aan pastorie@olvrouwekerk.nl

Vorbereiding E.H.Communie

Het voorbereidingsproject voor de Eerste Communie is begonnen. Op 23 januari was er een ouderavond en op 18 februari gaan onze communicantjes op bezoek in de kerk. Ze nemen dan onder andere een kijkje in de sacristie en krijgen uitleg over allerlei zaken. Vanaf 20 februari hebben ze na schooltijd bijeenkomsten in de pastorie waar elke keer een ander onderwerp aan de orde komt. En dan is er op 10 maart het moment dat ze zich aan ons, de parochianen, voorstellen in de zaterdagavond viering. Daarna vervolgen ze de voorbereiding met een aantal dinsdagen, na schooltijd, in de pastorie. We wensen onze communicantjes, samen



met hun ouders, een mooie voorbereidingstijd.

Doordeweekse vieringen

Elke woensdagmorgen is er om 9.00 uur een Woord- en Communieviering of een Eucharistieviering.

Gedoopt

Op zaterdag 13 januari is in onze geloofsgemeenschap gedoopt:

Benthe Masselink

Wij feliciteren haar en haar ouders van harte en heten haar welkom in onze geloofsgemeenschap.

In de Heer overleden

Piet Verberne, overleden op 1 januari op de leeftijd van 97 jaar

Jeroen Knobbe, overleden op 16 januari op de leeftijd van 80 jaar

Henk Pigge, overleden op 21 januari op de leeftijd van 84 jaar

Misintenties

Vorige periode:

- Lies Oude Aarninkhof-Ottenhof (jarig); fam. Bronswijk-Deems; Riek Derkink-Kamers; Henk Weusthof

Komende periode:

- 17-23 febr.: familie Bronswijk-Deems
- 24 febr.-2 maart : Geen
- 3-9 maart: Maria Sprakel-Linnenbaum; Ine Bouwhuis-Lansink (jarig)
- 10-16 maart: Geen
- 17-23 maart: ouders Wissink-Grimberg; Marietje Oude Aarninkhof-Welberg; Jo Philippi

Jaargedachtenissen

Vorige periode:

- Arie Bronswijk; Gerardus Bronswijk; Hendrika ter Elst-Teuiten

Komende periode:

- 17-23 febr.: Jan Waldus; Henk te Marvelde; Theo Ekkelboom; Rie Meckelenkamp-Beuvink; Jan Welberg
- 24 febr.-2 maart : Tonny en Miny Willemssen-Ensink; Henk te Marvelde; Jo Philippi; Willy Nijland
- 3-9 maart: Theo Blokhuis; ouders Ezendam-Geerdink
- 10-16 maart: Doortje Jannink; Riet Knoef-Schwering; Hennie Smit
- 17-23 maart: Ouders Olbertz-Boevink

Misintenties en jaargedachtenissen voor de periode van 24 maart t/m 18 mei kunt u opgeven t/m zondag 4 maart.

Vermeldingen die hier niet meer geplaatst kunnen worden, staan wel op onze website www.olvrouwekerk.nl. Deze is altijd actueel. Ook worden ze in de vieringen afgekondigd.

Voor actuele activiteiten en mededelingen kijk op onze website: www.olvrouwekerk.nl

RAPHAËL/EXODUSKERK

Mozartlaan 139a - 7557 DN Hengelo

tel. 074 - 2 91 79 00

Secretariaat open: di. t/m vr.

09.30-12.00.

Redactie Samenloop: Han Coonen

Website: www.raphael-exodus.nl

Email: secretariaat@raphael-exodus.nl

IBAN: NL85 RABO 0327 5171 82 en

NL34 INGB 0000 9944 34

Kopij kerkpagina voor de periode van

25 maart t/m 18 mei 2018 vóór

donderdag 1 maart naar

secretariaat@raphael-exodus.nl

VIERINGEN IN 'T SWAFERT om 16.00 uur

Elke eerste en derde zaterdag van de maand

- 17 febr. voorganger Th. Bruens pw.

- 3 maart voorganger R. v. Bemmell

- 17 maart voorganger Th. Bruens pw.

Vrijdag 23 februari en 23 maart

Viering in 't Gerbrand om 10.30 uur

Viering in Humanitas om 19.00 uur

OVERLEDEN

Vrijdag 25 januari is Bertus Groothuis

overleden. Hij is 89 jaar oud geworden en

was gehuwd met Tonny Groothuis-Hendriks

Vettehen.

BIJZONDERHEDEN BIJ DE

VIERINGEN

17 FEBRUARI, 50-JARIG

BESTAAN DRIENERKOOR

• *Over de viering*

Zaterdag 17 februari om half zeven 's avonds viert het Drienerkoor haar 50-jarig bestaan tijdens een jubileumviering, waarin pastoor M. Oortman en pastor J. Nibbelke zullen voorgaan.

Na de viering zal er gelegenheid zijn voor koffie en een hapje en een drankje in de 'Wolfgang'.

• *Anderen over het Drienerkoor*

'Wij als 'locatieraad en Pastoraatsgroep'

zijn trots op het Drienerkoor, trots op deze

vrijwilligers, die trouw de vieringen met hun

zang hebben ondersteund en opgeluisterd.



Van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum, en voor de toekomst alle goeds.' Ter gelegenheid van dit jubileum vroegen we ook de voorgangers naar hun gedachten bij het Drienerkoor.

Pastor J. Nibbelke schrijft:

'Zij zongen voor de Eeuwige

en kregen vriendschap met elkaar.

Zij zongen uit pure vreugde

en gaven ons warmte en hoop.

Een fantastisch koor en een Musical Award waard.'

Als **pastoor M. Oortman** aan het Drienerkoor denkt,

'dan komt het woord bewondering naar

boven. Het is geen groot koor, maar het is

een koor dat verrassend helder en mooi

zingt en telkens mijn gehoor weet te

strelen. Ik dank het Drienerkoor namens de

gehele parochie De Goede Herder voor de

jarenlange inzet. Zij hebben daarmee niet

alleen een kroon op hun eigen prestatie

gezet, maar ook de majesteit van God de

Vader bezongen en de gemeenschap

gediend. Hartelijke dank.'

• **Het verhaal van de koorleden zelf** kunt u lezen op pag. 18 in deze Samenloop.

• **24 febr. 18.30 u. Gezamenlijke Eucharistieviering met Chaldeese geloofsgemeenschap.** Pastoor Firas en pastoor Oortman gaan voor. Er wordt gezongen door een koor van de Chaldeese parochie en door onze koren.

• **3 maart 18.30 u. Woord- en Communieviering** in het teken van de **Vastenactie**. Meer over het project op pag. 4 in deze Samenloop.

GELOFGSGESPREEK 8 MAART 18.30u.

Op donderdag 8 maart is er 's avonds om half acht in het pastoraal centrum weer een geloofsgesprek onder leiding van pastor Th. Bruens. Het onderwerp is dit keer: **Bidden, hoe doe je dat?**



MIDVASTENTOCHT, ZONDAG 11 MAART

Voor de vierde keer is er een sponsortocht vanuit de Raphaël-Exoduskerk voor **het project van de Vastenactie**. Vorig jaar werd er om gevraagd en dit jaar is er ook een fietsroute van ongeveer 20 a 25 km naast de wandelroutes gepland.



Er zijn vier wandelroutes, voor elk wat wils, 3,5 – 6 – 9 of 12 km. door het buitengebied van Groot Driene. Ook zijn er weer rustplaatsen met lekkernijen onderweg. De start is tussen 13.00u. en 13.30u. bij de 'Wolfgang' op de hoek Mozartlaan/ Josef Haydnlaan. Daar is ook de finish. Het startgeld bedraagt voor volwassenen € 2,50 en voor kinderen € 1,50. Hebt u sponsors gezocht, dan kunt u ook met het sponsorgeld betalen. Het is de bedoeling dat u familie, vrienden en/of burens vraagt om u te sponsoren met een financiële bijdrage. De reacties in de afgelopen jaren waren erg positief en we hopen ook dit jaar weer op een leuk bedrag voor de vastenactie.

AGENDA

19 maart 13.30 uur, werkgroep ziekenbezoek

ST. LAMBERTUSBASILIEK

Enschedeesestraat 1 - 7551 EE Hengelo;
koster 074-243 55 14

Secretariaat: ma. t/m vr. 10.00 – 12.00
en 14.00 – 16.00

Telefoon: 074 - 243 55 14

Website: www.sintlambertushengelo.nl

Email: lambertushengelo@hetnet.nl

IBAN: NL09 RABO 0110 9710 94 en
NL28 INGB 0000 9120 92

Restauratie: NL16RABO 0327509597

Kerkbijdrage: NL20INGB 0002465788
of NL08ABNA 0230961975

Kopij en jaargedachtenissen kerkpagina
voor Samenloop 3 2018 aanleveren
vóór 1 maart 2018 via
lambertushengelo@hetnet.nl of
telefoon 074-243 55 14

GETROUWD

27 jan. Pascal Beukers met Marloes Elferink

IN DE HEER OVERLEDEN

07 jan. **Herman Wienk**, 89 jaar

08 jan. **Teresita Klok-Luevano**, 75 jaar

14 jan. **Vonny van Ravensberg-de Jong**, 89
jaar

JAARGEDACHTENISSEN

Vorige periode:

14 jan. Truus Bonenkamp-Brok

28 jan. Bennie Snijders

30 jan. Jan Spekenbrink (1e Jrgd)

01 febr. Wim Uitdewilligen

04 febr. Gerrit Veldhuis

11 febr. Frieda Tijdhof-Vahland

Komende periode:

18 febr. Viktoria Lammertink-Szymaniak

19 febr. Diny Hodes-Reupert

20 febr. Theo leuwerink (1e Jrgd)

Leny ten Bokum-Aarts

23 febr. Mathilde Willems-Boers

Irene den Ridder

26 febr. Annie ter Braak-ten Have

28 febr. Lena Pouwels (1e Jrgd)

05 mrt. Gerard Mentink

09 mrt. Overl. ouders Maatman-Oonk-Bunte

10 mrt. Willemina Maria ten Tije

11 mrt. Rikie Siemerink-Blokhuis

11 mrt. Theo Bon (1e Jrgd)

MUZIEK IN DE BASILIEK

• 18 februari Cantorij de Plainsong Mass for
a Mean van J. Shepperd; Christus factus est
van F. Anerio

• 25 februari St.Lambertuskoor Mass in B R.
Petrich, In jener letzten der Nächte A.
Bruckner; O languens Jesu L. Bardos

• 11 maart 9.30 uur Cantorij de Missa Brevis
van T. de Leeuw; miserere mei Domine O.
Lassus

• 11 maart 11.00 uur Herenkoor, Messa San
Tarcisio L. Botazzo; Attende Domine

• 18 maart 11.00 uur Voices to Heaven
Bonifatiusmis M. Wittal, Miserere mei J.P.
Sweelinck, A prayer of St. Patrick J. Rutter

ORGELSPEL NA DE MIS

Louis ten Vregelaar speelt:

• 18 februari, J.S. Bach, Preludium en fuga in
g BWV 535

• 25 februari, J.S. Bach, Preludium in e BWV
548

• 4 maart, J.S. Bach, Preludium in c BWV 546

• 11 maart, J.S. Bach, Preludium in h BWV
544

• 18 maart, J.S. Bach, Fantasie en Fuga in g
BWV 532

ACTIE KERKBALANS

'De landelijke actie Kerkbalans is weer ten
einde. Wij danken u van harte voor uw
financiële bijdrage en alle vrijwilligers voor
hun extra inzet tijdens deze weken. Mede
door deze bijdrage kan worden geïnves-
teerd in het onderhoud, de vaste lasten en
personele kosten van de basiliek en
geloofsgemeenschap, maar ook de
culturele doeleinden zoals het behoud van
de muziek en de dirigent in onze kerk. Dank
u wel'

EEN BIJZONDER PASSIECONCERT IN DE LAMBERTUSBASILIEK OP 18 MAART



Van alle religieuze en liturgische muziek
die er in de loop der eeuwen is gecomponeerd,
behoort de passiemuziek, de muziek waarin het
lijden wordt bezongen, tot de meest indringende.
Nergens is de mens, en met name Christus zo
kwetsbaar als in het lijden dat hem overkomt.

Op zondag 18 maart vindt er in de
Lambertusbasiliek een concert plaats dat geheel
in het teken zal staan van deze passiemuziek.
De cantorij van de Lambertus zal een aantal
schitterende motetten ten gehore brengen en de
Schola Cantorum zal een aantal hoogtepunten
zingen uit de liturgie van de Goede Week.

Wij nodigen u graag uit om dit bijzondere
concert in de aanloop naar Pasen, bij te wonen.

Tijd: zondag 18 maart 2018 om 17.00 uur
in de Lambertusbasiliek.

De toegang is gratis en er is een tekstboekje
beschikbaar.

UITNODIGING VOOR OUDEREN, ZIEKEN EN ALLENSTAANDEN

Beste medeparochianen,
In deze Samenloop vind u een uitnodiging voor
de viering "In de Paastijd" die is bedoeld voor
ouderen, zieken en alleenstaanden.

Deze viering wordt gehouden op
dinsdagmiddag 20 maart in het parochiehuys
van de Lambertus. We hopen U met velen te
mogen begroeten want het belooft weer een
mooie, zinvolle en gezellige middag te worden.

Deelname is mogelijk door het bijgaande
formulier voor zaterdag 17 maart in te
leveren bij het secretariaat. Wij wensen u
een goede voorbereiding toe op het komende
Paasfeest.

Namens de diakonie St.Lambertus

Finie Blokhuis-Kipker



Facebook: @sintlambertus-
basiliekhengelo

**THABOR**

Gerrit Peuscherstraat 1 - 7558 BA Hengelo
Tel. 074 277 07 71

Secretariaat open: ma t/m vr. 09.30-11.30 uur

Website: www.thaborkerk.nl

Email: secretariaat@thaborkerk.nl

Redactie Samenloop: Erna Wolberink

IBAN: NL28 ABNA 0590 7164 76 en

NL43 INGB 0000 1197 20

Kopij voor kerkpagina voor periode 24-03

/ 18-05-2018 vóór maandag 5 mrt sturen

aan ernawolberink@gmail.com

Verwacht u iets van de Thabor?

Bij ernstige ziekte of ziekenhuisopname of wilt u bezoek als u in een zorginstelling bent opgenomen, bel op werkdagen het secretariaat **074-27702771**

Bij pastorale nood of ziekenzalving kunt u bellen: **06- 23254488**

Bij een overlijden, uitvaarttelefoon Thabor **06- 38594766**

SECRETARIAAT

Op werkdagen is het secretariaat geopend van 9.30 – 11.30 uur.

HOE KUNT U THUIS DE VIERING IN ONZE KERK MEE LUISTEREN?

U logt met uw computer in op Kerkomroep.nl. U tikt de woonplaats **Hengelo** in en u kiest de **Thaborkerk** uit. Lees verder op het scherm wat te doen.

VIERINGEN IN DE KAPEL

Er is elke donderdagmorgen om 9.30 uur een Eucharistieviering of een woord- en communieviering in de dagkapel.

Aansluitend is er in de ontmoetingsruimte koffie en thee en tijd voor een goed gesprek.

OVERLEDEN

Op 3 januari is op 85-jarige leeftijd overleden **Maria Hendrika Westenbroek**. Zij is vanuit de Thaborkerk begraven op de begraafplaats aan de Deurningerstraat. Wij bidden om troost voor de nabestaanden en dat zij mag rusten in vrede.

BIJZONDERE VIERINGEN

- Zondag **4 mrt** is er om **10.30 uur** een oecumenische viering m.m.v. het project-koor.
- **Palmzondag 25 maart** is er na de Palmasenviering, waarin u van harte welkom bent met uw kinderen of kleinkinderen, de jaarlijkse Palmpaasoptocht waarbij de grote Palmpaasstok wordt gebracht naar bewoners in de wijk (zie bericht onderaan deze pagina).

TAIZÉ/STILTEVIERING

Tijdens de 40-dagentijd is er wekelijks op woensdag een Taizé/stilteviering in de kapel van 19.15 – 19.45 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

LUNCHES IN DE THABOR

De eerstvolgende lunch vindt plaats op woensdag 21 februari 2018 om 12.00 uur in de ontmoetingsruimte. De kosten bedragen drie euro. Iedereen is van harte welkom. U kunt zich aanmelden via het formulier op het mededelingenbord in de hal of via het secretariaat.

VAN DE PASTORAATSGROEP

De voorbereiding tot de Eerste Heilige Communie is weer begonnen. Pastor Henk Ogink zal de kinderen begeleiden. Onder het motto 'Blijf dit doen' komen de kinderen, soms samen met hun ouders, zeven keer in de ontmoetingsruimte bij elkaar om samen aan het project te werken en kennis te maken met de geloofsgemeenschap. Er

wordt gebeden, naar Bijbelverhalen geluisterd, kennis gemaakt met het gebouw en diverse liturgische voorwerpen. Maar ook gezongen, getekend, geknutseld en gespeeld.

Ook leden van de pastoraatsgroep werken mee aan de voorbereiding.

OECUMENE HENGELO NOORD

Evenals afgelopen jaar heeft de Thabor-geloofsgemeenschap met PKN Noord weer een doel gekozen voor een gezamenlijke actie. Dit jaar is er gekozen voor steun aan de Nije Stichting die in onze stad een inloophuis heeft voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Het inloophuis is inmiddels vier dagen per week geopend en biedt haar gasten een gevarieerd programma van zowel herstellende als ondersteunende activiteiten, als een plek om elkaar te ontmoeten. Helaas moest de Nije Stichting het pand aan de Beursstraat door vochtproblemen sluiten. Carint Reggeland biedt het Nije Huis Hengelo tijdelijk onderdak. Medio 2018 hopen ze hun intrek te kunnen nemen in een ander pand. Voor de inrichting en verhuizing is geld nodig. Het motto van de initiatiefneemster is: **"Tel niet de dagen, maar laat de dagen tellen"**. Voor meer informatie: www.hetnijehuis.nl.

Wij starten onze actie met een verkoop op **zaterdag 17 mrt** bij de Thaborkerk van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt intekenen voor losse violen en hangers (bestellijsten liggen in de hal van de Thaborkerk). U kunt ook per mail bestellen bij betsyspr@kpnmail.nl of bij jack@postvoormij.nl. Tijdens het afhalen is er weer een gezellige koffiehoeke en er zullen andere kleine artikelen te koop zijn voor het goede doel. Wij hopen op Hengelo-brede steun voor weer een goed doel!

PALMPASENOPTOCHT HASSELER ES.

Op zondag 25 maart vindt de traditionele palmpasenoptocht plaats vanaf de Thaborkerk aan de Westelijke Esweg. Om 12.00 uur vertrekt de feestelijke stoet met de kinderen en hun versierde palmpaasstokken samen met ouders, opa's, oma's of begeleiders naar een locatie in onze wijk. De optocht wordt voorafgegaan door de drumband Viebèrgo uit Enschede en de grote palmpaasstok, volgehangen met lekkernijen en een enorme broodhaan op de punt. Na een wandeling van ca. 20 minuten wordt de stok aangeboden bij een zorginstelling in de wijk. De stokken voor de kinderen kunnen op zaterdag 24 maart worden gekocht bij Scouting Cunera in winkelcentrum Hasselo.



Foto: Arjen Hoogervorst.

Mag ik even voorstellen: Ceciel Scholten-ten Thije, nieuw bestuurslid Parochie De Goede Herder

Ceciel, je bent de nieuwe secretaris van het parochiebestuur per 1 november 2017 officieel benoemd, gefeliciteerd namens de redactie van de Samenloop. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen?

Ceciel Scholten, 49 jaar, getrouwd met Hans, twee kinderen; zoon Brian van 21 en dochter Rianne van 19 jaar en ik woon in Hengelo. Parochiaan in de Lambertus sinds 1998 na de geboorte van onze jongste. Voordien actief als koorlid van het Fatimakoor bij de Paus Johannesparochie waar ik mijn man Hans heb leren kennen. Daarna was ik actief bij het jongerenkoor Intermezzo van de Onze Lieve Vrouwekerk en de Heilig Hartkerk. Inmiddels zing ik alweer jaren bij het koor Voices to Heaven van de Lambertusbasiliek. Overdag ben ik werkzaam als Medisch Secretaresse bij het ZGT Hengelo.

Hiervoor was je bestuurslid bij de St. Lambertusbasiliek. Vanwaar nu deze overstap?

Mijn zittingstijd na twee keer vier jaar was voorbij, dat is één van de redenen waarom ik gevraagd ben. Ik hecht veel waarde aan de kerk en wil graag van betekenis zijn. Men weet dat van mij, en door mijn brede achtergrond hoop ik in deze nieuwe functie nog meer aansluiting te vinden met de andere parochies. Ik ben meegegroeid in de bestuursfunctie en wil nu graag mijn kennis inzetten bij de uitdagingen die komen gaan.

Terugkijkend op de afgelopen jaren als bestuurslid, wat is je bijgebleven?

- De connectie die is ontstaan tussen de vijf geloofsgemeenschappen;
- Het 125-jarig jubileum van de St. Lambertusbasiliek;
- Het ontstaan van de toekomstvisie van de Lambertus met de drie pijlers.

Waar kijk je nu naar (voor)uit?

Ik heb veel zin in deze nieuwe functie, ook al ben ik realistisch als ik zeg dat we strenge tijden tegemoet gaan. De uitdaging zit hem in het positief blijven en het blijven enthousiasmeren als bestuur.

Het geloof en zingen zijn je grote passies. Nog andere passies?

Ik wil proberen het wielrennen weer te oppakken, een sport waar ik ook erg van kan genieten en ik ben supporter van FC Twente, waar ik af en toe als toeschouwer bij aanwezig mag zijn.

Ceciel veel wijsheid en succes toegewenst!

Jessica Goossens

Foto: Eduard Meester





Uitvaartzorg die u wenst.



074 - 250 53 79

06 - 511 707 04

www.uitvaarthengelo.nl

InPace DELA



...vertrouwde
uitvaartverzorging
in uw regio

Tevredenheid van nabestaanden staat voorop

Vestigingen in Hengelo

- Deurningerstraat 262 | 7557 HM Hengelo | t 074 29195 08
- Boerhaavelaan 71 | 7555 BB Hengelo | t 074 290 54 45
e info@inpace.nl | www.dela.nl

InPace DELA



Huis van Spiritualiteit

Donderdag 8 maart: De laatste levensfase

Dokter Loman (zorggroep St. Maarten) en pastor Kerkhof Jonkman zullen deze avond vertellen over de laatste levensfase. In de zorg voor onze naasten komen we in deze levensfase veel complexe beslis momenten tegen. Belangrijk daarbij is, dat niet alles wat kan, ook werkelijk hoeft. Maar hoe geef je daar vorm aan? Ton Huttenhuis leidt de avond.

Soort activiteit: lezing en gelegenheid voor het stellen van vragen

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp

Wanneer: 8 maart 2018 om 19.30 uur

Kosten: € 7,00 (inclusief koffie / thee)

Zondag 11 maart: 'Zingend door de dag'

voor kinderen van groep 3-8

Onder leiding van Milou Pasveer gaan we een dag zingen en dansen. We gaan in deze ene dag een mini voorstelling maken. We studeren liederen in, spelen toneel en maken onze eigen uitvoering.

Waar: Franciscushuis, Gravenallee 7 Denekamp

Wanneer : 11 maart van 10.30-15.30 uur, en om 15.00 uur voorstelling in de kapel (van het Franciscushuis) voor de ouders en andere belangstellenden

Kosten: € 5,00 (inclusief lunch)

Opgave gewenst ivm de voorbereiding van deze activiteit.

Opgave: 0541-35 35 51 of secretariaat@lumenchristi.nl



van marle

DRUKWERK OFFSET DIGITAAL

Pasmaatweg 20 | 7556 PH Hengelo (Ov) | 074 - 30 30 600 | info@vanmarle.nl | www.vanmarle.nl



Diaconale werkbezoeken

Begin januari kregen de diaconale vrijwilligers van DGH parochie en de andere twee parochies, de HH Jacobus en Johannes en Heilige Geest, een boekje met uitnodigingen voor diaconale werkbezoeken. Initiatiefnemer is pastor Ria Doornbusch.

Wij kunnen als diaconale vrijwilligers uit de verschillende geloofsgemeenschappen veel betekenen, in aankomende jaren, voor onze kwetsbare medemensen in onze samenleving.

Op 24 januari 2018 hebben een 10-tal vrijwilligers uit de Goede Herder parochie een diaconaal werkbezoek gebracht aan het Inloophuis aan de Wetstraat in Hengelo.

We werden hartelijk ontvangen door twee bevolgen enthousiaste vrijwilligers. Het Inloophuis in Hengelo biedt warmte en een luisterend oor aan iedereen die behoefte heeft aan ontspanning of ontmoeting. Het inloophuis wordt ondersteund door diverse kerken in Hengelo. Een flink aantal vrijwilligers bieden alcoholverslaafden, drugsverslaafden en mensen die op straat leven de mogelijkheid om zomaar even binnen te lopen voor wat aandacht, een kop koffie/thee of om een spelletje te doen. Ook kan de was gedaan worden en er is een douche (tegen een kleine vergoeding). Even uit de dagelijkse sleur! Er is informatie te verkrijgen over allerlei onderwerpen en instanties. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Het was een inspirerend, warm, heel bijzonder bezoek.

Elly Klieverik

Lambertus Academie over Dora Visser

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 27 februari a.s. De heer Ronald Valk zal spreken over de Achterhoekse mystica Dora Visser (1819-1876), van wie het zaligverklaringsproces flinke vorderingen maakt.

De avond begint om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.

Plaats: de grote zaal in het Parochiehuys van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.

Informatie: J.N. Hinke, tel. 06 26 822 388, e-mail: jnhinke@gmail.com

Meditatielezing van maart over 'het openbaar leven van Jezus'

Donderdag 1 maart zal mw. Jorina Vogelesang – De Ridder in haar meditatielezing ingaan op het openbaar leven van Jezus. "De tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabij, bekeert u en gelooft in het evangelie" (Mc. 1, 15). Met Jezus is Gods heerschappij werkelijkheid geworden, er is een nieuwe tijd aangebroken. Jezus spreekt van een nieuwe, troostgevendende boodschap.

We bekijken dia's van verschillende kunstenaars, die de gelijkenissen van en de genezingen door Jezus laten zien. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 1 maart 2018

Aanvang: 20.00 uur (na de Aanbidding in de basiliek)

Plaats: parochiehuys St. Lambertus

Info: 06 26 822 388

Toegang: gratis

De Koorschool Lambertus Donateurs Kring, de KLDK

Het eerste lustrum van de Koorschool Lambertus is een mooie aanleiding om het draagvlak van deze koorschool te versterken. Het bestuur van de Stichting Koorschool Lambertus Hengelo zoekt donateurs !!

Wat is dat dan: zo'n draagvlak?

De kern van de koorschool is de muzikale ontwikkeling op jonge leeftijd. Die ontwikkeling gaat volgens een zorgvuldig patroon met ademtechniek, stemvorming, noten lezen, gehoortraining, etc.; kortom: alles wat met zingen te maken heeft. Die leeftijd is zo gunstig, omdat kinderen blijf geven van een enorm leervermogen. Het belang van muziek en de kunst van het

zingen is in Hengelo aan het groeien. Het aantal leerlingen van de koorschool bewijst dat: van 10 in 2012 naar meer dan dertig leerlingen thans. De jongens en meisjes en hun ouders zijn direct betrokken. Dat gaat hen om de wekelijkse lessen en de interne zaken. Met optreden buiten de kerk laat de koorschool ook extern zien wat er wordt bereikt: aan muzikale ontwikkeling, individueel en samen met anderen, en vreugde en interesse voor nu en later.

Het bestuur wil het aantal betrokkenen uitbreiden met een Kring van Donateurs. Door een donatie van € 20 per jaar (meer mag ook natuurlijk!) kunt u bijdragen aan

een gezonde financiële basis van de Koorschool.

Ons bestuur spant zich in om de muzikale ontwikkeling van jonge mensen te versterken. Een Kring van Donateurs helpt daarbij. Het bestuur wil de donateurs periodiek op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de Koorschool. En nu onze vraag: doet u mee? Wij nemen u graag op in onze KLDK, de Koorschool Lambertus Donateurs Kring.

Voor het bestuur van de Koorschool,
Hans van Dam, secretaris



De ondergetekende

Adres _____ Mailadres _____
schrijft zich hierbij in bij de Koorschool Lambertus Donateurs Kring (KLDK).

Hij/zij maakt € 20 over op rekening NL 98 RABO 0122 7646 92 t.n.v. Koorschool Lambertus Hengelo onder vermelding 'Donateurs'.

Datum _____ Handtekening _____

Gaarne dit bericht mailen naar de penningmeester van het Koorschoolbestuur, Norbert Kuiper: n.j.m.kuipers@tele2.nl.

Uieringen- januari & februari

Doordeweekse uieringen:

Moeder Teresa
dinsdagmorgen 9.30 uur

O.L. Vrouwekerk
woensdagmorgen 9.00 uur

Raphaël-Exodus
geen viering

St. Lambertus
dinsdagavond 18.30 uur
woensdagmorgen 9.00 uur
donderdagavond 18.30 uur
vrijdagmorgen 9.00 uur
zaterdagmiddag 12.00 uur

Thabor
donderdagmorgen 9.30 uur
laatste woensdag van de maand
Taizé-vinging in de kapel, 19.15 uur,
in de vastentijd elke woensdag



Moeder Teresa



O.L. Vrouwekerk

Za 17-02	18.30 Woord- en Communieviering m.m.v. Dameskoor voorganger: H. vd Bemt, pw	18.30 Woord- en Communieviering m.m.v. Caeciliakoar Voorganger: Mw. E. Gaalman
Zo 18-02		16.00 Eucharistieviering Poolse geloofsgemeenschap O.L.V. van Czestochowa Voorganger: C. Margas, pr
Za 24-02		18.30 Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoar Voorganger: Z. Nowara, pr
Zo 25-02	11.00 Woord- en Communieviering m.m.v. Herenkoar Voorganger: werkgroep	16.00 Eucharistieviering Poolse geloofsgemeenschap O.L.V. van Czestochowa Voorganger: C. Margas, pr
Za 03-03	18.30 Woord- en Communieviering voorganger: werkgroep	18.30 Woord- en Communieviering mmv. Caeciliakoar voorganger: werkgroep
Zo 04-03		16.00 Eucharistieviering Poolse geloofsgemeenschap O.L.V. van Czestochowa Voorganger: C. Margas, pr
Za 10-03		18.30 Eucharistieviering Voorstellen communicantjes m.m.v. Caeciliakoar voorganger: M. Oortman, pr en H. vd Bemt, pw
Zo 11-03	11.00 Woord- en Communieviering voorganger: werkgroep	16.00 Eucharistieviering Poolse geloofsgemeenschap O.L.V. van Czestochowa Voorganger: C. Margas, pr
Za 17-03	18.30 Woord- en Communieviering voorganger: R. Doornbusch, pw	18.30 Word- en Communieviering m.m.v. Caeciliakoar voorganger: werkgroep
Zo 18-03		16.00 Eucharistieviering Poolse geloofsgemeenschap O.L.V. van Czestochowa Voorganger: C. Margas, pr



Parochie
De Goede Herder
Hengelo



Raphaël-Exodus



St. Lambertus



Thabor



<p>18.30 Eucharistieviering m.m.v. Drienerkoor Voorgangers: M. Oortman, pr + J. Nibbelke, pr 50 jarig bestaan van het Drienerkoor</p>		
	<p>11.00 Eucharistieviering m.m.v. Cantorij en Schola Cantorum Voorganger: Z. Nowara, pr Met kinderwoorddienst en crèche 18:00 Mariavespers Voorgangers: Pastoraal Team</p>	<p>11.00 Woord- en Communieviering m.m.v. Cantoresgroep en Edith Steinkoor Voorganger: werkgroep Stromend Water</p>
<p>18.30 Eucharistieviering m.m.v. Chaldees koor en onze koren Voorgangers: M. Oortman, pr + Firas, pr Gezamenlijke viering met de Thomasparochie</p>		
	<p>09.30 Latijnse Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum Voorganger: M. Oortman, pr 11:00 Eucharistieviering m.m.v. Sint Lambertuskoor. Voorganger: M. Oortman, pr Met kinderwoorddienst en crèche. Na de mis is er koffie en thee voor iedereen.</p>	<p>11.00 Gebedsviering in de kapel met samenzang Voorganger: werkgroep</p>
<p>18.30 Woord - en Communieviering in het teken van Vastenactie voorganger: J. Nibbelke, pr</p>		
	<p>11.00 Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Z. Nowara, pr Met kinderwoorddienst en crèche</p>	<p>10.30 Oecumenische viering mmv. Projectkoor voorganger: J. ter Horst en H. Koetsveld, ds</p>
<p>18.30 Woord- en Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor Voorganger: werkgroep</p>		
	<p>09.30 Latijnse Hoogmis m.m.v. Schola Cantorum Voorganger: Z. Nowara, pr 11:00 Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: Z. Nowara, pr Met kinderwoorddienst en crèche</p>	
<p>18.30 Woord- en Communieviering m.m.v. dames- en herenkoor Voorganger: werkgroep</p>		
	<p>11.00 Eucharistieviering m.m.v. Cantorij en Schola Cantorum Voorganger: M. Oortman, pr Met kinderwoorddienst en crèche</p>	<p>11.00 Woord- en Communieviering Voorganger: werkgroep</p>



Drienerkoor bestaat 50 jaar

In 1968 stond het volgende bericht in het Parochieblad van de St. Raphaëlkerk:

"Oprichting meisjeskoor 08.02.1968

Meisjes van de zesde klassen van de lagere school gaan een meisjeskoor vormen om in de toekomst tijdens de H. Missen te zingen.

Op 9 febr. worden de stemmen getest.

Mocht er een bij zijn die een slecht muzikaal gehoor heeft, dan wordt dit meegedeeld. Voor zulk een meisje zal het zingen toch geen genoegen worden".

De beginjaren.

Het koor is in 1968 opgericht door Pastoor Adriaan de Mey, de bouwpastoor van de St. Raphaëlkerk. Meisjes vanaf een jaar of 11 konden zich aanmelden. Zij moesten een stemtest doen en hoorden of ze werden aangenomen. Zo ontstond het **'Drienermeisjes koor'**. In de beginjaren telde het koor rond de 30 meisjes. Vrijdag was onze repetitieavond met elke week een dubbeltje contributie.

We zongen iedere week tijdens de Eucharistievieringen en met de feestdagen mochten we onze koorleding, wit bloesje met rood strikje of gestippelde stropdas, kort blauw rokje en witte kniekousen, dragen. Iets waar we hele mooie herinneringen aan bewaren zijn de reises naar o.a. Brugge, Bonn, de Harz, Munster, Lubeck, waar we dan als gastkoor in een kerk mochten zingen.

De muziekkeuze en de muzikale leiding

Het meisjeskoor zong eenstemmige en meerstemmige Nederlandse liederen. Duitstalige muziek o.a. de mis van Schubert, maar ook klassieke Latijnse motetten vanaf de 14e eeuw stonden op het repertoire. Omdat we deze muziek leerden waarderen, mooi gingen vinden, hebben we nooit behoefte gehad om met het koor ook andere muziek te zingen.

Vanaf het begin was Bernard Lenferink, als onze vaste organist, ook bij het koor betrokken. En toen in januari 1991 Pastoor de Mey om



gezondheidsredenen moest stoppen als dirigent, heeft Bernard Lenferink ons koor ook nog een aantal maanden gedirigeerd.

In april 1991 werd Theo Bruens onze dirigent. Toen Bernard Lenferink moest stoppen, werd Theo Bruens tevens onze organist. Onze beide dirigenten waren toevallig erg muzikale pastores. We hebben door hen veel geleerd over muziek.

Drienermeisjes koor wordt Drienerkoor

In de loop der jaren stopten verschillende koorleden vanwege studie, verhuizingen e.d. In 1978 is het koor daarom uitgebreid met een aantal mannen. Vanaf toen heette het koor het **Drienerkoor**. Het was toen mogelijk om vierstemmig gemengd te zingen, waardoor ook het repertoire flink kon worden uitgebreid.

Gezangen die we nu zingen zijn meerstemmige Nederlandse, Duitse en Latijnse gezangen, kortom muziek uit de hele muzikliteratuur. En natuurlijk ook de Christmas Carols, die we afgelopen advent voor de 24e keer hebben gezongen.

Samen zingen, samen opgroeien, samen leven

Van de huidige 10 koorleden zijn er zes als meisje bij het meisjeskoor begonnen, waarvan twee al in 1968. Maar bijna alle koorleden hebben ook o.l.v. Pastoor de Mey gezongen. Hierdoor ontstonden er vriendschappen voor het leven. Samen maak je ook veel mee.

Dieptepunten waren ziekte en het overlijden van een aantal koorleden. De hoogtepunten zijn het zingen van de Christmas Carols, het uitbrengen van 2 cd's, de jubilea en de jaarlijkse themakoorsfeesten.



Het jubileum gaat gevierd worden

We zijn er erg trots op dat we een halve eeuw met elkaar zingen en willen dit vieren op 17 februari in onze jubileumviering in de Raphaël Exodus. Meer informatie hierover vindt u op de kerkpagina.

Han Coonen, Henriëtte O.G. Beverborg

40-dagentijd voor de kinderen

Kinderen geven aan Kinderen

Tijdens de komende 40-dagentijd werken we aan het Vastenproject. KINDEREN GEVEN AAN KINDEREN. We luisteren naar mooie bijbelverhalen en organiseren een schoenendoosactie voor kinderen die het minder goed hebben. Net als vorig jaar hebben we contact gezocht met Stichting De Kleine Kracht, een christelijke organisatie die (kinder-)projecten ondersteunt in het armste deel van Roemenie. In nauw overleg met contactpersonen ter plekke zijn de schoenendozen dit jaar bestemd voor een grote groep weeskinderen in het zigeunerdorpje Bant. Er is vooral behoefte aan schoolspulletjes en knutselmateriaal. Ook wat klein speelgoed zoals een knuffeltje, een autootje en wat lekkers zijn welkom. In de kerk liggen flyers met meer informatie.

Daarnaast maken we tijdens de kinderwoorddiensten kleine cadeautjes voor deze kinderen.

We hopen dat veel kinderen meedoen met deze actie, zodat we heel veel andere kinderen blij kunnen maken met een doos vol verrassingen.

**Elke zondag 11.00 uur
Lambertusbasiliek.
Van harte welkom!!!**

Liedeke ten Vregelaar

Op de plaat hiernaast kun je bijhouden hoelang het nog duurt voordat het Pasen is.

**Kleur elke dag
een vakje in.**



Vastenproject

Kinderwoorddienst LAMBERTUSBASILIEK

Kinderen geven aan Kinderen

Vul een schoenendoos voor een kind dat het minder goed heeft.

Doe een gebedje voor dat kindje.

DOE JE MEE?

Wij steunen hiermee een project voor weeskinderen in het zigeunerdorpje Bant, gelegen in Roemeens-Moldavië van Stichting De Kleine Kracht.

Er is vooral behoefte aan schoolspullen en eenvoudig speelgoed.



- Vul een schoenendoos met leuke schoolspullen: bijv. pennen, stiften, teken- en knutselmateriaal. Ook een knuffel, autootje en wat lekkers is welkom.
- Verster de doos zodat het een mooi pakje wordt.
- Lever de doos in tussen 18 februari en 1 april bij: het parochiehuis van de Lambertusbasiliek of op zondag na de viering in de kerk.





De Baltische kruisheuvels

De kruisheuvels behoren tot de beroemdste monumenten in de Baltische Staten: symbolen van kracht, vertrouwen en diep geloof door het Baltische volk. Ook tijdens de vele bezettingen door o.a. Duitsers en Russen bleef men doorgaan met het organiseren van bedevaarten naar deze voor de Baltische bevolking zo bijzondere plaatsen. Zodra de kruisen door de bezetter waren verwijderd, stonden er binnen enkele dagen weer honderden nieuwe kruisen, rozenkransen en crucifixen. Een daad van vreedzaam verzet.

Op 7 september 1993 bracht paus Johannes II een bezoek aan een kruisheuvel in Litouwen en noemde deze plaats een plek voor hoop, vrede, liefde en opoffering. In Litouwen bevinden zich zeer grote heuvels met 30 tot 40 duizend kruisen, beelden en andere uitingen van diep geloof.

De bovenstaande foto's zijn gemaakt van een kleinere heuvel in Kegums (Letland) op ongeveer 50 km van Riga. Op de heuvel mag iedereen een kruis, beeld of rozenkrans plaatsen. Er is geen toezicht. De heuvel in Kegums is jong. Het eerste grote kruis werd in 1997 gewijd. Tijdens de jaarlijkse zonnewende komen grote groepen pelgrims over vele kilometers naar deze heuvel om door middel van het plaatsen van kruisen, rozenkransen en beelden hun verdriet, dankbaarheid en verkregen barmhartigheid aan God te tonen. Meer informatie: www.kruisheuvel.nl

Eduard Meester

Foto's: Eduard Meester