



H.H. Jacobus en Johannesparochie



Parochie
De Goede Herder
Hengelo

Pastorale Nieuwsbrief

37e uitgave januari 2023

Beste parochianen,

Wij hopen dat u kunt terugkijken op gezegende en gezellige Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Van harte wensen het pastoraal team en de parochiebesturen u toe dat 2023 een jaar mag worden met veel geluk, gezondheid en inspiratie!

Voor het eerst sinds twee jaar konden we weer Kerstmis vieren zonder de beperkingen van corona! Veel mensen zeiden na afloop van een Kerstviering dat ze blij waren dat het weer kon en dat het goed was om zo samen de geboorte van Jezus te vieren en elkaar een Zalig Kerstfeest te wensen. Vrijwilligers, koren en voorgangers hebben veel werk gestoken in de voorbereiding en de versiering van de kerken. Het zorgde voor sfeervolle vieringen met mooie kerstliederen. Gelukkig kwamen velen naar de vieringen.

In kleinere en meer ingetogen vieringen werd Oud en Nieuw gevierd. Ook dit waren mooie vieringen, waarin werd teruggekeken naar het afgelopen jaar en vooruit werd gekeken naar 2023.

Op 31 december overleed emeritus-Paus Benedictus XVI op de leeftijd van 95 jaar. Zijn uitvaart was uniek, omdat deze sobere plechtigheid geleid werd door de huidige Paus Franciscus die bad dat hij bij God mocht zijn en Zijn eeuwige roepstem mocht horen. Ontroerend was het persoonlijke afscheid dat Paus Franciscus nam van zijn voorganger Benedictus.





Pope Emeritus Benedict XVI

1927 - 2022

In de eerste nieuwsbrief van 2023 weer een verscheidenheid aan berichten: een in memoriam voor pastoor Jan Leisink en berichten over activiteiten die georganiseerd worden.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Pastoraal werker Annet Zoet

Tijdstippen vieringen gewijzigd



Op 1 januari 2023 zijn er wat wijzigingen voor wat betreft de vieringen.

- De Eucharistieviering in de St. Stephanus in Borne is op zaterdagavond om 19.00 uur.
- De Eucharistieviering in de H. Blasius in Delden is op zondagochtend om 9.30 uur.
- De zaterdagavondvieringen in de O.L. Vrouwekerk in Hengelo is om 18.30 uur.
- De zaterdagavondvieringen in de Franciscuskerk in Hengelo is om 18.30 uur. De zondagochtendvieringen blijven om 11.00 uur.
- De Thaborkerk in Hengelo heeft nu, buiten hoogfeestdagen om, de weekendviering op zondagochtend om 11.00 uur.

Jan Leisink, oud-pastor van Goor, overleden

Op 30 december 2022 is te Lochem in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer Johannes Wilhelmus Hubertus Leisink.

Hij werd geboren te Drempt op 1 december 1937. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1964 was hij achtereenvolgens kapelaan te Weerselo, Loenen en Enschede (H. Michaël) en vervolgens vanaf 1974

pastor en deservitor van laatstgenoemde parochie. Met ingang van 29 januari 1978 werd hij benoemd als deservitor van de parochie H. Maria Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Didam en per 15 september 1978 tevens als deservitor van de H. Martinusparochie te Didam. Op 16 augustus 1987 werd hij benoemd als pastoor van de H.H. Petrus en Paulusparochie te Goor en daar bleef hij tot zijn emeritaat op 1 oktober 2002.



Jan Leisink was een sociaal bewogen mens, afkomstig uit een boerengezin in de Achterhoek, waar hij in de oorlogsjaren veel leed zag van mensen die om hulp kwamen vragen. Hij was een priester met oog voor de noden van mensen, maar hij was ook een man van stil gebed en meditatie. Regelmatig ging hij naar de abdij Slangenburg om met de monniken de getijden te bidden.

Na een druk leven als kapelaan en pastoor in diverse parochies wilde hij graag dichtbij zijn laatste 'post' – Goor – wonen. Dus werd het Lochem, net in een andere parochie, waar hij lang bleef assisteren. Hoewel hij al een aantal jaren niet meer voorging, was Jan nog actief in een gespreksgroep en las hij veel op spiritueel en theologisch gebied. De encycliek Laudato si' lag hem na aan het hart.

De dood van zijn oudste broer in het afgelopen jaar liet hem bepaald niet onberoerd. De laatste maanden merkte hij zelf dat hij achteruitging. De dood kwam toch nog betrekkelijk onverwacht.

Wij zijn dankbaar voor zijn lange en vruchtbare leven in dienstbaarheid aan Christus en zijn Kerk. Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren. Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

Nieuwe website Parochie De Goede Herder

Sinds december heeft Parochie De Goede Herder een nieuwe [website](#) online gezet.

Deze website is qua digitale opzet en bouw bestand tegen de toekomst en de vier geloofsgemeenschappen hebben allen hun eigen nieuwspagina.

Nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje.

WELKOM

Hartelijk welkom op de site van Parochie De Goede Herder in Hengelo. In deze parochie werken vier geloofsgemeenschappen samen:

H. Franciscus, O.L. Vrouw, St. Lambertus en Thabor

Samen hebben we een missie die we allemaal op onze eigen wijze vorm willen geven:

We willen als parochianen samen geloven en leven.

Vanuit de nabijheid en liefde van God, vrijuit en zonder schroom het geloof delen dat in ons leeft en voluit meedoen in de gemeenschap.

U bent welkom om mee te doen!



Bijeenkomsten over de inhoud van ons geloof

Wat geloven wij en wat betekent het voor mijn persoonlijke leven?

Met enige regelmaat hoor ik van mensen in de geloofsgemeenschappen: “Eigenlijk weet ik helemaal niet zoveel over mijn eigen geloof, ik zou zo graag wat meer willen weten.” Dat zou ik graag met u willen onderzoeken en uw vragen proberen te beantwoorden.



In het kalenderjaar 2023 worden er door ondergetekende 11 avonden verzorgd die gaan over de inhoud van ons geloof en wat het kan betekenen voor ons leven van elke dag.

Om een algemene duiding te geven voor deze avonden: ik zou het avonden van *geloofsverdieping* willen typeren en noemen. Deze avonden kenmerken zich door de volgende grote inhoudelijke lijnen die zullen worden besproken: de geloofsbelijdenis, de sacramenten, het gebed en hoe te handelen als christen (de moraal).

Het is voor mij als priester een bijzondere mooie investering. Ik vind het prachtig om als herder te kunnen spreken over het geloof, over de schoonheid ervan. Over de betekenis. Over het verstaan van ons geloof en het ook daadwerkelijk gestalte te geven in ons dagelijks leven.

Waar vinden de avonden plaats?

Parochiehuis St. Lambertus, Wemenstraat 2 te Hengelo.

Tijdstip

31 januari; 7 februari; 7 maart; 4 april; 16 mei; 13 juni; 22 augustus; 5 september; 3 oktober; 14 november; 12 december 2023.

Bent u geïnteresseerd?

Dan adviseer ik u om het geheel van bijeenkomsten mee te maken, maar voel u niet verplicht. U kunt ook per datum aansluiten, aanmelden is niet noodzakelijk. Bij vragen van inhoudelijke aard, schrijf mij een mail: j.jansen@rktwentezuid.nl.

Ik hoop velen te mogen ontmoeten! En laat deze avonden ons persoonlijk en gemeenschappelijk geloof verdiepen en ons onderlinge band doen versterken.

Met hartelijke groet,
Pastoor Jurgen Jansen

Kerst voor de Oekraïners



Op 7 en 8 januari is het Kerstmis voor de Oekraïners. Op zondag 8 januari is er om 11.00 uur een speciale viering in de Franciscuskerk, Berfloplein 18 in Hengelo.

Priester Dr. Myhailo Lesiy van de Katholieke Universiteit uit Lviv gaat samen met diaken Dmytro Luchkanin voor. Het Twents Byzantijns Ensemble verzorgt de zang.

Nadien is er een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk met koffie/thee en wat lekkers. Voor de kinderen is er chocolademelk en voor de kleintjes is er een speelruimte.

Wij hopen u allen op 8 januari te ontmoeten.

Kerkbalans 2023

Beste mensen,

Ook in 2023 wordt in onze drie samenwerkende parochies de Actie Kerkbalans weer gehouden. Het motto van dit jaar is "Voor de kerk van morgen".

Jongeren en geloofsverdieping

Als pastoraal team hebben we dit motto ter hand genomen om met de mensen van de kerk van morgen te spreken. En we hebben ze gevonden. Een achttal jongeren uit de drie samenwerkende parochies. Voor elk van hen heeft geloof en kerk een plek in hun leven. We spreken met hen over gezins- en jongerenpastoraat. Zij geloven dat de kerk van morgen plek heeft in onze regio en houvast kan geven in ons dagelijks leven. Zij laten binnenkort van zich horen!



Ook geven we als pastoraal team mogelijkheden om parochianen bij elkaar te laten komen om na te denken en te spreken over ons geloof. Wat kan het mij aanreiken, welke houvast geeft het mij? Het zijn momenten van geloofsverdieping en voor mensen persoonlijk of gemeenschappelijk geloofsgesprekken.

Gebruikelijke onkosten en gasprijzen

Uw kerkbijdrage is bestemd voor uw geloofsgemeenschap. De onkosten van gebouw, pastoraat, pastorale team, tegemoetkomingen van onze uitvaartvrijwilligers, vrijwilligersavonden, reiskosten, dirigenten en organisten, bestuurlijke en pastoraal secretariaat worden hiervan betaald.

Daarbij komen de gasprijzen. Het is niet in te schatten welke impact deze zullen hebben. De kerken krijgen geen ondersteuning vanuit het rijk en moeten zich voorbereiden op het aanspreken van eigen financiële middelen. Want één ding is helder; het gaat ons geld kosten. We hebben best wat 'vet op de botten' maar teren ook al enkele jaren in om het eigen vermogen.

Daarom mijn persoonlijke oproep, ook mede namens de parochiebesturen. Wilt u bijdragen? Ondersteunt u uw geloofsgemeenschap voor het komend jaar? Juist voor de kerk van morgen!

Hartelijk dank!
Pastoor Jurgen Jansen

Driekoningen



Wie wel eens in Duitsland of Oostenrijk is geweest, heeft daar vast boven een deurpost de met krijt geschreven letters +C+M+B plus een sterretje en het jaartal

gezien. Dit is de zogeheten huiszegen die met Driekoningen wordt uitgedeeld.

De letters CMB staan voor 'Christus Mansionem Benedicat', wat 'Christus zegen dit huis' betekent. Maar de letters staan natuurlijk ook voor Caspar, Melchior en Balthazar, zoals de Driekoningen volgens de traditie heten. De drie kruisjes voor de letters verwijzen naar de Drie-eenheid. Het sterretje verwijst naar de ster die de koningen volgden.

In Duitstalige landen is het 'Sternsingen' al jaren een grote traditie. Kinderen gaan verkleed als koningen langs de deuren om liedjes te zingen en te collecteren voor een goed doel. Overal waar ze geweest zijn, schrijven ze de huiszegen boven de deur.

Samen vieren via youtube en de kerkomroep

Er is iedere zondag een Eucharistieviering om 9.30 uur vanuit de St. Stephanuskerk in Borne. Deze zondagse vieringen worden gestreamd op YouTube. Als u [deze link](#) aanklikt, komt u op het kanaal en kunnen we samen vieren.

Op zondag is er ook een mogelijkheid om op 11.00 uur mee te vieren vanuit de Lambertusbasiliek te Hengelo. Als u [deze link](#) aanklikt, bent u thuis verbonden met de eucharistieviering.

Wij stellen het op zeer prijs dat u ook mee gaat doen met de offergave tijdens de Eucharistieviering. Uw gaven, de collecte, kunt u overmaken op rekeningnummer: NL94RABO0110927044 t.n.v. de Heilige Geest Parochie.



RKTwenteZuid



RKTwenteZuid



RKTwenteZuid

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u contact@pastoraalteam.nl toe aan uw adresboek.

