



Vieringen

Vrijdag 7 april 15.00 uur
kruisweg m.m.v. de Cantores

Zaterdag 8 april 19.00 uur
Stromend Water gebedsdienst

Zondag 9 april Hoogfeest van Pasen
11.00 uur woord- en communieviering
Voorganger pastor A. Zoet
m.m.v. het Edith Steinkoor en de Cantores

Donderdag 13 april
10.00 uur woord- en communieviering

Zondag 16 april Beloken Pasen
11.00 uur
Stromend Waterviering met aandacht voor het jubileum van het Edith Steinkoor
Het thema van de viering is: kennismaken met Edith Stein.

Donderdag 20 maart
10.00 uur woord- en communieviering

Zondag 23 maart
11.00 uur woord- en communiedienst
voorganger is pastor A. Zoet



Een traditie bloeit op

Afgelopen zondag was de belangstelling voor de Palmpasen-optocht weer als vanouds. Na twee jaar afwezigheid wegens corona werd de traditionele passietoetochter vorig jaar weer hervat, maar het publiek was toch nog huiverig. Corona was toen immers nog niet voorbij. Tientallen kinderen met ouders en grootouders liepen deze keer mee achter de gigantische palmpaasstok met voorop de showband Viebèrgo uit Enschede. De muzikale stoet vertrok op deze zonnige zondag om twaalf uur vanaf de Thaborkerk in de Hasseler Es. Na een wandeling door de wijk werd de grote vrolijke palmpaasstok, volgehangen met lekkers en versierd met door echte bakker Wouda geschonken enorme broodhanen, aangeboden aan de bewoners van woonzorgcomplex 't Voskamp. De bewoners in de ontmoetingsruimte werden compleet verrast toen de grote stok werd binnengedragen, gevolgd door de kinderen met hun vrolijke palmpaasstokken. De meeste kinderen hadden hun stok de vorige dag versierd tijdens de workshop in de Thaborkerk. "Wat fijn dat dit allemaal weer kan" riep een enthousiaste ouder na terugkeer bij de kerk.

Alle foto's van de optocht zijn online te vinden op www.artjen.nl

Viering op Stille Zaterdag

Stille zaterdag / paaszaterdag is de naam voor de zaterdag voor Pasen. De gehele dag ziet de kerk er kaal uit: geen bloemen, geen kaarsen, geen doek op het altaar ... Op die dag wordt in de Kerk getreurd om de dood van Jezus net zoals zijn leerlingen toen deden.

We willen in de Thabor op zaterdagavond 8 april, om 19.00 uur graag aandacht aan besteden, stil staan bij wat er toen gebeurde en nog steeds ons leven bepaalt.





Edith Stein 1891-1942
foto: Wikipedia

Stromend Waterviering - Edith Steinkoor

Het is 40 jaar geleden dat het Edith Steinkoor werd opgericht. Daar willen we natuurlijk aandacht aan besteden.

We zetten onze reeks "belangrijke Vrouwen" voort door ons te verdiepen in het leven van Edith Stein, of zoals haar kloosternaam was: Teresa Benedicta van het Kruis.

Thaborgeloofsgemeenschap

Gerrit Peuscherstraat 1
7558 BA Hengelo

Kapel open: maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Secretariaat open op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Telefoon: 074 - 277 07 71

Email: thabor.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

website: <https://thaborkerk.nl>

Deze e-mail is verstuurd aan secretariaat@degoedeherderhengelo.nl. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u secretariaat@thaborkerk.nl toe aan uw adresboek.

