

Editie 01 | Jaargang 15 | Januari 2024

samenloop

Parochiemagazine van Parochie De Goede Herder Hengelo



50 jaar
Actie
Kerkbalans

Het oog
en de
naald

01

Thema-artikel:
Steeds weer
zoeken mijn
ogen naar U

Uitgelicht:
Kerken op
zondagmorgen

En verder:
God en de mammon
In memoriam pastor Theo Bruens
Nieuw licht in de Franciscuskerk

'Wij staan altijd voor u klaar.'

Rene, Martine en Inge van In Pace DELA



Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Bij In Pace DELA kunt u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Hengelo en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek? Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar dela.nl/hengelo of bel 074 204 50 30.

In Pace
DELA

hw Hans Wachtmeester
Uitvaartverzorging
Afscheidshuis Hengelo



Een afscheid dat bij u past



074 30 30 290
www.hanswachtmeester.nl



LEFERINK & WENNINK
UITVAARTZORG



Een afscheid naar wens

074 - 250 53 79 www.leferink-wennink.nl



Doneren met QR-code

Even geen contanten op zak om collectegeld, misstipendia of kaarsengeld te betalen? Geen probleem, scan de onderstaande QR-code met de camera van je smartphone en regel het snel via online bankieren. Het gedoneerde bedrag komt dan via het rekeningnummer van parochie De Goede Herder ten goede aan je eigen geloofsgemeenschap.

Je kunt de QR-code scannen via de Samenloop, de website van De Goede Herder en achter in de kerk.



Vertrouwd dichtbij.

vrededhof
UITVAARTVERZORGING

tel: 088 1198 200

www.vrededhof.nl

WILT U HIER ADVERTEREN en dit blad ondersteunen?

Samenloop advertentieformaten:

- 1/1 pagina : 194 x 271 mm
- 1/4 pagina : 95 x 137 mm
- 1/8 pagina : 95 x 68 mm
- 1/16 pagina : 95 x 34 mm

CONTACT: samenloop@degoedeherderhengelo.nl

Over de dag van morgen

Wat u niet ziet of hoort, doet zich toch echt voor: elk parochiebestuur voelt zich in deze periode van het jaar ongemakkelijk. Want de Actie Kerkbalans komt eraan, waarin bestuursleden moeten attenderen op het belang van uw kerkbijdrage. En al weten ze dat het moet, vragen om geld voelt ongemakkelijk. Zeker in de kerk, waar we immers horen dat een kameel gemakkelijker door het oog van de naald gaat dan een rijke door de hemelpoort. En dat je niet God én de mammon kunt dienen. Jezus houdt ons daarnaast voor om ons geen zorgen te maken over de dag van morgen 'want de dag van morgen zorgt voor zichzelf.'

Dan maakt het motto van de Actie Kerkbalans het nog ingewikkelder: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen.' De dag van morgen zorgt toch voor zichzelf? Doe dan wat je zelf belijdt.

Helaas, zo werkt het niet. De Geest waait waarheen Hij wil, maar Hij vraagt ons wel

om onze hulp. En meer nog om ons gevoel van verantwoordelijkheid. Want al voelt het wel eens anders: die kerk, dat zijn wij allemaal. Ons geloof leert ons dat we moeten omzien naar elkaar en daar mee naar de hele wereld. Want dat is de diepere betekenis, en meer nog de diepere opdracht, van het begrip katholiek. En dat laat uw geloofsgemeenschap elke dag zien. Ze brengt dag in, dag uit vele vrijwilligers op de been die geïnspireerd door Jezus het geloof in praktijk brengen en verder dragen. Uit ware



naasteliefde. Uw kerkbijdrage is nodig om het belangrijke werk van de kerk te kunnen voortzetten. Steeds met het oog op Jezus en in Zijn naam. Kerk zijn we samen, met elkaar en voor elkaar, niemand uitgezonderd.

Of u meedoet aan de Actie Kerkbalans is natuurlijk helemaal aan u. Niemand kan u dwingen, niemand zal er u op aanspreken als u niet bijdraagt. Juist die vrijwilligheid tekent de grote waarde ervan. 'Ik hoef het niet, maar ik doe het wel.'

Het is een keuze. En zo wordt kiezen tot delen, en delen tot kiezen. Doet u mee? Van harte aanbevolen.

Hans Morssinkhof

Foto voorpagina: het 'Oog van de naald' in de stadsmuur van Jeruzalem.
Zie pagina 13.

Colofon

Centraal secretariaat parochie De Goede Herder

Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo

T 074-2592332

E secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

W www.degoedeherderhengelo.nl

ANBI-nummer: RSIN 821 507 114

Bereikbaar: ma. - vr. 09.30 - 12.00 uur

Dopen en Huwelijk: Aanmelden bij secretariaat
pastorale team: pastoraalsecretariaat@rktwentezuid.nl
of 074 - 349 22 12

Vertrouwenspersoon: mw. Magrit de Graaf

E vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl

T 06 51 74 13 00

Redactie: Astrid Koning ter Heege (H. Geest),

Marianne Koebrugge (H. Geest)

Han Coonen (H. Franciscus)

Ben Oude Egberink (O.L.Vrouw)

Bernard Korbeld (H. Franciscus)

Eddy Oude Wesselink (Thabor)

Lory Wagenaar (algemeen)

Eindredactie: Jan Schage (Bestuur)

Hans Morssinkhof

Fotografie: Eduard Meester

Opmaak: Sonja Lozeman | VanSonja.nl

Drukwerk: Zalsman Zwolle

Verschijningsdata:

Nummer 2: 13 februari

Nummer 3: 12 maart

Nummer 4: 23 april

Uiterlijke kopijdata:

Nummer 2: 28 januari

Nummer 3: 25 februari

Nummer 4: 7 april

Algemene kopij naar:

samenloop@degoedeherderhengelo.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever worden overgenomen. De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Inhoudsopgave

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U	4
God en de mammon	6
Wie zoek je?	7
<i>Pastoor Jurgen Jansen</i>	
In en rond De Goede Herder	8
Uit de geloofsgemeenschappen	10
Uit het pastoraal team	12
Het oog van de naald	13
Mededelingen, agenda en acties	14
Vieringenoverzicht	16
Kerken op zondagmorgen	18
Nieuw licht in de Franciscuskerk	20

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U

Het is misschien een beetje vreemd maar ik heb een aantal zinnnetjes die om de een of andere reden mijn hele leven lang als het ware met me meereizen. 'We doen het samen' is er zo een – het waren de woorden van de pater die lang geleden de uitvaart van mijn vader deed. Ik zag er erg tegenop maar die vier eenvoudige woorden gaven me de kracht die ik zo nodig had.

Een ander zinnnetje dat me altijd bijgebleven is, was van een vrouw van ver in de negentig: 'Gelukkig zijn is hard werken, hoor.' Haar uitspraak raakte me omdat ik het zo opmerkelijk vond dat zelfs zij - wijs, vriendelijk en zacht als ze was - hard moest werken om gelukkig te zijn.

Dubbel gevoel

In het lied 'Houd mij in leven' van Huub Oosterhuis (psalm 25b) dat in mijn kinderjaren nog vaak gezongen werd, staat ook zo'n zinnnetje: 'Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.' Waarom het me als kind al beroerde, weet ik niet. Toch heb ik bij dit zinnnetje wel altijd een dubbel gevoel gehad. Hoezo moet ik steeds weer zoeken? Gaat geloven dan niet vanzelf? Geloven is toch een genade of een inspiratie? Daar wacht ik graag en gretig op.

Natuurlijk weet ik, door scha en schande ietsjes wijzer geworden, dat aan alle goede dingen in het leven een inspanning voorafgaat, of het nou familie of je vrienden betreft, je relatie, je studie, werk, sport, de lijn of nog weer iets anders. Niettemin verwacht ik bij geloven onwillekeurig dat het spontaan lukt. En steeds weer ben ik teleurgesteld wanneer ik mij bij wijze van spreken losgezongen van God voel.

Strijd en vertrouwen

Een paar maanden geleden, echter, las ik op de achterkant van het misboekje het onderstaande, in dit verband intens bemoedigende, gedicht van Broeder Roger Schütz (1915 - 2005, oprichter van de Taizé-gemeenschap):

Misschien gaat het
bij geloven veel meer
om de bereidheid om
te willen vinden

'U was altijd bij mij en ik wist het niet'

Jesus Christus, liefde van alle liefde,

u was altijd bij mij,

en ik wist het niet.

u was aanwezig en ik vergat u.

u was in het diepst van mijn hart,

en ik zocht u op andere plaatsen.

Zelfs als ik heel ver van u was,

heeft u op me gewacht.

De dag komt, waarop ik tot u kan zeggen:

Verrezen Heer, u bent mijn leven.

Christus behoort ik toe,

uit Christus ben ik.

Het gedicht verwoordt enerzijds precies mijn struggle om mijn geloof levendig te houden en anderzijds mijn rotsvaste vertrouwen dat ik eens bij God zal wonen.

Mooie dimensie

Maar het gedicht tilt dit contrast wel naar een andere, heel mooie dimensie. Het lijkt te suggereren dat je beter niet kunt denken in termen van een struggle met een beoogd eindresultaat, en dat het bij geloven juist niet gaat om een verwoed zoeken naar en beogen te vinden. Misschien gaat het bij geloven veel meer om puur de bereidheid om te willen vinden, om het oprechte en intense verlangen naar God. En dan volstaat een 'Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.'

Lory Wagenaar-Feringa



God en de mammon

Lang, lang geleden, voordat minister Suurhoff in 1957 een oudedagsvoorziening voor ouderen invoerde, was het gebruikelijk dat kinderen bijdroegen aan het inkomen van hun gepensioneerde ouders. Zo kwam mijn oom Frits wekelijks de bijdrage voor mijn grootouders ophalen, een bedrag van 2 gulden en 50 cent, als ik het goed heb. Hij was een vertrouwde verschijning, elke week, en als hij met zijn fiets de hoek omzeilde, zeiden mijn ouders tegen elkaar: 'Daar komt Frits aan, leg de portemonnee maar vast klaar.'

Geef, geef, geef...

Actie Kerkebalans. Daar komen ze weer aan, denkt u op uw beurt, leg de portemonnee maar vast klaar. Altijd weer dat gezeur om geld via een bedelbrief die bij u op de mat is gevallen. Wij, katholieken, hebben daar iets tegen. We zijn nog de tijd van de volkskerk gewend, waar collectes alleen volstonden om de geldbuidel te spekken. Onze broeders uit de Reformatie waren al lang gewend aan het bijdragen aan hun kerk. Dat deden zij via de kerkbelasting. Ook nu deze is afgeschaft betalen ze per lidmaat aanzienlijk meer.

Teamspirit

Wat hebt u over voor onze Kerk in Hengelo? Op de eerste plaats geldt nog steeds het oude adagium: 'Wie het altaar bedient, moet ook van het altaar kunnen leven.' Ons pastoraal team, onlangs nog uitgebreid met pastor James Keuben, is voor ons in de weer, bij nacht en ontij, vaak wanneer het u uitkomt. Eucharistievieringen met een hoog liturgisch gehalte, woord- en communiediensten, catechese, doopbediening, alphacursus en vergaderen, nog eens vergaderen, om de Kerk van Christus voldoende uit te rusten voor de toekomst. Laat uw hart spreken voor deze belangeloze inzet.

Facilitair

Dan zijn er ook nog de faciliteiten: de gebouwen, de verwarming en verlichting, de bloemen op het altaar, de koffie en nog veel meer. Parochie De Goede Herder telt twee monumentale kerkgebouwen waarvan het onderhoud danig in de papieren loopt. Ook de exploitatie van de Thabor en de Franciscus kost serieus geld.

Verkopen? Dan vergeten we de emotionele waarde die velen met een kerkgebouw hebben. Familieleden zijn er gedoopt, vader of moeder is ervan uitgedragen, u bent er zelf misschien getrouwd. Ook wie op afstand van de Kerk is gekomen, wil vaak van het kerkgebouw zelf, als een teken van hoop, als een vingerwijzing naar de hemel misschien, geen afstand doen.

Geborgenheid

De Kerk is van ons allemaal, en daarmee bedoel ik niet alleen het algemeen priesterschap der gelovigen, zoals bepaald in Vaticanum II, maar ook een plek om op adem te komen, je bezieling te hervinden, een vriendelijk woord te wisselen of jezelf eindelijk eens te kunnen uitspreken. Ook dat is de Kerk. In deze tijd van onzekerheid, van desintegratie, van polarisatie, hebben we haar eens te meer nodig. We kunnen meesmuilen over het 'Laten we elkaar gewoon even vasthouden', van Frans Timmermans op de avond van de verkiezingsuitslag, maar de zoektocht naar geborgenheid is niemand van ons vreemd. Waar kunnen we die geborgenheid beter vinden dan bij Christus en zijn Moeder, mits we er ons voor openstellen?

Bindmiddel?

Sociologen zien de Kerk graag als het bindmiddel van de samenleving. Ik ben dat maar ten dele met hen eens. Bloem kan een sausje binden, maar voor de lekkere smaak is de inspiratie van de kok nodig. Een Kerk zonder de Geest is een welzijnsorganisatie met een beperkt budget.

Wij, katholieken, willen meer zijn dan dat. Wij willen invulling geven aan het eerste en het tweede gebod. En in deze tijd is dat meer dan ooit nodig. Denkt u hier eens aan als uw vingers over het toetsenbord zweven om uw bijdrage over te maken.... En misschien zit er dan ook nog wel een kleine verhoging in.... Alvast bedankt!

Jan Schage
Penningmeester parochiebestuur De Goede Herder



Wie zoek je?

Naar aanleiding van het feest van Driekoningen

De volksmond zegt dat het vandaag het feest van Driekoningen is. Zo worden ze meestal uitgebeeld of afgeschilderd. Het evangelie noemt ze echter magiërs. Je kunt daarbij denken aan 'wijze mensen' die op vele gebieden zijn onderlegd. Bedreven in vele kunsten. Driekoningen is een feest waarop we onze fantasie kunnen botvieren en dat is dan ook in de loop van eeuwen veelvuldig gedaan.

De Bijbelse verhalen zijn op deze feestdag zijn prachtige lessen voor het leven van elke dag. Dus niet zo af en toe, maar dag in dag uit, vierentwintig uur per dag. Wat wil Matteüs ons leren én wat betekent dat voor ons dagelijks leven? Nog anders gezegd: wat doen we ermee?

Getuigenis

Matteüs en met hem nog drie anderen hebben het geloof, dat Jezus in hen heeft gewekt, opgetekend in de vorm van een getuigenis. Zij zeggen ons: 'Jezus is de gezalfde van God. Hij is de Messias, de Christus. Evangelie van onze heer Jezus Messias.' En Marcus voegt daar nog aan toe: 'Zoon van God.'

Ik vat zijn boodschap kort samen: Jezus Messias is waarlijk beeld en gelijkenis van God, zoals in het scheppingsverhaal staat geschreven. Wie Hem ziet, ziet dus de Vader. Hij gelijkt of...Hij is sprekend God, die Hij zijn vader noemt. Hij is de zoon bij uitstek, de eerstgeborene van ons allen als kind en beeld van God.

Zie naar Jezus

Wil je weten hoe God zich de mens voorstelt, zie dan naar Jezus Christus. Wil je weten wat vrede tussen mensen, oprecht handelen en omgaan met God werkelijk betekent, zie dan naar Jezus Christus. Hij is het licht en de weg en de betrouwbaarheid van God. Wil je te midden van machtsstrijd, geweld en fanatisme de zin van jouw leven ontwaren, zie dan naar Jezus Christus. Hij is de ster van Juda, dat wil zeggen: hij is alles wat het volk van God moet zijn, in hart en nieren, volslagen betrouwbaar.

Teken van licht

Zo zijn we bijna ongemerkt aangekomen bij de tweede vraag: wat betekent het verhaal van de drie magiërs voor ons, voor mij? Drie mensen zijn op zoek naar de zin en de inhoud van het, en van hún leven. Ze komen uit het oosten, waar het licht het eerst opgaat. Ze zijn dus van goede wil, en wie van goede wil is zal een teken van licht ontvangen als het gaat om de zoektocht naar de oprechte menslievendheid.

Zij zoeken binnen de dagelijkse gebeurtenissen, waarin ze terecht komen. Ze gaan te rade bij Herodes, dat wil zeggen bij de overheid, de wetgever, de regelaar. Die raakt verontrust zodra blijkt dat jij de mens en zijn welzijn vóór alles stelt, dus vóór de aantrekkelijkheid van de economie, de vooruitgang van wetenschap en techniek.

Geef nooit op

Dus raak je eerst wellicht teleurgesteld en denkt: wat nu? Maar... je komt uit het oosten, je zoekt het licht. Zelf geef je het zoeken niet op. En daar gaat het om: geef het nooit op. Want terwijl je met de paar mensen die met je meetrokken opnieuw het duister ingaat, zal de ster weer opdoemen. Het verhaal vertelt niet op welk moment precies, of onder welke omstandigheden, maar wel dát het je zal overkomen. Die ster, dat licht, zal je onherroepelijk voeren naar je doel.

Je komt uit bij de absolute puurheid, de volkomen weerloosheid, de totale overgave. Je ontmoet drie mensen, die in liefde zijn verenigd. Liefde en behoedzaamheid, zorg en herderschap. Als je dát hebt gezien keer je natúúrlijk langs een andere weg terug. Je bent eindelijk thuisgekomen



Pastoor Jurgan Jansen

Aanbidding door de koningen. Gentile da Fabriano, 1423.

FRANCISCUSKERK

Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo - 074 291 30 09
SECRETARIAAT: do. van 9.30 - 11.30 uur
GASTVRIJ: ma. t/m vrij. van 9.30 - 11.30 uur
MAIL: franciscus.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
WEBSITE: via www.degoedeherderhengelo.nl
INTENTIES: NL79 ABNA 0590 2353 11
KERKBIJDRAGE: NL25ABNA 0592 1060 55,
NL18INGB 0001 6300 72, NL34INGB 0000 9944 34
en NL85 RABO 0327 5171 82
REDACTIE: R. Wekking, H. Coonen, B. Korbeld.
f www.facebook.com/H.Franciscuskerk
KOPJ VÓÓR 19 JANUARI NAAR:
redactiefranciscuskerk@gmail.com

Overleden |

- 9-12-2023 Theo Bruens, 82 jaar

Uitvaarttelefoon | Bij een overlijden kunt u bellen met onze uitvaarttelefoon: 06 57 11 92 53.

Familiekamer | De Familiekamer is een mooi ingerichte kleine private ruimte, waarin uw dierbare overledene opgebaard kan worden. Als familie krijgt u de sleutel, zodat u elk moment van de dag naar uw geliefde kunt gaan. De Familiekamer is bedoeld voor iedereen, of u nu wel of niet tot onze geloofsgemeenschap behoort.
Mogelijkheden:

- Het gebruik van de Familiekamer in combinatie met een avondwake of afscheidsviering in de kerk en een condoleance? Bel dan onze uitvaarttelefoon 06 57 11 92 53 (ook in het weekend).
- Geen uitvaartviering maar uitsluitend gebruik maken van de Familiekamer en condoleance? Geef dit dan aan bij uw eigen uitvaartondernemer.

Dinsdagmorgenvieringen | Elke dinsdagmorgen is er om 09.30 uur een viering. Op de tweede dinsdag van de maand is dat een eucharistieviering. Daarna drinken we samen koffie of thee.

Bezoek | Als u bezoek wilt ontvangen, geef dan uw naam, adres en telefoonnummer door aan ons secretariaat. U wordt teruggebeld door iemand van de bezogegroep.

De nieuwsbrief | Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, per mail of in de brievenbus, neem dan contact op met het secretariaat. Onze nieuwsbrief verschijnt elke drie weken.

Facebook | Ons adres op Facebook is vanaf nu: www.facebook.com/H.Franciscuskerk.

O.L. VROUWEKERK

Onze Lieve Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo - 074 291 26 28
PASTORIE OPEN: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur
MELDEN UITVAART: 074-250 56 77 of 06 51 09 79 67
WEBSITE: www.olvrouwekerk.nl
MAIL: olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
IBAN: NL62 RABO 0327 5474 72
KERKBIJDRAGEN: NL35 ABNA 0590 0345 37 |
NL60 INGB 0000 9697 16
f @onzelievevrouwekerk
KOPJ VÓÓR 26 JANUARI NAAR:
olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Overleden |

- 08-12-2923 Jan Schothuis, 86 jaar

*Mogen onze overledenen rusten in Gods Licht.
Mogen zij die met de lege plaats achterblijven
sterkte vinden bij hun verlies.*

Misintenties | 13-19 jan. geen; 20-26 jan. geen; 27 jan. - 2 febr. Frans Scheuten (trouwdag); 03-09 febr. Jan Kuipers; 10-16-febr. Geen.

Jaargedachtenissen | 13-19 jan. Ouders Kuipers-Geerdink; 20-26 jan. Cees Janmaat; ouders Eulderink-Arendsen; 27 jan. 02 febr. Maria Sprakel-Linnenbaum; 03-09 febr. Ouders Wensink-Boks; Maaïke Kuiper; 10-16 febr. Jan en Marinus ter Laak; ouders Scheuten-Csik; Rie Bölte.

Belangrijk om te weten | Kunnen we iets voor u doen? Bij een ernstige ziekte, een overlijden of bij ernstige problemen of zorgen? Of kent u iemand, die kort geleden is opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis? Laat het ons weten, via tel. 074 - 291 26 28 of e-mail olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl. We hopen dan iets voor u te kunnen betekenen.

Nieuwsbrief | Onze nieuwsbrief verschijnt elke 3 weken. Als u ons uw adres mailt, kunnen wij de OLV-nieuwsbrief ook aan u sturen. olv.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl.

ST. LAMBERTUSBASILIEK

Wemenstraat 2, 7551 EX Hengelo. - 074 243 55 14
SECRETARIAAT: ma. t/m vr. 10-12 en 14-16 u
WEBSITE: www.sintlambertushengelo.nl
MAIL: lambertus.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl
IBAN: NL09 RABO 0110 9710 94 en NL28 INGB 0000 9120 92 **RESTAURATIE:**
NL16RABO 0327509597
KERKBIJDRAGE: NL20INGB 0002465788 of
NL08ABNA 0230961975.
f @sintlambertusbasiliekhengelo
KOPJ VÓÓR 28 JANUARI NAAR:
lambertushengelo@hetnet.nl of tel.074-243 55 14

Overleden |

- 15-11-2023 Ria Holkenbrink, 90 jaar

Jaargedachtenissen | Vorige periode: 24 dec. 2023 Martin van Kerckhoven

Huidige periode t/m 13 febr. 2024: 21 jan. Jan Olde Olthof, 25 jan. 1e Jrgd. Chris Menting, 06 febr. Henk Jansen, 09 febr. Jean Kamphuis-van Maurik

Heer geef hun de eeuwige rust, dat zij mogen rusten in Vrede.

Orgelspel | Louis ten Vregelaar en Maarten Wilmink spelen na:
14 jan. W.A. Mozart Fuge c-moll KV 546 MW
21 jan. J.S. Bach Praeludium G-dur BWV 541 MW
28 jan. M. Durufé Prélude MW
4 feb. C. Franck Deuxième Choral MW
11 feb. G. Muschel Toccata LtV

THABORKERK

Gerrit Peuscherstraat 1, 7558 BA Hengelo
074 277 07 71

SECRETARIAAT: ma. en vr. van 10.00 - 12.00 u.

WEBSITE: www.thaborkerk.nl

KERK OPEN: elke werkdag van 10 tot 12.00 u.

E-MAIL: thabor.secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

REDACTIE: Eddy Oude Wesselink

IBAN: NL46ABNA 05904815 09

 @thaborhengelo

KOPIJ VÓÓR 28 JANUARI NAAR:

eddyoudewesselink@outlook.com

Secretariaat | Het secretariaat is alleen open op maandag- en vrijdagochtend van 10 tot 12 uur. Telefoon: 074-277 07 71.

Uitvaarttelefoon | Bij een overlijden belt u onze uitvaarttelefoon: 06 38 59 47 66.

Doordeweekse vieringen | Onze doordeweekse vieringen zijn op donderdagochtend om 10.00 uur.

Vragen? | Heeft u een vraag? Verwacht u iets van ons? Als u uw vraag of wens doorgeeft aan het secretariaat maken zij er werk van. Wilt u bijvoorbeeld graag dat er iemand langskomt voor een gesprek, dan kan dat.

Thuis meevieren | U kunt thuis luisteren naar de viering in onze kerk. Daarvoor logt u met uw computer in op Kerkomroep.nl. U tikt de woonplaats Hengelo in en u kiest de Thaborkerk uit. Lees verder op het scherm wat te doen.

Nieuwsbrief | In aanvulling op Samenloop worden de actuele berichten en eventuele wijzigingen in onze digitale nieuwsbrief aan u toegezonden. Dat is eens per week of twee weken. Hiervoor kunt u zich bij ons secretariaat aanmelden.

Actueel

- Onze doordeweekse vieringen zijn op donderdagochtend om 10.00 uur.
- De stilteviering met liederen uit Taizé is iedere laatste woensdagavond van de maand om 19.15 uur in de Ludgeruskapel van de Thaborkerk.



Foto: H. Blasius, Blasiuskerk Beckum.

Foto: Kerkfotografie.nl

Met de zegen van Blasius

Vele gelovigen halen in het eerste weekend van februari de Blasiuszegen. Daarin wordt de voorspraak van de Heilige Blasius ingeroepen ter bescherming tegen keelziekten. Hij leefde omstreeks het jaar 300 als bisschop van Sebaste (tegenwoordig Sivas, in Turkije) en stierf rond 316 de marteldood.

Blasius geldt als een van de 'Veertien Heilige Helpers', die kunnen worden aangeroepen ter voorkoming van diverse kwalen en ander leed. Op of rond zijn feestdag op 3 februari halen gelovigen zijn zegen.

De priester houdt twee kaarsen tegen de hals van de gelovige en spreekt de zegen uit: 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'

Een nieuwjaarswens

We willen u allen een heel voorspoedig nieuw jaar toewensen; een jaar vol fijne momenten, ervaringen en ontmoetingen.

We kunnen, mede dankzij vrijwilligers en donoren, terugkijken op een jaar waarin we samen mooie dingen hebben kunnen doen. Zoals het dagje uit naar de Waarbeek voor kinderen van vluchtelingen die in Hengelo worden opgevangen. Of het uitdelen van kerstpakketten, als gezamenlijke actie met de PKN, aan hen die dit wel heel goed konden gebruiken. Deze werden in grote dank ontvangen. En natuurlijk hebben we mensen die het dringend nodig waren van noodhulp kunnen voorzien.

Onze hartelijke dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. We hopen met uw steun dit nieuwe jaar zo door te kunnen gaan.

Gelukkig Nieuwjaar!

Parochiële Caritas Instelling (PCI) De Goede Herder

Wilt u ons ondersteunen? Dat kan met een gift of donatie op bankrekeningnummer **NL29 RABO 0110 9826 65** t.n.v. PCI De Goede Herder of gebruikmakend van onderstaande QR-code. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting.

Wilt u ons
ondersteunen?
Scan de QR-code.



Sacrament van de zieken of ziekenzegen

U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met pastoor Jurgen Jansen (06 46 90 72 33, maandag vrije dag) of pastoraal werker Annet Zoet (06 27 12 46 95, vrijdag vrije dag).



De Koffieclub, die is er voor jou!

Het is zo simpel als het klinkt: koffie, iets lekkers erbij en het samen goed hebben. Bij De Koffieclub is er veel goedmoedigheid. Soms gaat het gesprek over 'niks' en soms gaat het dieper. Dat is puur afhankelijk van het toeval. Niets hoeft!

Meestal zijn we met ruim twintig bezoekers. Sommigen komen vaker, maar er zijn ook altijd weer nieuwe mensen. Want eenmaal naar De Koffieclub, wil niet zeggen dat je er elke week moet zijn. Sterker nog, we zijn een 'makkelijke' club: als je kunt, kom je en als het een of meerdere weken niet lukt, is het ook helemaal goed.

Iedereen is van harte welkom en dat betekent dat we allemaal verschillend zijn: blond, donker, katholiek en niet-katholiek, jong, oud, man, vrouw, parochiaan en niet-parochiaan, superslim en gewoon, enzovoort. En dat maakt het nou net leuk. Er is wel één gemeenschappelijke noemer: iedereen is van goede wil en dat betekent dat er altijd een sfeer van warme blijmoedigheid is. Dat is wat ons bindt. Ons motto: liefde is... samen koffie drinken. Ook jij bent heel hartelijk welkom!

De Koffieclub: elke woensdag, inloop vanaf 10.00u. Het is tot 12.00u. Locatie: parochiehuis St Lambertus, ingang Weemenstraat.

Anneke, Henriëtte, Fini, Tineke, Herman, Brigitte, Rite en Lory

Lourdesbedevaart 2024 van 27 april t/m 4 mei

Ook in 2024 gaan we met een groep pelgrims uit de samenwerken-de parochies De Goede Herder, Heilige Geest en H.H. Jacobus en Johannes op bedevaart naar Lourdes. Wij zullen deelnemen onder de groepsnaam: Lourdes BorneDeldenHengelo en pastoor Jurgen Jansen trekt met ons mee.

Dit jaar gaan we grotendeels met de trein. We vertrekken per bus vanuit Hengelo naar het noorden van Frankrijk. Daar stappen we in de hogesnelheidstrein TGV, zodat we 's avonds al in ons hotel aan tafel kunnen aanschuiven. We reizen met de organisatie Huis van de Pelgrim. Dat is vorig jaar goed bevallen, zodat we ermee verder gaan.

Jaartheme

Het jaartheme 2024 is ontleend aan het derde deel van de boodschap van de dertiende verschijning van Maria aan Bernadette: 'Dat men hier in processie komt.'

De viering aan de grot, waar Maria diverse malen aan Bernadette verscheen, zal zeker niet ontbreken, de internationale viering in de Pius X-basiliek evenmin. Elke middag is er een Sacramentsprocessie en elke avond een Lichtprocessie, waaraan we één keer met zijn allen deelnemen. Er zijn nog meer bijzondere vieringen, zoals de viering van barmhartigheid en de viering met de handoplegging. We krijgen ook een rondleiding over het heiligdom en door het stadje en bidden natuurlijk de kruisweg.

Meer informatie

Binnenkort ontvangen wij folders van het Huis van de Pelgrim die we achter in de kerken leggen. Maar als u nu nieuwsgierig bent geworden naar Lourdes, waar de hemel de aarde raakt, en overweegt om mee te gaan, kunt u nu al uw vragen stellen aan de contactpersonen:

Anne ten Heggeler:

e-mail: anne@tenheggeler.com, telefoon 06 53 58 92 37

Henriëtte Pisano:

e-mail hmcpisano@gmail.com, mobiel: 06 40 26 85 50.



Interkerkelijke diaconie in de Thabor

in de jaren waarin de PKN-gemeente De Bron in de Thaborkerk bijeenkwam is er een gezamenlijke traditie ontstaan van interkerkelijke diaconale acties. Dat betekent: voor zelfgekozen goede doelen wordt actief geld ingezameld. Dit zijn altijd lokale doelen in Hengelo en omgeving die een extra bijdrage goed kunnen gebruiken. Dat was al eens de Nije Hoeve (ondersteuning na de diagnose kanker), de Wensambulance en Samen Hengelo (buddy's voor asielzoekers). In 2023 was dat het Noodfonds dat mensen met een acuut financieel probleem ondersteunt. Zie hiervoor hun website: www.noodfondshengelo.nl.

In deze oecumenisch-diaconale traditie worden allerlei markten gehouden: Violtjesmarkt, Herfstmarkt en Adventsmarkt en twee benefietmaaltijden per jaar. Recent was er de Adventsmarkt die net als de Herfstmarkt op twee locaties werd gehouden: naast de Thaborkerk en bij de Waterstaatskerk. De opbrengst van de Adventsmarkt 2023 was € 1.530,00.

Inloophuis zoekt vrijwilligers

Het bestuur van de Inloophuis, De Wetstraat 29, wil de deuren vaker openen voor de gasten die een plek zoeken met koffie, een koekje, een gesprek en warme belangstelling. Kortom een warme huiskamer waar ze welkom zijn. En daarvoor zoekt het nieuwe vrijwilligers.

Het gaat dan om mensen met een warme en stevige persoonlijkheid die samen met een collega een dagdeel in het Inloophuis Hengelo verzorgen. Wie belangstelling heeft, kan vragen om een keer mee te draaien of bij Cees van Doorn (e-mail: info@inloophuishengelo.nl) nadere informatie krijgen.



IN MEMORIAM

Pastor Theo Bruens

(1941-2023)

Op 9 december overleed pastor Theo Bruens. Zijn heengaan bracht een grote schok teweeg bij velen die hem van dichtbij hebben meegemaakt. Begin jaren '90 kwam hij met zijn vrouw Ria en vier dochters naar de toenmalige Raphaël-Exodusparochie. Hij was een bekend en geliefd persoon met aandacht en zorg voor mensen.

'Spoorboekje'

Bij zijn afscheid als pastoraal werker in 2006 heeft de geloofsgemeenschap een vriendenboekje samengesteld: 'Samen op het goede spoor.' De titel verwijst naar Theo's treintjeshobby. Maar spoor doet ook denken aan reizen, aan onderweg zijn. In dit 'spoorboekje' getuigen parochianen en niet-parochianen over dat onderweg-zijn met Theo als pastor, verkondiger, liturg, musicus, dirigent, jongerenpastor, catecheet, leraar, man van de oecumene, reisleader en collega. Een citaat van een parochiaan: 'Zijn woorden hebben ons vele jaren geraakt en bemoedigd.' Bij uitvaarten zette hij het leven van de overledene in het licht van het evangelie, door de overweging prachtig te verbinden met de Schrift.

Liturgie

Liturgie was een van de belangrijkste onderdelen in het pastorale werk van Theo. 'Opdat wij zinvol samenkomen om te vieren', was een van zijn uitspraken (februari 1997). In een goed verzorgde dienst moest gezongen worden, maar Theo benadrukte wel altijd dat de muziek dienstbaar moest zijn aan de liturgie. Aan de zang heeft hij bijzonder veel aandacht besteed, zowel aan de liedteksten als aan de muziek, als pastor, dirigent en organist. Ook in de Franciscuskerk heeft hij nog een paar keer orgel/piano gespeeld, terwijl Ria het koor dirigeerde. Zij is nog steeds actief in de geloofsgemeenschap.

Goede weg

In de Bergrede lezen we dat Jezus zijn leerlingen onderrichtte en hen zo de 'goede weg' wees. Jezus dus als de leraar bij uitstek. Theo was een voortreffelijke leraar, in zijn overwegingen en als begeleider en inspirator van de werkgroepen. De reis van Theo, samen met ons, is nu beëindigd. Hij heeft ons op de goede weg gezet. We zijn hem veel dank verschuldigd en proberen onze reis voort te zetten.

We spreken onze bewondering uit naar Ria, voor haar intensieve zorg voor Theo.

Moge hij nu rusten in vrede.

Jan Woertman



Van uw pastores

Als u dit leest, is het jaar 2024 al weer een paar weken onderweg. Van harte hopen we dat 2024 voor u en de uwen een gezond en gezegend jaar mag worden! Onze nieuwe collega James Keuben is op 5 januari gepresenteerd en begonnen aan zijn pastorale loopbaan. Vanaf februari zult u hem ook in weekendvieringen tegenkomen. We hopen, dat hij zich snel thuis gaat voelen in onze parochies

- In de vorige Samenloop schreven we al over de bisdomdag op 11 november over de Missionaire Parochie. De term Missionaire Parochie is ontleend aan het boek Als God renoveert van de priester James Mallon. Hij schrijft over de innerlijke vernieuwing van het geloof van mensen, waardoor ook de parochie opener, gastvrij en aantrekkelijker wordt. We hebben de deelnemers aan de bisdomdag uitgenodigd om verder van gedachten te wisselen.
- Ook willen we samen in het voorjaar Mallons boek gaan lezen. Als u wilt meelezen, bent u van harte welkom. We vragen u om u dan te melden bij het secretariaat van het pastoraal team.

• **Het Vormselproject** werd na een mooie vormselviering op 26 november in Borne afgesloten met een terugkomavond. Deze stond in het teken van de acht Werken van Barmhartigheid. Acht, niet zeven zoals u gewend bent: paus Franciscus heeft er 'zorg voor de schepping' aan toegevoegd. De meegebrachte winterjassen werden voorzien van mooie versierde kaartjes met warme woorden voor degene die de jas krijgt.

• In de komende periode gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van pastoraatsgroepen en pastorale sleutelfiguren in onze parochies om elkaar te **informer** en **ontwikkelen** en van gedachten te wisselen. Ook het pastoraal beleid voor de komende jaren komt aan de orde.

**Met hartelijke groet,
Pastoraal team**

Kardinaal over de Missionaire Parochie

Kardinaal W. Eijk heeft tijdens de bisdomdag over de 'Missionaire Parochie' op 11 november (zie ook hierboven) een presentatie verzorgd waarin hij enkele cijfers op een rij zet. Hij wees erop dat het aantal kerkgangers in Nederland tijdens een 'gemiddeld weekend' met ruim 60 procent is gedaald: van 248.700 in 2011 tot 98.600 in 2022. En in de afgelopen jaren zijn in het aartsbisdom Utrecht 103 kerken aan de eredienst onttrokken.

Ook benoemde de kardinaal andere ongemakkelijke gegevens: sluiting van een kerk leidt meestal tot afhaken van een groot deel van de gelovigen van de desbetreffende geloofsgemeenschap. Met jongeren is er nauwelijks contact, jonge gezinnen ontbreken vrijwel geheel.

Fundamentele vraag

'Nu (...) stelt zich een belangrijkere en fundamentele vraag: hoe kunnen we mensen (weer) tot Christus en zijn Kerk brengen?', aldus de kardinaal. Met deze woorden heeft hij de dag ingeleid. Het motto was 'Samen groeien als parochie in de kracht van de Heilige Geest', en de onderliggende vraag: hoe kunnen parochies in deze tijd van krimp missionair zijn en nieuwe mensen aanspreken? Wie wil meedenken, kan op zaterdag 6 april terecht op de Landelijke Conferentie Missionaire Parochie in De Basiliek, Wiltonstraat 56 in Veenendaal. Meer informatie op missionaireparochie.nl.

Aartsbisdom

Het aartsbisdom Utrecht heeft op zijn website voor de Missionaire Parochie een nieuw onderdeel ingericht. U bereikt dit onderdeel via www.aartsbisdom.nl en via bijgaande QR-code.



PASTORAAL TEAM Parochie De Goede Herder - Heilige Geest Parochie - HH. Jacobus en Johannes parochie
Secretariaat Pastoraal Team: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo. Tel.: 074-3492212, contact@pastoraalteam.nl

J.A.C. Jansen - Pastoor
06 - 46 90 72 33
j.jansen@rktwentezuid.nl

Mw. A. Zoet - Pastoraal werker
06 - 27 12 46 95
annetzoet@gmail.com

C.J.G. Pikkemaat - Pastor
c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

Het oog van de naald



Bij bepaalde gebeurtenissen zeggen we weleens 'Dat was door het oog van de naald', of: 'Hij kroop door het oog van de naald.' Met andere woorden, dat was op het nippertje, het ging nog maar nét goed. Misschien heeft u zelf al eens zo'n ervaring meegemaakt.

De oorsprong van deze spreuk vinden we terug in de Bijbel als een uitspraak van Jezus: 'Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan' (Mt. 19;24).

Aardse schatten

Een kameel kan natuurlijk niet door het oog van de naald kruipen. En voor een rijke die alléén op zijn vermogen vertrouwt is het nóg moeilijker om in de hemel te komen, houdt Jezus ons hier voor. Maar volgens de puriteinse christenen in de Verenigde Staten zijn succes en rijkdom juist weer gunsten die de Heer hun heeft gezonden. Dit voelt voor ons niet goed omdat Jezus juist rijkdom afwijst.

Weer een andere uitleg is dat Jezus gezegd zou hebben dat rijkdom een obstakel kán zijn. Maar Jezus heeft ook gezegd: 'Gij kunt niet God dienen en de mammon' (Mt. 6, 24). De mammon heeft hier dan de betekenis van geld of kapitaal en is verwant aan hebzucht en gierigheid. 'Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven inbreken om ze te stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet inbreken. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn' (Mt. 6: 19-21), tekent Matteüs op uit Jezus' mond.

Nog nét

Met de beeldspraak van de kameel en het oog van de naald drukken mensen uit Jezus' tijd aan hoe moeilijk iets kan zijn. Uniek is de vergelijking niet. In het oude India wordt gesproken over een olifant die door het oog van de naald gaat, en in de Talmoed (commentaren op het Oude Testament door joodse schriftgeleerden) keert diezelfde olifant terug. En als Mohammed in de zevende eeuw de Koran doorkrijgt, laat hij opschrijven dat voor ongelovigen de hemel gesloten blijft 'zo lang de kameel niet door het oog van de naald gaat.'

Terwijl 'door het oog van de naald gaan' voor ons betekent dat iets uiteindelijk nog net, al is het ook op het nippertje, zou kunnen,

heeft de beeldspraak bij Mohammed een stilliger lading. Daar blijft de deur van de hemel voor ongelovigen potdicht, want die kameel gaat echt niet door dat oog.

Poorten van Jeruzalem

Weer andere verklaringen over het oog en de naald verwijzen naar de kameeldrijver die een naald gebruikt voor het herstellen van het tuig waarmee hij zijn dieren leidt. Ook is er geschreven over de twee poorten van Jeruzalem. De grote poort werd 's avonds gesloten, maar had daarnaast een kleine poort. Deze werd wel 'het oog van de naald' genoemd. Mensen konden er na het sluiten van de hoofdboort nog net doorheen kruipen om de nacht veilig binnen de stadsmuren door te brengen. Hun kameel paste er niet doorheen, hun bagage vaak evenmin. Tegen die achtergrond wordt Jezus' uitspraak nog mooier. Een prachtig verhaal, maar helaas onjuist.

Nederigheid

Nu vertalen we de uitspraak van Jezus ook wel als een opwekking tot nederigheid. Ook kunnen zijn woorden een uitnodiging zijn om afstand te doen van de aardse ballast om zo een beter gelovig mens te zijn.

Zo las ik een verhaal in de krant over een dit jaar overleden poppenspeler. Hij voelde op het toneel, voor een volle zaal, dat hij geroepen werd door God. Hij kon niet meer spelen, verliet met groot verdriet zijn gezin en alles wat hij had, want: 'Ik moest de waarheid gaan leven.' Maar liefst 32 jaar lang leefde hij onder Spartaanse omstandigheden met zijn toneelkist als altaar. Hij bleef zoeken naar de zin van het leven en was daardoor een inspiratie voor velen.

Marianne Koebrugge

POLITIEK
DE VERHOUDING TOT THEOLOGIE

Lezing en debat m.m.v.
prof. dr. Erik Borgman

18 januari 2024
19:30 uur inloop
19:45 uur start programma

St. Mary's Chapel
Diepenheimseweg 102
Markelo

Aanmelden via
www.twentseeschoolvoorthologie.nl

Twentse school
voor Theologie

Theologie, politiek en cultuur

De bekende theoloog Erik Borgman, hoogleraar aan Tilburg University, geeft op donderdag 18 januari een lezing over 'Theologie, politiek en cultuur'. Hij wil erop wijzen dat de grote thema's waarin onze samenleving dreigt vast te lopen (zoals de stikstofcrisis, de klimaatverandering en de woningnood) niet kunnen worden opgelost zonder bekering. En dat wil hier zeggen: ons naar iets of iemand toekeren die ons stuurt.

In een toelichting: 'In deze zin is onze politieke en culturele crisis een religieuze en theologische. Door wie of wat laten wij ons nog aanspreken of leiden? (...) De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, zegt Jezus in het evangelie. Kunnen en willen wij ons leven zien als dienst? En waaraan dan?'

De lezing vindt plaats in St. Mary's Chapel, Diepenheimseweg 102 in Markelo. Binnenloop vanaf 19.30 uur. Entree € 15,00; bij vroegboeken € 10,00, studenten € 5,00. Aanmelden via www.twentseeschoolvoorthologie.nl.

Toediening Heilig Vormsel

Dertig kinderen uit de parochies Heilige Geest, HH. Jacobus en Johannes en De Goede Herder hebben op zondag 26 november het Heilig Vormsel ontvangen tijdens de eucharistieviering in de St. Stephanuskerk in Borne. Vormheer mgr. H. Woorts heeft het Vormsel toegediend in het bijzijn van ouders, broertjes of zusjes en opa en oma's. Bij het Vormsel ontvangen kinderen de Geest van God, in gebed, handoplegging en zalving met chrisma. Ze worden dan als Zijn leerlingen de wereld ingezonden om in woord en daad te getuigen van

de aanwezigheid van Gods liefde.

Het woord vormen komt uit het Latijn en betekent bevestigen. Je geeft aan dat je ermee instemt dat je ouders je hebben laten dopen en Eerste Communie hebben laten doen. En dat je er nu zelf voor kiest om bij de katholieke Kerk te horen. Tijdens het Vormsel word je ook gezalfd, met de Heilige Geest. Die kun je het best vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen wat Jezus ons heeft voorgedaan.

REQUIEM

van Maurice Duruflé
en liederen van Ralph Vaughan Williams



Koor van de Bachwerkplaats o.l.v. Yt Nicolai

zondag 4 februari 2024, 16:00, H. Blasius Delden

BACH
WERKPLAATS



bachwerkplaats.nl



Requiem van Duruflé

Het koor van de Bachwerkplaats onder leiding van Yt Nicolai verzorgt op zondag 4 februari in de H. Blasiuskerk in Delden een uitvoering van het Requiem van Maurice Duruflé. Ook staan twee liederen van Ralph Vaughan Williams op het programma.

Requiem hebben vaak iets dreigends, maar de Franse componist Maurice Duruflé (1902-1986) omringt zijn dodenmis met liefde. Hij schreef zijn Requiem in 1947, kort na de Tweede Wereldoorlog. Dat verklaart het ontbreken van pathos en bombast, Duruflé kiest voor warme, troostrijke klanken die rust en harmonie brengen.

De organist Duruflé vond inspiratie in eeuwenoude gregoriaanse melodieën. Hij schreef zijn Requiem in twee versies: een voor koor en orkest, en een voor koor en orgel. Deze laatste versie wordt uitgevoerd. Voor de componist was het orgel het instrument dat de

gedachte aan de vrede, het geloof en de hoop symboliseert. De H. Blasiuskerk in Delden is hiervoor bijzonder geschikt, omdat het orgel in het priesterkoor op dezelfde hoogte staat als de zangers, zodat de klanken van koor en orgel perfect mengen. Dirigent is Yt Nicolai, organist is Hans Stege.

Voorafgaand aan het Requiem worden de liederen Rest (1902) en Lord, Thou hast been our Refuge (1921) van de Britse componist Ralph Vaughan Williams (1872-1958) uitgevoerd. Ook deze composities hebben verlies en troost als thema. Toegang: € 17,50, € 10,00 voor jongeren t/m 18 jaar. Voor kaartverkoop: www.bachwerkplaats.nl.



Naar het Turkije van Paulus

De kerk viert op 25 januari het feest van de bekering van Paulus. Want deze apostel is eerst een vervolger van christenen. Bij Damascus ondergaat hij een radicale bekering. Veertien aan hem toegeschreven brieven én het boek Handelingen van de Apostelen getuigen daarvan. Daarbij laat hij het niet: hij maakt hij lange reizen naar Griekenland en wat we nu Turkije noemen. Dat is de basis voor een reis naar Turkije van 30 april tot en met 11 mei.

Als christenvervolger heet Paulus nog Saulus. Hij is erbij als Stefanus, de eerste martelaar, wordt gestenigd. Onderweg naar Damascus, waar hij op de leden van de christengemeenschap wil jagen, slaat een fel licht hem met tijdelijke blindheid. Als dan een stem uit de hemel vraagt: 'Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij?', gaan hem de ogen open. Hij bekeert zich en als Paulus ontpopt hij zich als een gedrevene die de wereld bereist om het evangelie verder te brengen.

Wie in zijn voetsporen wil treden, kan van 30 april tot en met 11 mei met Frank de Heus en Frank Beuger op reis naar Anatolië in Turkije. Frank de Heus is afgestudeerd op leven en werken van Paulus en werkt als pastoraal werker in de parochies van Twente-Zuid, Frank Beuger is docent levensbeschouwing en maatschappijleer bij de Stichting Carmelcollege. Elke reisdag is er een avondgebed, op zondag is er een viering.

De kosten bedragen omstreeks € 2.016,00 per persoon, inclusief vliegpreis en overnachtingen. Meer informatie op www.franciscus-parochie.nl, onder de rubriek 'spiritualiteit'.

Oecumenische viering in de Week van gebed voor de eenheid

Op zondag 21 januari 2024 is er om 10.00 uur in de Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20, een oecumenische viering met als thema 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. Het materiaal voor deze viering is afkomstig van christenen uit Burkina Faso, een land in de Sahelregio in Afrika, waar de situatie heel moeilijk is door een grote jihadistische aanslag van buitenaf in 2016. Gewapende groepen voeren aanvallen uit. Daardoor is de veiligheidssituatie heel slecht, zowel voor de moslimmeerderheid als voor de christenen en aanhangers van traditionele Afrikaanse religies. Velen zijn ontheemd en vluchteling in eigen land en de humanitaire situatie is nijpend. Dat geeft het thema 'Heb God lief en je naaste als jezelf' een schrijnende en diepe betekenis. Burkina Faso is één van de vele landen waar geweld de dagelijkse werkelijkheid is ten koste van groot menselijk leed. Zelden haalt het ons Journaal, zoals de oorlog in de Oekraïne of die tussen Israël en Hamas.

Samen

Geloof en politiek kunnen verbinden maar ook verdelen, dat ervaren we ook in onze samenleving. Rechtsstatelijkheid, bestaanszekerheid, wonen, zorg, armoede, klimaat, migratie, sociale cohesie, racisme en discriminatie, allemaal thema's die ons bezighouden, ons leven raken, maar ook vragen en problemen opleveren die niet zomaar opgelost kunnen worden. En toch moeten we er samen mee aan de slag.

In deze oecumenische viering werken de Waterstaatskerk (PKN), de Remonstrantse Gemeente Twente, de Doopsgezinde Gemeente Twente en Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen van de Thaborkerk en de Franciscuskerk (Goede Herderparochie) samen. Het Twents Liturgiekoor onder leiding van Bram van de Beek zingt in deze viering. Vanaf 09.45 uur wordt er gezongen samen met de kerkgangers.

Annet Zoet, pastoraal werker



GEZOCHT: Actiecoördinator Sam's kledingactie

Caritas De Goede Herder is op zoek naar een coördinator voor Sam's kledingactie. Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in rampgebieden overleven of hun leven weer opbouwen. Sam's Kledingactie zet zich in voor al deze mensen. Honderden vrijwilligers door het hele land zamelen herdraagbare kleding en schoeisel in. De verkoop daarvan levert geld op dat Sam's kledingactie besteedt om de nood in rampgebieden te verlichten. Sam's verstuurt dus geld en geen kleding, zodat lokale producenten geen concurrentie wordt aangedaan. Hiertoe wordt samengewerkt met onder meer Cordaid.

Als actiecoördinator regel je een voorjaars- en een najaarsactie. Dat betekent dat je op een zaterdag in het voorjaar (april of mei) en in het najaar (september of oktober) een inzamelactie op touw zet. Je

verzorgt de publiciteit en stuurt de vrijwilligers van de inzamelplekken aan. Nog dezelfde dag wordt de ingezamelde kleding opgehaald en hoor je het resultaat.

Hiervoor bestaat een draaiboek. Je wordt ook niet in het diepe gegooid: in 2024 assisteer je de huidige actiecoördinator Hans Blokhuis. Zo groei je erin en kun je de acties zelf coördineren. Voor meer informatie kun je na 17.00 uur bellen met **Hans Blokhuis**, tel. 06 57 24 67 29.



Uieringen januari en februari

Doordeweekse eucharistievieringen:

Maandag:

09.00 uur Lambertus

Dinsdag:

19.00 uur Lambertus

18.30 uur Delden via kerkomroep

Woensdag:

09.00 uur Goor

18.30 uur Delden

Donderdag:

19.00 uur Lambertus

18.30 uur Delden via kerkomroep

Vrijdag:

09.00 uur Borne

18.30 uur Delden via kerkomroep

YouTube

De vieringen op zondagmorgen 11.00 uur in de Lambertusbasiliek worden gestreamd via YouTube. Ga naar YouTube, tik in de zoekbalk: Sint Lambertusbasiliek.

De vieringen in Borne op zondagmorgen om 9.30 uur zijn eveneens via YouTube te volgen. Tik hiervoor in de zoekbalk: RK Twente Zuid.

KERKOMROEP

De vieringen in Delden zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul in bij 'Uind uw kerk': Delden, R.K. Parochie H. Blasius en klik aan 'live' of 'luisteren.'



Parochie
De Goede Herder
Hengelo



Franciscuskerk



O.L. Vrouwekerk

Za 13 januari		18:30 Woord- en Communieviering verzorgd door Theo Bakker
Zo 14 januari	11:00 Woord- en Communieviering met samenzang Pastor A. Zoet	
Za 20 januari		18:30 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen
Zo 21 januari	10:00 Oecumenische viering in de Waterstaatskerk m.m.v. Het Twents Liturgiekoor	
Za 27 januari		18:30 Woord-en Communieviering verzorgd door Marian Kroeze
Zo 28 januari	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Gem. Koor Pastor C. Pikkemaat	
Za 3 februari	18:30 Gebedsviering verzorgd door ExRa-koor	18:30 Eucharistieviering Pastor C.Pikkemaat
Zo 4 februari		
Za 10 februari		18:30 Woord-en Communieviering verzorgd door Elize Gaalman
Zo 11 februari	11:00 Woord- en Communieviering met samenzang verzorgd door de werkgroep	
ASWOENSDAG Woe 14 februari		
Za 17 februari	18:30 Woord- en Communieviering verzorgd door de werkgroep Stromend Water	18:30 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen/pastor J. Keuben
Zo 18 februari		

Elke dinsdag is er een viering om 09:30 uur. Elke tweede dinsdag van van de maand is dat een eucharistieviering, celebrant J. Jansen, pr.



2024: Jaar van Gebed



Za 13 januari	12:00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen	
Zo 14 januari	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Jongerenschola Pastoor J. Jansen	11:00 Woord- en Communieviering verzorgd door Theo Bakker mmv. Cantores
Za 20 januari	12:00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen	
Zo 21 januari	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Voices to Heaven Kardinaal W. Eijk Pastoor J. Jansen	11:00 Oecumenische viering in de Waterstaatskerk mmv. Het Twents Liturgiekoor
Za 27 januari	12:00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen	
Zo 28 januari	10:00 TELEVISIEMIS m.m.v. Sint Lambertuskoor Pastoor J. Jansen	11:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Cantores verzorgd door Elize Gaalman
Za 3 februari	12:00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen	
Zo 4 februari	11:00 Eucharistieviering m.m.v. de Koorschool Pastoor J. Jansen 16:00 Terugkomviering dopelingen Pastor A. Zoet	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Edith Steinkoor Pastor C. Pikkemaat
Za 10 februari	12:00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen	
Zo 11 februari	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Pastoor J. Jansen	11:00 Woord- en Communieviering met samenzang verzorgd door Marian Kroeze
ASWOENSDAG Woe 14 februari	16:30 Aswoensdagviering kinderen Pastoor J. Jansen/Pastor J. Keuben 19:00 Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Pastoor J. Jansen	19:00 uur Inluiden Veertigdagentijd m.m.v. Cantores
Za 17 februari	12:00 Eucharistieviering Pastoor J. Jansen	
Zo 18 februari	11:00 Eucharistieviering m.m.v. Vrouwenschola Pastor C. Pikkemaat	11:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Cantores verzorgd door Stromend Water

*Alle zondagsvieringen zijn met
kinderwoorddienst en crèche.*

*Elke laatste woensdag van de maand
Taizé/stilteviering van 19:15 u t/m plm. 19:45 u
In de Veertigdagentijd is er elke woensdag een stilteviering.*

Het Vaticaan roept een themajaar van gebed uit als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Dit Jaar van Gebed begint in Nederland in de Vastentijd.

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan.

Voor dit Jaar van Gebed in 2024 plannen de Nederlandse bisdommen verschillende initiatieven rond het thema 'gebed.' De landelijke werkgroep Heilig Jaar werkt aan enkele publicaties. Het Jaar van Gebed begint in Nederland in de Vastentijd.

Onze Vader

Op landelijk niveau wil de werkgroep onder meer enkele publicaties over bidden en het Onze Vader uitbrengen. Hierin worden de beden van het Onze Vader uitgediept, in relatie tot het door paus Franciscus vastgestelde thema van het Jubeljaar 2025: Pelgrims van hoop. Het is de bedoeling dat vanaf het begin van de Vastentijd (14 februari) verschillende materialen beschikbaar zijn.

Kerken op zondagmorgen



'Al drie zondagen achter elkaar ben ik niet meer naar de kerk geweest.' Zo begon ze te vertellen toen ze met me een kop koffie dronk. 'Drie zondagen achter elkaar. Ik ging wel eens een zondag niet, maar drie achter elkaar was nieuw voor me. Eén zondag heb ik een vriendin helpen inpakken. Die gaat verhuizen. De zondag daarvoor stond ik langs de lijn. Mijn kleindochter speelde voor het eerst in het eerste elftal van haar voetbalclub. Oma moest komen kijken. En afgelopen zondag had ik niets. Gewoon thuis geweest. En gek, ik kan niet zeggen dat ik nou iets gemist heb.'

Wat het is, is het

Hoe het komt, weet ik niet, maar het zal wel komen omdat mensen weten dat ik 'van de kerk' ben. Met enige regelmaat vertellen mensen mij dat ze zondags niet meer naar de kerk gaan. Ook kom ik mensen tegen die vertellen dat ze altijd en alleen maar op zondag naar de kerk gaan als er tenminste 'een mis' is. Woord- en communiediensten vinden ze maar niks. Oecumenische diensten ook niet.

En al deze mensen zijn katholiek, worstelen met hun kerk en zijn woordeloos als het over geloven gaat. Iemand vertelde onbevangen wat een viering op zondag hem deed: 'Ik ga elke zondag naar de kerk, anders heb ik geen zondag. Van een preek kan ik geen woord

onthouden, hoeft van mij ook niet. Het zingen en bidden gaat over me heen. Het gebeurt allemaal in de verte, voor in de kerk. Ik zit erbij. En na afloop wens ik bekenden een prettige zondag en ga ik weer gauw naar huis. Ik hoop niet dat ze daar iets aan veranderen.'

Zwijgende verliezers

In de verhalen waarom mensen niet meer naar de kerk gaan klinkt zelden iets triomfantelijks door, vaak een verdrietige ondertoon. Sommigen weten echt niet meer hoe lang het geleden is dat ze de kerk van binnen hebben gezien. 'Ik ben weggebleven. De kerk is toen als het ware uit mijn leven weggeleden. En niemand heeft me daar gemist', zei iemand, 'en niemand heeft me ook nooit gevraagd hoe het gekomen is.'

Ook heb ik mensen ontmoet die dag en uur nog wisten toen het naar de kerk gaan was opgehouden: 'Toen ik uit het bestuur ging', 'al sinds ik geen misdienaar meer ben', 'toen die pastor weg moest (?); 'de opstelling en uitspraken van plaatselijke en landelijke kerkleiders', 'toen we de liederen van Oosterhuis niet meer mochten zingen', 'na de dood van mijn moeder.'

Nog boos en verdrietig waren een meneer en mevrouw, die na een



De levende, de lijdende, de zoekende en roepende kerk in de wereld van nu

plechtige hoogmis aan de voorganger vroegen waarom er niet voor de overleden koningin van Engeland was gebeden. 'Omdat ze niet katholiek is.' Zo kort was het enige antwoord en hij liep weg. 'Zo'n kerk heeft voor ons afgedaan. Daar zien ze ons niet meer en onze jaarlijkse bijdrage hebben we geblokkeerd.' Zij waren nu op zoek naar een geloofsgemeenschap waar levenden en doden niet buitengesloten werden.

Nieuwe generatie

Een andere reactie. Zij was net thuis van een bezoek aan haar moeder. Die had haar verrast met haar beslissing dat ze bij overlijden alleen maar een korte gebedsdienst in het crematorium wilde. Meer niet. Ze ging al meer dan een jaar zondags niet meer naar de kerk. Ze wist nog precies wat haar moeder zei. 'Wat ze daar zeggen en voorschrijven, wat ze daar doen en vooral nalaten, daar kan ik niet mee leven. Het raakt mij ook pijnlijk. Maar wat ze ook doen, ze kunnen me mijn godsgeloof niet afnemen. Dat zit diep.' Zij was trots op haar moeder.

Ik vroeg haar of haar moeder letterlijk "mijn godsgeloof" had gezegd. Zij knikte. Het duurde even en ongevraagd vertelde ze van haar moeder. 'Als ik tegen die tijd op het crematorium iets mag (kan)

zeggen over haar, dan vertel ik over haar vriendelijkheid, haar omgaan met mensen, haar aanwezigheid bij mensen die de deur niet meer uit kunnen. In haar aanwezigheid voel ik me gekend, en dat zullen de mensen in haar wijk ook wel zo gevoeld hebben. Zij had altijd ruimte en tijd voor mijn vragen en opvattingen. Zij kwam niet vroom over. Ik heb wel eens in de boeken gebladerd die naast haar stoel lagen. Woorden als 'rust' en 'stilte' waren daarin dik onderstreept. Zou daar die gelovige vrouw, mijn moeder, gevormd zijn? Daar iets, Het of iemand gevonden hebben? Haar leven daar diepte gekregen hebben? Het moet wel, als ze zolang niet meer in de kerk geweest is.'

Tot op de dag van vandaag

In mijn stille uren hoor ik de verhalen van deze kerk- en ex-kerkmensen opnieuw, zie ik hun gezichten voor me. Met mij zijn ze de levende, de lijdende, de zoekende en roepende kerk in de wereld van nu. En de stemmen van ons allen zullen worden gehoord, tot in Rome toe. Nieuw leven wordt geboren op oude grond.

Gerard Geurts

Nieuw licht in de Franciscuskerk

Wie op een zonnige dag rond het middaguur de Franciscuskerk binnengaat, kijkt de ogen uit. De lichtinval is dan bijzonder, vooral in de richting van altaar en priesterkoor. Dit is het verrassende effect van het glas-in-loodraam dat op 23 november in de kerk is geplaatst.

Dit nieuwe kunstwerk is een schepping van René en Sabine Beckmann van Erbee Glasteljee, gevestigd in de Kasbah. Het is een geschenk van bouwbedrijf Wilmink-Oosterveld uit Borne en het bestuur van parochie De Goede Herder. Het bouwbedrijf heeft ook gezorgd voor de steigers, terwijl Boomkamp Schilders uit Borne het glas-in-loodraam heeft geplaatst in het door Marcel Wijlens gemaakte kozijn.

Zon in het midden

De kunstenaars schrijven er het volgende over:

'Wij kregen de opdracht om een raam te ontwerpen voor de Franciscuskerk. Hierbij hadden wij de vrije hand, fantastisch natuurlijk!

Ons uitgangspunt voor dit ontwerp is het Zonnelied geweest. Franciscus van Assisi beschrijft de pracht van de vier elementen van de aarde, maar ook zware onderwerpen horen bij het leven. Dit hebben wij terug laten komen in dag en nacht met een grijze lucht, die overgaat in helderblauw. De aarde, lucht/wind, water en vuur kun je ook terugzien, omdat Franciscus begrijpt hoe belangrijk deze elementen zijn voor ons bestaan. Hij is een echte dierenvriend, in het glas-in-loodraam over Franciscus kunnen dieren natuurlijk niet ontbreken. Een wolf staat aan zijn zijde en hoog in de lucht zie je de witte duiven in hun vlucht boven de zon.

De zon staat centraal in het Zonnelied en als middelpunt in het glas-in-loodraam. De zon is de dag, die ons verlicht en die met prachtige kleuren de kerk in straalt.

Wij hopen, dat iedereen, die dit ziet, hiervan kan genieten. Dit raam hebben we met heel veel toewijding en plezier gemaakt.'

Han Coonen



Verkorte versie van het Zonnelied van Franciscus van Assisi:

Gegroet broeder zon, geef ons warmte en kracht,

Gegroet zuster Maan met uw zilveren pracht.

Wij groeten u ster met uw stralende licht.

Gegroet broeder wind, en de wolk, en de bliksemschicht.

Gegroet zuster water, verfrissend en rein,

Gegroet broeder vuur met uw vlamme schijn.

Gegroet bonte bloemen en kruiden zo schoon.

Gij zijt voor de aarde een kleurige kroon!